





## Over de diensten aanvang 10:30 uur



Datum	voorganger
5-5-2024	geen dienst
9-5-2024	Hemelvaart: geen dienst
19-5-2024	Christien Duhoux-Rueb
26-5-2024	IJke Aalders
2-6-2024	geen dienst
9-6-2024	Han Cuperus
16-6-2024	Hans Fronczek
23-6-2024	Ineke Reinhold
30-6-2024	Nelleke Kan
7-7-2024	geen dienst
14-7-2024	Henriette van Dunné (Wisseldienst met Remonstranten)
21-7-2024	Tjaard Barnard (Wisseldienst met Remonstranten)
28-7-2024	Dora de Vrij (Wisseldienst met Remonstranten)
4-8-2024	I Leng Tan (Wisseldienst met Remonstranten)
11-8-2024	Marijn Vermet (Wisseldienst met Remonstranten)
18-8-2024	Koen Holtzapffel (Wisseldienst met Remonstranten)

Wij houden onze diensten in de kapel in gebouw De Heuvel. De ingang is op het Grotekerkplein 5, schuin tegenover de Laurenskerk.

De wisseldiensten met de Remonstranten zijn in de Arminiuskerk, Adres: Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam.

Zie verder ook: <https://dgrotterdam.doopsgezind.nl/>

# Ter inleiding

Voor u ligt het tweede nummer van De Werf van dit jaar.

Onze gemeente is in de beste doopsgezinde traditie zoekend en discussiërend. Willen we na het vertrek van Henriette van Dunné wel of geen vaste predikant? Kunnen we het af met Marijn Vermet voor de pastorale zorg en de begeleiding van de kringen door hem en door Margreet Eberwijn? Welke samenwerking met andere vrijzinnige broeders en zusters kunnen en willen wij in de toekomst aangaan?

Naast vragen zijn er ook zekerheden. Het predikrooster voor de voorgangers in onze diensten is nagenoeg geheel opgevuld. Het rooster voor pianisten baart nog wel enige zorg, maar daar nemen we ook nieuwe initiatieven. De Kerkenraad is weer volledig bemand en bevrouwd. Op het moment dat deze Werf op uw deurmat valt, hebben we de Ledenvertoeving van 12 mei achter de rug, waarin weer de nodige besluiten zijn genomen en initiatieven zijn besproken.

De leeftijd van onze leden is hoog en het kan niet anders dat enkelen van hen ons ontvallen en verenigd worden met de Eeuwige. In dit nummer vindt u een in memoriam van broeder Menno Obbes en zuster Truus Brandenburg-van der Veen.

De diaconie presenteert zich in twee artikelen over hen die onze aandacht verdienen. Het woord diaken betekent dienaar en al de eerste christelijke gemeenten kenden dienaren, die belast waren met de armenzorg. De oorspronkelijke apostolische taak om arme weduwen in Jeruzalem te helpen (Handelingen 6 vers 1-6) werd aan een college van zeven mannen, diakenen, opgedragen.

Het regelen van het bestuur en het diaconaal werk was dan wel een mannentaak, voor het uitvoerend werk werden later ook vrouwen als diacones aangesteld. In de loop der eeuwen verdween dit vrouwelijk ambt, maar anno 2024 bestaat onze doopsgezinde Rotterdamse Diaconie uitsluitend uit vrouwen, die met verve beide taken behartigen en uitvoeren.

Loek Nijholt

# Van de diaconie

## Over ons project OPstap

Weet u het nog? Het project voor en met dakloze jongeren in Rotterdam waar een van onze gemeenteleden, Floris Groeneveld, veel energie insteekt en dat wij als werkgroep diaconie graag onder uw aandacht brengen? Een project waar het onder de jongeren zelf en de vrijwilligers vibreert van energie. Het werd hoog tijd mij eens bij te laten praten...

Floris, ik zie dat jullie als project ook op Facebook te vinden zijn: wat leuk! Met daarop het goede nieuws dat jullie nu dan eindelijk een vaste plek gevonden hebben: de kosterswoning van de Schotse kerk op de Schiedamse Vest. Hoe is het daar?

Super! We kunnen helaas nog niet beschikken over de hele kosterswoning, omdat die nog bewoond is, maar de aangrenzende kerkenraadskamer is nu gelukkig wel tot onze beschikking.

Begrijp ik het dan goed dat de foto's op Facebook van sjouwende, slopende en klussende jongeren de kerkenraadskamer betreffen?

Klopt! Ze zijn hard aan het werk om zo hun eigen 'Voel je thuis huis' te creëren

Ik kan me zo voorstellen dat uitbreiding van activiteiten naar meerdere dagen vanwege de verbouwingssores nog niet van de grond gekomen is?

Inderdaad: we hebben nu onze handen vol aan de verbouwing, maar we hopen dat we in september echt op twee dagen vastgelopen jongeren kunnen ontvangen.

En weten al meer dakloze jongeren jullie project te vinden?

Zeker! Daar spelen de ambassadeurs trouwens een belangrijke rol in. Ambassadeurs?

Ja, dat zijn jongeren die al flinke stappen hebben gezet in hun zelfredzaamheid. Zij dragen echt bij in het nemen van

verantwoordelijkheid voor het project. Zij gaan nu zelf slaaplocaties langs om daar dakloze jongeren te vertellen over ons 'voel je thuis huis' en hen uit te nodigen eens een kijkje te komen nemen.

En lukt het wel om met hulp van vrijwilligers de jongeren te begeleiden?

We hebben uiteindelijk besloten voor drie dagen een jongerenwerker in dienst te nemen. Dat betekent echt een enorme verlichting van de taken. Maar zulke uitbreidingen vragen uiteraard om veel geld. Daar zijn we nog steeds naarstig naar op zoek. We zijn zelfs bezig met behulp van een marketingbureau een crowdfunding-campagne op te zetten.

Zal ik dan maar weer een oproep in de Werf te plaatsen om gul te geven voor OPstap?

Heel graag!

Dankjewel Floris voor het bijpraten over de ontwikkelingen van OPstap.

Margreet Eberwijn-Verveld

P.S. In 2023 heeft de penningmeester naast de collecte voor OPstap in de zomerdienst samen met de Remonstrantse Gemeente die € 153,- opbracht, een bedrag van € 485,- overgemaakt.

Dit jaar heeft de penningmeester voor onze actie dakloosheid nog geen gelden ontvangen.

Gelukkig heeft de collecte in de diaconale dienst begin februari samen met de Remonstrantse Gemeente, waar naast Floris Groeneveld ook twee ambassadeurs te weten Cassandra en Dylan bevlogen over OPstap vertelden een bedrag van € 432,05 opgeleverd. Waarvoor ook onze oprechte dank voor de gulheid van onze Remonstrantse zusters en broeders.

Zoals u in bovenstaand interview kunt lezen worden op voortvarende wijze plannen gerealiseerd. En is elke gift, groot en klein van harte welkom. Het tweejarig streefbedrag van de diaconie t.w. € 1500,- (naast de collecten) vinden wij als diaconieleden gezien de ontwikkelingen bij OPstap zelfs een beetje schameel!

U kunt Uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam; dat is NL97INGB 0000 0648 16, onder vermelding van 'actie dakloosheid'.

Margreet Eberwijn-Verveld



Hier ontvangt Floris Groeneveld op 27 februari de sleutel van de kosterswoning van de Schotse kerk, waar ze het 'voel je thuis huis' gaan realiseren.



Nog een aantal klus- en andere foto's van Floris.



# Stichting Epafras



**Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten.**

Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden die zelf niet krijgen.

Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. En we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun

terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan.

En we doen meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, juridische informatie en geloof en mentale kracht. En gedetineerden schrijven brieven en vrijwilligers van EpafRAS schrijven terug.

En we zorgen samen met Gevangenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter.

(Ontleend aan website Stichting EpifRAS,  
<https://www.epafRAS.nl/over-ons/>

Binnen onze diaconie spant Gieneke Kruisinga zich in voor dit goede doel. Zij schrijft:

Het zal je maar gebeuren: je gaat met vakantie, naar het buitenland, je rijdt daar in een auto en raakt verwickeld in de gevolgen van een ongeluk, en kunt niet bewijzen dat je onschuldig bent.

Of

Je vliegt naar een vreemd land, en in je koffertje wordt een hoeveelheid drugs gevonden, terwijl je zeker weet dat je die er niet in gestopt hebt. Plotseling zit je gevangen in een vreemd land, en ze laten je niet los. Het kan ook zijn dat je wel schuld hebt. In al deze gevallen is het zaak om aan EPAFRAS te denken.

Ik lees in het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreëen, hoofdstuk 13 vers 3: “Bekommer U om de gevangenen alsof U samen met hen gevangen zat.”

Over de naam EPAFRAS: ik lees in de brief van Paulus aan de Kolossenzen, hoofdstuk 1 vers 7: EpafRAS, onze geliefde mededienstknecht (van Paulus).

Wilt U meer informatie over de Stichting EPAFRAS, laat het mij weten. In ieder geval gaan we collecteren in onze Kapel voor dit doel op zondag 26 mei 2024.

Gieneke Kruisinga-Poppinga

## Violent green



*De Stille Oceaan is de grootste zee ter wereld en wordt ook wel Grote Oceaan of Stille Zuidzee genoemd. In het Engels heet-ie Pacific Ocean, vredige oceaan, maar het kan daar soms flink stormen. Toch vond Ferdinand Magellaan de oceaan in 1520 erg kalmpjes, toen hij de eerste zeilreis rond de wereld maakte en als eerste Europeaan over de Stille Oceaan voer. Omdat de stoere zeebonk tijdens z'n reis geen storm meemaakte, noemde hij de zee 'Mare Pacifico'.*

*Ontleend aan:*

<https://www.zoitdat.nl/2019/10/07/hoe-komt-de-stille-oceaan-aan-zn-naam/>

'Sta niet aan je kruis te scheuren,' zei de hoofdmachinist tegen de leerling die voor hem stond. Wetende dat hij tegen dovemansoren sprak.

Op de Grote of Stille Oceaan, halverwege de Filippijnen maakte naast andere ongemakken de ringworm zijn opwachting. Een tropische huidziekte die welig tierde in de machinekamer, waar stoomketels en turbines voor de juiste vochtige warmte zorgden.

Het beestje manifesteerde zich in vale rode kringen op de huid en rukte op vanuit het bezweette kruis van de drager, waarbij het een onweerstaanbare jeuk veroorzaakte. De korte uniformbroek gaf gemakkelijk toegang tot het gespuis, vandaar de opmerking van de Chief. 'Ga jij maar eens langs de ziekenpa en vraag hem om 'Violent Green,' daar houden die beestjes niet van.'

'Is dat een drankje,' vroeg de leerling.

'Zo zou je het kunnen noemen,' antwoorde Chieffie die een duivelse grijns nauwelijks kon onderdrukken.

'Laat je broek maar zakken jongen,' zei de ziekenpa waarna hij de inmiddels ontblootte dijen van de leerling aandachtig bekeek. Om hem vervolgens een flesje met groene vloeistof te overhandigen.

'Driemaal daags insmeren en die beessies springen subiet over boord.' Jammer genoeg ontging ook hier de leerling de grijns op de verweerde tronie van de Pa.

'De Chief zei dat het een drankje was.' zei de leerling timide.

'Zo zou je het kunnen noemen,' zei de Pa. 'En net zo lang toedienen tot het ongedierte tot aan de laatste millimeter is uitgeroeid,' zo sprak de Pa. 'Anders steekt het de kop weer op.'

Eenmaal in zijn hut beland, ontblootte de leerling zijn kruis en besmeerde de rode vlekken van de ringworm met de groene vloeistof. Omdat hij geen reactie voelde herhaalde hij de sequens nog een keer. Waarna de leerling plotseling in elkaar kromp.

Het leek of zijn kruis in vuur en vlam stond en de dijen van zijn romp gescheurd werden. In paniek vloog hij zijn hut uit. Rende de gang op. 'Help, help ik sta in brand.'

De derde machinist, een ervaren zeeman, plukte de gepanieeerde leerling van de gang zijn hut in en goot een oorlam bij hem naar binnen. 'Violent green zeker.' was zijn commentaar. ' treffend iets van de Pa om die jongen niet eerst de bijwerking van dat spul uit te leggen.'

Vervolgens zette hij de patiënt met ontbloot kruis voor de hut ventilator, om af te koelen.

## **Violent green**

Het Engelse woord Violent betekent onder meer 'Gewelddadig.' Een woord dat zo rond de Paasdagen aanhaakt bij die kruisiging, in een ver verleden.

Hoewel, gekruisigd wordt er niet meer.

En machinisten die aan hun kruis lopen te scheuren, evenmin. Tegenwoordig houden zij de machines in bedwang vanuit een bureaustoel in een comfortabele controlekamer met airconditioning.

Hoe kwam het toch dat de herinnering aan die gekleurde vloeistof met heftige bijwerking, na zoveel jaren weer bij me opborrelde?

Was het de uitvoering van de Passion waarbij rapper Keizer zo overtuigend gestalte gaf aan die onbetrouwbare apostel uit een ver verleden. Of zou mijn hoge leeftijd de touwladder zijn, waarmee de herinnering aan die historie in mijn denkhoofd belandde.

Om jonge mensen, die tot mijn verbazing me nog steeds omringen, ervan te overtuigen dat er soms heftige gebeurtenissen nodig zijn om hen te laten zien waarvoor ze in het leven staan.

Of mezelf erop te attenderen dat wat mijn leeftijd betreft, de oever van de doodsrivier in zicht komt.

En bidden om de opgestane Jezus als loods tijdens de overtocht over die gevreesde stroom, vanwege het omen dat deze laatste vaart wel eens minder rimpelloos zou kunnen verlopen dan gedacht.

Cees van der Jagt, 15/04/2024

## Uitgebloeid ..... niet uit het leven !



Al in de gestencilde Werf lang geleden gebruikten we bij een in memoriam vaak een afbeelding van een uitgebloeide paardenbloem. De zadjes als zichtbare verspreiders van wat niet meer was. Nog steeds vind ik het een mooi symbool voor alles wat kleur, schoonheid, betekenis in ons leven verliest maar toch niet helemaal verdwijnt.

Soms worden de zadjes al direct opgemerkt. Neven en nichten die bij een uitvaart hun zeer oude tante bedanken voor wat zij voor hen heeft betekend. Zadjes al tijdens haar leven geplant. Een gebaar of een uitspraak brengt je soms terug in reeds lang voorbije tijd.

Uitgebloeid ..... niet uit het leven.

We mogen het zien in de natuur om ons heen en in de mensen en dingen die voorbij zijn gegaan.

Bloesem heeft al weer plaats gemaakt voor beginnende vruchtjes, de mooie witte schermen van het fluitenkruid worden bruin van het zaad. De tijd waarin ik dit schrijf is vol van gedenken. De vlag van Koningsdag ligt klaar voor halfstok op 4 mei. Zondag 5 Mei voel ik mij uitgenodigd aan de vrede-en vrijheidstafel in de Arminiuskerk. De bloei van de vrede vieren en er samen, met naar ik hoop veel anderen, voor zorgen dat er groeizaam zaad voor de toekomst ontstaat.

Truida Lokhorst

# In memoriam Menno Obbes

Zaterdag 10 februari 2024 overleed na een langdurig en moeilijk ziekbed onze broeder Menno Obbes in de leeftijd van 71 jaar.

Menno kwam uit een door en door Rotterdams doopsgezind nest. Met zijn oudere zussen Eva en Erica bezocht hij als jong kind “de Westhill”. Op latere leeftijd vonden we Menno vooral in de kerkdiensten, waar hij regelmatig naar de kast achter in de kerk liep waar de geluidsinstallatie zich bevond. Met als gevolg: blijde blikken bij de kerkgangers als zij weer de predikant konden verstaan. Ook doordeweeks maakte hij zich verdienstelijk door allerlei technische mankementen in het gebouw te verhelpen. Samen met zijn vrouw Karin die hem tot groot verdriet door een ernstige ziekte al in 2003 ontviel en ook daarna heeft hij veel betekend voor het gezin van zijn zus Erica, waar de vader jong was overleden. Tijdens de afscheidsdienst werd daar door zijn nichtje Danielle in dankbaarheid op terug gekeken. De laatste jaren verbleef Menno in een verpleeghuis alwaar hij trouw werd bezocht door zijn familie en vrienden.

We herinneren Menno als een beminnelijk en trouw gemeentelid.

Dat zijn gedachtenis ons tot zegen mag zijn.

Margreet Eberwijn-Verveld

# **In memoriam Truus Brandenburg-van der Veen**



# Onze gemeente

## Predikant

Vacature.

## Kerkenraad

Algemeen [kerkenraad@drotterdam.doopsgezind.nl](mailto:kerkenraad@drotterdam.doopsgezind.nl)

Ieder mailtje wordt automatisch doorgestuurd naar de 3 adressen:

Voorzitter: Tjitske Gelderloos [patagonis13@gmail.com](mailto:patagonis13@gmail.com)

Secretaris: Roelof van Pesch [roelofvanpesch@gmail.com](mailto:roelofvanpesch@gmail.com)

Boekhouder: Loek Nijholt [officemanager@drotterdam.doopsgezind.nl](mailto:officemanager@drotterdam.doopsgezind.nl)

## Werkgroepen

Communicatie	Loek Nijholt	06-1519 1643
Personeel	Tjitske Gelderloos	06-110 853 89
Diaconie	Marijke v.d. Vijver	06-284 887 60
Diensten	Freekje Wethmar	0180-317 728
Vredeswerkgroep	Ineke Joustra	015-212 4727
Toekomst	Roelof van Pesch	06-251 495 87

## Officemanager en ledenadministratie

Loek Nijholt [officemanager@drotterdam.doopsgezind.nl](mailto:officemanager@drotterdam.doopsgezind.nl)

Tel. 06-151 916 43

## Adressen

Kerk Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam

Kantoor Hang 10, 3011 GG Rotterdam

## Contact

Website [www.drotterdam.doopsgezind.nl](http://www.drotterdam.doopsgezind.nl)

E-mail [info@drotterdam.doopsgezind.nl](mailto:info@drotterdam.doopsgezind.nl)

# Inhoudsopgave

Over de diensten	p. 3
Ter inleiding	p. 4
Van de diaconie: Over ons project Opstap	p. 5
Stichting Epafraas: steun voor gedetineerde Nederlanders in het buitenland	p. 9
Violent Green	p. 11
Uitgebloeid ..... niet uit het leven !	p. 14
In memoriam Menno Obbes	p. 15
In memoriam Truus Brandenburg-van der Veen	p. 16
Onze gemeente	p. 17
Inhoudsopgave	p. 18
Colofon	p. 18

## Colofon

De Werf, jaargang 62, nummer 2

De Werf is het blad voor mededelingen en contact van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. Het verschijnt ongeveer 5 maal per jaar.

Redactie: Werkgroep Communicatie.

De volgende Werf verschijnt op 7-7-2024. Kopij vóór 28-6-2024 naar [werf@dgrotterdam.doopsgezind.nl](mailto:werf@dgrotterdam.doopsgezind.nl)