

Advent- en Kersttijd 2023



Verwachting

Psalm 85 in de woorden van Huub Oosterhuis

Gij hebt uw land begenadigd
ons leven ten goede gekeerd
onze schande bedekt
onze schuld weggedragen,
getemd het vuur van uw hartstocht.

Gij keerde U om naar ons toe
Gij legde uw argwaan af.
Roep ons opnieuw tot leven
geef ons vaart, naar U toe.
Liefde, herstel ons in ere

Buig ons toe naar elkaar
keer onze trage harten
dat wij zonder wantrouwen
ieder mens tegemoet gaan
open en vredelievend.

Laat zo de wereld worden:
kussen van ontferming en
trouw
zoenen van recht en vrede
vrede een zaad in de aarde
gerechtigheid zon aan de he-
mel.

Overvloed staat op de akker
regen valt op zijn tijd,
vruchten dragen de bomen
rozen dragen de rotsen:

in zo'n land wil je zijn.



1^e Advent 3 december, Marcus 13:24-37 - *Als ik een engel was,*
Bette Westera

Dan zou ik door het luchtruim
zweven
En zingen
Over vrede op aarde
Over mensen die het goed
met elkaar menen
En over God
Ik zou zo zwierig zweven en
zo zuiver zingen
dat iedereen meteen weer in
engelen geloofde
En in vrede op aarde
En in elkaar



2^e Advent 10 december, Jesaja 40:1-11 - *De schreeuw van de aarde*,
Franck Ploum

Hoor,
een stem klinkt
in woestijnen van leven:
keer om!



Bereid een nieuwe weg
vul de dalen van ellende
slecht de bergen onrecht.

Wat moeten we doen?
Deel alles wat je
bezit ten koste van een ander.

Wat moeten we doen?
Stop met het plunderen
van aarde en armen.

Bevrijding en redding
nieuwe kansen van leven
nieuw begin
wanneer ogen opengaan
en gemis van leven
gevoeld wordt
doorleefd wordt
en dat gemis
verlangen wordt.

3^e Advent 17 december, Jesaja 65:17-25 - *Huub Oosterhuis*

Overal zijt Gij
onzichtbaar gegeven
sprekend nabij
de stilte verwacht U
mensen bestaan
U zien en beleven U.

Mensen van vlees
van licht en gesteente
hard en van bloed
een vloed niet te stelpen
mensen uw volk
uw stad hier op aarde.

Aarde is al wat
wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open
maak ons uw aarde
uw nieuwe hemel
vrede op aarde.



4^e Advent 24 december, Lucas 1:26-38

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.

Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.

Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.



Kerstavond 24 december, Lucas 2:1-20 - een kaars, Tom de Boer

en dan
brandt er
in het donkerst van deze dagen
een kaars
aarzelend
ontstoken
door een kind

en nu
laat ons
in het donkerst van onze dagen
deze vlam
koesteren
als een kind



1^e Kerstdag 25 december, Johannes 1:1-14 - *Roel Bosch*

Dat het geluk van een wereld
waarin het goede de toon aangeeft,
zichtbaar wordt, licht geeft, gaat schijnen.
Dat Hij zichtbaar wordt,
aan het licht komt, schittert en glanst:
Jezus die zichzelf geeft,
Die wat vuil en troebel is weer doorzichtig maakt.
Dat deze wereld wordt tot een plaats om te leven in vrede.



Oud- en Nieuwjaar - *Wie zal de nacht in strikken binden?,
Andreas Burnier*

Wie zal de nacht in strikken binden?

Je naam heb ik nog niet vergeten,
maar op het zachte weefgetouw geweven,
zoals een roos bloeit in de wind.

Ik heb je naam goed opgeschreven
en aan een wit papier gehangen
waar kinderen mee spelen kunnen,
zodat je naam in hun verlangen
bewaard zal blijven voor de wind.

De slanke dansen van verdriet
heb ik 's nachts op het plein gedanst,
de zee, de sterren en het strand
zijn weggeleden uit mijn hand.

Maar dansend heb ik onbezonnen
je naam geroepen tot de muren,
toddat de huizen binnenst buiten
schaterlachten van verdriet.

Terwijl ik in mijn dorpen liep,
heb ik gevraagd aan de beminden:
waar kan men oude namen vinden?
Wie kent de naam die mij verliet?
Wie deelt de droom die in mij sliep
en zal het hart in bloemen winden?



Driekoningen - Wynette Schouten

Mensen zijn op zoek.
Naar zichzelf, hun bestemming,
de zin van het leven.
Zoeken naar antwoorden.
Zoeken naar iets.
Veel mensen zoeken al zo lang.
Zijn het zoeken moe.
Help ons vinden.
Samen te zoeken.
U te vinden.
Wijs ons de weg als die lichtende ster.
Dat we het wonder aanschouwen mogen:
Soms bent U dichterbij dan we denken.



