

Pinksteren 2023, Rotterdam 5 juni 2023

God roept overal vluchten vogels, en ze komen.
Soms zingen zij 'vlieg met ons mee'.
Ik moet nog leren durven vliegen - heb ik vleugels?
In de buik van mijn ziel ritselt het van veren.



Zusters en broeders,

Kunnen wij deze prachtige, dichterlijke woorden verstaan? Wat geeft ons vleugels? En stel dat wij onze vleugels gevonden hebben, hoe vliegen wij dan op een nieuwe wind? Beelden te over waarmee we kunnen spreken over geïnspireerd worden door de Heilige Geest. Ik kan me goed voorstellen dat je er zelf andere woorden voor gebruikt dan Huub Oosterhuis. Het gaat erom dat je woorden vindt om een ervaring te beschrijven, namelijk hoe het voelt om opgetild te worden door de Geest, om in vuur en vlam te raken en daardoor in beweging te komen?

Misschien is het jullie ook opgevallen, maar overal en voortdurend hoor je mensen spreken over inspiratie. Mensen willen geïnspireerde politici, ze willen inspirerend werk, ze willen wonen in een inspirerende omgeving, een inspirerende stad, etc. Inspireren komt van het Latijnse woord voor 'inblazen' en heeft tegenwoordig de betekenis gekregen van op een idee komen, of anderen op nieuwe ideeën laten komen. Inspiratie en motivatie worden vaak aan elkaar gekoppeld en inspiratie heeft daarom meer met algemene zin-geving te maken dan met gelovig-zijn.

In onze maatschappij raken zoveel mensen op drift omdat ze vertwijfeld zoeken en geen antwoorden kunnen vinden. Het dagelijkse bestaan is vol; allerlei verplichtingen en verwachtingen, keuzes te over en jij bent de regisseur van je eigen leven. Mensen willen weer geïnspireerd worden. Niet dat ze letterlijk vleugels wensen te krijgen, wel zijn ze op zoek naar iets of iemand dat dit leven zin geeft en een verklaring kan geven voor alles wat er misloopt. Mensen gaan op zoek naar voorbeelden, mensen, plaatsen, middelen, die hen weer kunnen begeistere en nemen gretig alles aan dat geboden wordt. Hoe kan je dan nog onderscheid maken en te weten komen wat goed voor je is en wat niet? Tussen dingen die je overkomen en gevolgen van zaken waar jij zelf voor gekozen hebt?

Gods inspiratie echter zet je als mens in beweging, omdat je ogen opengaan en je dingen opnieuw gaat zien en beschouwen. Dat wordt je niet alleen blij en vrolijk van, het kan

ook schuren omdat je onrecht gaat zien en je ongemakkelijk kan voelen onder deze ervaring.

De teksten van vanmorgen geven een richting aan:

En al dat levende hoopt op jou, mijn vriend, die ik nu plotseling aarzel God te noemen. Want hoe dan God? Jij bent de stilte waarin ik schuil, soms even, in de late nacht, de vroege morgen. Ademt jouw adem in mensen?

Wat gebeurt er wanneer Gods adem in ons ademt? Het begint al met het scheppingsverhaal, het begin van de mens. God maakte de mens uit klei van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens tot een levend wezen. De mens is enerzijds lichaam, materie, en anderzijds huist in ieder van ons een eigen ziel, die je uniek maakt en onderscheid van anderen. Omdat we mogen zijn wie we zijn, blaast God ons levensmoed en kracht in door zijn Geest. Dat geeft ons denkbeeldige vleugels zodat we boven onszelf uitgetild worden, waardoor we als het ware van een afstandje naar onszelf kunnen kijken en al het gekrioel om ons heen. Dan kan je opnieuw je richting bepalen en onderzoeken of je met alle winden meewaait of dat je je laat leiden. We kunnen plotseling in vuur en vlam raken en weten waartoe wij hier zijn en wat ons te doen staat.

Wanneer je vuurtje uit lijkt te gaan, is het soms lastig om je staande te houden. Op zulke momenten is het goed dat er anderen zijn, om je heen, om jouw vuurtje aan te wakkeren, om je moed in te spreken en samen op zoek te gaan naar de wind die je optilt en inspireert. Hoop houdt ons gaande. Hoop dat God er altijd zal zijn en ons niet laat vallen.

Laten wij dan aan onze hoop woorden geven, ieder in zijn of haar eigen taal.

Want vandaag kan het begin zijn van een leven, op vleugels van een nieuwe wind.

Waar in onze wereld door die nieuwe wind wordt opgeschoond tot een vrijplaats van liefde en hoop. Mensen worden geïnspireerd door Gods Geest en durven te gaan leven en dromen van vleugels.

Amen