

**Doopsgezind
Rotterdam**



De Werf

jaargang 61 | nummer 2

april 2023



De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een ontmoetingsplek voor mensen die in vrijheid met elkaar in gesprek gaan over hun leven en geloof. We laten ons hierbij op een eigentijdse manier inspireren door bijbelse en andere verhalen, poëzie, kunst en muziek.

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een regiogemeente en bedient het gebied Voorne-Putten, de Hoekse Waard, de Krimpenerwaard en Rotterdam. De Vermaning van Doopsgezind Rotterdam staat in het centrum van de stad, vlakbij het Hofplein, aan het eind van het Haagse Veer.

Diensten aanvang 10:30 uur



Over de voorgangers

datum	voorganger
23 apr.	Henriette van Dunné
30 apr.	Eva Obbes
7 mei	geen dienst
14 mei	Henriette van Dunné
21 mei	Han Cuperus
28 mei	Henriette van Dunné, Pinksteren
4 juni	geen dienst
11 juni	Henriette van Dunné
18 juni	Christien Duhoux
25 juni	Henriette van Dunné
2 juli	geen dienst

Wij houden onze diensten in de kapel in gebouw De Heuvel. Het adres is Grotekerkplein 5, schuin tegenover de Laurenskerk. De ingang is aan het Oppert.

Zie verder ook: www.dgrotterdam.doopsgezind.nl

Over de diensten

Zondag 30 april 19.00 uur

De jaarlijkse Sjoa-herdenking vindt plaats in de Laurenskerk in Rotterdam. De herdenking wordt al bijna 40 jaar georganiseerd door leden van de synagoge(n) en kerkelijke gemeenten in Rotterdam. Voorafgaand aan de herdenking zullen dit jaar de ruim 7.000 namen gelezen worden van Rotterdamse joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd en vermoord door de nazi's. Door hun namen te lezen willen wij deze Rotterdammers gedenken. Het lezen vindt plaats op het stadspodium op het Grote Kerkplein van 04.00 – 18.00 uur.

Zondag 14 mei 14.00

De oecumenische dienst in de Laurenskerk ter herdenking van het bombardement van de stad tijdens WOII.

Zondag 1 juli 10.30

In dit jubileumjaar is er met de kerken van Rotterdam een Keti Koti dienst in de Laurenskerk. Van sommigen van ons hebben de voorouders geleden onder de slavernij. Anderen stammen af van hen die juist geprofitteerd hebben van de rijkdom die de koloniale handel opleverde. Samen gedenken we in onze stad de vele slachtoffers van de slavernij. We vieren de afschaffing daarvan én bezinnen ons op ons huidige samenleven. Want we hebben een gedeeld verleden en een gezamenlijke toekomst. Er is muziek uit uiteenlopende tradities. Er klinken woorden uit de Bijbel en 'spoken word'. We bidden en delen.

Zondag 9 juli tot en met 13 augustus

Dit jaar zullen alle zes wisseldiensten plaats vinden in de Remonstrantse kerk om 10.30 uur. Meer informatie over het thema komt in de volgende Werf.



Excuses aanbieden

Keer terug, Israël, naar de Eeuwige, je God!

Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen.

Kom met woorden van berouw en keer terug naar de Eeuwige.

Zeg tegen hem: 'Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij U oprechte woorden.'

Hosea 14:2-3

Excuses uitspreken voor wandaden begaan in het verleden is een hot item in onze hedendaagse maatschappij. Een onderwerp dat veel losmaakt bij mensen; schuldgevoel en gezien worden kunnen flink botsen. Hoe je er ook naar kijkt, het is een warboel van emoties, trots en vaderlandsliefde die niet makkelijk te ontwarren is.

Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden, toenmalige koloniën van het Nederlands Koninkrijk, bij wet afgeschaft. Toch moest een groot deel van de tot slaaf gemaakten hierna onder staatstoezicht nog 10 jaar lang op de plantages blijven werken om de "schade van deze maatregel" te beperken voor de plantagehouders. Om die reden is voor velen in het toenmalige koninkrijk de slavernij pas daadwerkelijk ten einde gekomen in 1873. Op 1 juli 2023 is dat 150 jaar geleden. De kerken van Rotterdam hebben een programma gemaakt om een bijdrage te leveren aan de bewustwording van ons verleden, aan het onderlinge gesprek en groeiend begrip, en aan een toekomst waarin wij voor elkaar vrede en vrijheid zijn.

'Durf groot en sterk te zijn en zeg sorry', deze uitspraak deed onze burgemeester Aboutaleb, in 2020 bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Aboutaleb riep hiermee de overheid op om niet zuinig te zijn met excuses voor de slavernij waar wij met de VOC in het verleden een grote rol in hebben gespeeld. Dat klinkt net als de oproep van Hosea, die zijn hoorders duidelijk wil maken dat je geen letterlijke reukoffers meer nodig hebt om je met God te verzoenen, oprechte woorden en daden die wijzen op berouw en ommekeer in je levenshouding zijn voldoende.

Sorry zeggen, berouw tonen is de eerste stap naar vergeving. Hoe ga je verder nadat excuses uitgesproken zijn? Hoe ga je verder op de weg van



verzoening en met het herstellen van relaties? Is 'sorry zeggen' voldoende en hoe laat je dan zien hoe oprecht deze woorden zijn? Het gaat er niet om, om met een sorry, je er makkelijk van af te maken, het is belangrijker om te begrijpen wat er gebeurd is en hoe een ander dat ervaren heeft. Luisterend naar Hosea beseffen dat het je niet om schijnheilige offers gaat maar om werkelijke spijt over begane misstappen, het gaat om oprechte woorden.

Een ommekeer maken, antwoord geven aan de oproep om je leven te beteren en om spijt te betuigen en sorry te zeggen, betekent verandering. Dat is de moeilijkste opdracht die wij hebben: 'Ik ben toch goed zoals ik ben? Mankeert er soms iets aan mij?'

Aan de andere kant zullen we ervoor moeten oppassen dat we, met het begrip bekering in de hand, de ander of ons oude leven gaan veroordelen of verwerpen. Laat staan dat we op de ander, die in onze ogen nog niet het licht gezien heeft, neer gaan kijken.

De omkering, waar Hosea toe oproept, heeft te maken met weer tot leven, tot bloei komen door verzoening.

Vergeven en verzoenen roept ook ongemak op. We laten veel kansen in ons leven liggen. We proberen elke dag wel iets goeds te doen, en toch laten we ingewikkelde zaken liggen. Ook als gemeente moeten we ons

steeds opnieuw oefenen in groot en sterk zijn en sorry zeggen, tegen elkaar, tegen de buitenwereld.

Daar bestaat geen stappenplan voor, wel een visioen om voor ogen te houden:

‘Een koning had een zoon die wel honderd dagreizen van zijn vader was verwijderd. Zijn vrienden zeiden tot hem: keer terug naar je vader! Hij zei: ik kan niet. Toen stuurde zijn vader een bericht: keer tot mij zover je kunt, en ik zal naar je toekomen. Zo zegt God: keer om naar Mij, en Ik keer om naar jullie.’

Henriette van Dunné

Van de diaconie

In de vorige Werf schreef ik over het project “Opstap”, waar br. Floris Groeneveld bij betrokken is. Een project - een opstap voor dakloze jongeren - dat wij als werkgroep diaconie wederom en graag onder uw aandacht brengen. Ik was nieuwsgierig naar ‘de hoed en de rand’ van dit project en evenzeer naar het hoe en wat van de betrokkenheid van Floris. Zo kwamen wij afgelopen week aan de praat ...

Allereerst vroeg ik Floris hoe hij bij dit project betrokken is geraakt.

Het begon, vertelt Floris, in 2021 met een radiospotje op NPO 1 van het Kansfonds. Ze vertelden in dat spotje dat we in Nederland 12.000 dak- en thuisloze jongeren hebben en dat ze daar geld voor aan het inzamelen waren. Ik had daar altijd al iets mee willen doen, maar daar was tot nu toe niets van gekomen. Nu was het moment daar: ik maakte geld over en heb contact gezocht met het Kansfonds. Wie weet, dacht ik, kan ik dakloze jongeren een stageplek aan bieden in mijn bedrijf en misschien kan ik van daaruit ook woonruimte voor ze regelen.

Ik kwam via het Kansfonds, vertelt Floris verder, in contact met Anna Boukema die projectleider is bij “Opstap”; één van de projecten die onder de stichting Mara (organisatie die zich inzet voor kwetsbare groepen in de samenleving) vallen.

En stond ze open voor jouw idee om dakloze jongeren in jouw bedrijf stage te laten lopen?

Ze raakte eerder geïrriteerd door mijn verhaal en zei, dat ik er geen idee van had wat er speelt. Toen ben ik stage gaan lopen bij haar

En hoe was dat?

Op de eerste lunchbijeenkomst met dakloze jongeren, begon ik enerzijds in te zien dat de jonge mensen die in mijn bedrijf stagelopen tot de kansrijke jongeren behoren- zoals ik dat zelf ook eens was- waar economische en sociale factoren een grote rol spelen in je kansen jezelf te ontplooien. Daarnaast moest ik ook mijn stereotype beeld bijstellen van een dakloze deze jongeren deden me in niets lijken op 'die zwerver onder de brug'. Hier ontmoet ik jongeren waar de levenskracht van afspat en die elkaar steunen. Aan de andere kant zijn ze veelal getraumatiseerd. Keer op keer zijn of worden ze bevestigd in het feit dat ze niet mogen zijn wie ze zijn. Ze ervaren veel stress in hun leven; durven door al hun opgedane negatieve ervaringen nauwelijks mensen te vertrouwen.

Bij Opstap - op onze wekelijkse samenkomsten - kunnen ze ontladen. Ze hoeven gewoon even niks. Ze kunnen hun verhaal kwijt bij elkaar of bij één van de vrijwilligers. Ze voelen zich bij ons veilig. En het is mooi om te zien hoe jongeren die het lukt beetje bij beetje hun bestaan weer op te bouwen, andere jongeren inspireren".

Aan deze jonge mensen heb ik mijn hart verpand. Voor hen ben ik 'hun papa'. Floris grijnst daarbij van oor tot oor!

Maar Floris, is 1 x per week een bijeenkomst organiseren hetzij een lunch of een activiteit wel voldoende om deze jonge mensen op weg te helpen?

Het klopt dat er veel meer ondersteuning nodig is. Er is domweg geen dagopvang voor deze kwetsbare jonge mensen. Daar zijn we nu hard mee bezig. We willen een 'Voel je thuis Huis' van de grond krijgen. Waar we uiteraard het liefst elke dag de deur kunnen opengooien. Waar deze jongeren ook zelf mee kunnen denken en beslissen over hoe 'hun huis' er uit moet zien. Waar we niet alleen een veilige plek bieden, maar waar ook workshops georganiseerd kunnen worden, wellicht bedrijven zich

willen vestigen, die op hun beurt weer stageplekken kunnen leveren. Het valt echter niet mee om van plan tot realisatie te komen. We lopen tegen bureaucratie aan. We zoeken steun van bedrijven ...en we zijn naastig op zoek naar een pand.

Floris, je moet wel over een tomeloze energie beschikken om naast je eigen gezin, je eigen bedrijf je ook voor deze jongeren in te zetten.

Ik krijg hier juist heel veel energie van!!! Ik heb er namelijk een prachtige familie bij gekregen. Alsof mijn leven hierdoor meer in evenwicht is gekomen. Iedereen is van waarde, de een niet meer dan de ander. Daarmee ben ik thuis en in het doperse opgegroeid. Voor mijn vader was het verhaal van de Barmhartige Samaritaan belangrijk. Voor mij speelt dat niet zo.

En ondertussen denk ik terwijl ik verslag uitbreng van onze ontmoeting: Floris gaat niet aan de andere kant voorbij.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de doopsgezinde gemeente Rotterdam NL97INGB00000648 onder vermelding van 'actie Dakloosheid'.

Wij hopen u binnen een half jaar te laten weten hoe goed deze actie verloopt.

En mocht u suggesties hebben hoe u in familie- of vriendenkring of in een van de kringen van de gemeente geld voor Opstap inzamelt, laat het dan ons of via de Werf weten.

Voorts laten de leden van de taakgroep diaconie weten dat zij buitengewoon verrast zijn door uw giften voor "Geef Rotterdammers een warme Kerst". Naast de € 500,- uit het Ank van Eckfonds konden wij dankzij uw giften nog eens € 870,- overmaken.

Voor de Warme winteractie Oekraïne (de landelijke doopsgezinde actie) maakten wij naast € 500,- uit eigen middelen nog eens € 900,- dankzij uw gulle gaven over.

Margreet Eberwijn-Verveld



Valt er iets te vieren?

Op 7 mei komen we voor de 200ste keer bij elkaar.
Een reden voor een feestje misschien?

Maar nee dat feest zouden we moeten vieren op de koude en vaak winterige parkeerplaats voor het uitzetcentrum van Zestienhoven. De “feestmuziek” is het lawaaiig opstijgen en dalen van de Politie- en Traumahelikopters die de verstaanbaarheid van de sprekers bemoeilijken.

En toch komen we. Een aantal van ons al voor de 200ste keer!
Verdrietig om het feit dat in dat gebouw nog steeds mensen opgesloten zitten omdat ze in ons land niet welkom zijn en het “thuis” land niet langer gewenst of beschikbaar is. Want zeg nou zelf “wie wil in angst of op puinhopen leven?”

Trots en toch ook een beetje blij dat er volhouders zijn die zoveel keren aan die “ongewenste mensen” tonen dat we het met hun opsluiting niet eens zijn. Ja zij weten van de bezoekersgroep dat wij er zijn.
7 mei, twee dagen na het vieren van onze bevrijding. Aan het slot van iedere wake zingen we “we shall all be free”.
Als we dat toch eens zouden bereiken, dan zou écht een feest zijn.

U bent welkom iedere eerste zondag van de maand van 16.00 tot ongeveer 17.00 uur.

Truida Lokhorst

Voor info 0180-317728 of wetlokni@xs4all.nl



Fadiga

Van 2017 tot 2020 werkte ik als vrijwilliger in de Opvang Weerdsingel van de Stichting Tussenvoorziening in Utrecht. Ik deed er avond- en nachtdiensten en sprak vaak en indringend met elk van de twintig bewoners. Ik genoot van hun maaltijden, vaak speciaal voor mij bereid. Ik vond het de mooiste baan in mijn leven.

Een van de bewoners was Fadiga, afkomstig uit één van die West-Afrikaanse landen, waar de plaatselijke dictators of de hen bestrijdende vrijheidsstrijders c.q. terroristen vaak dood en verderf zaaiden. Fadiga die in zijn mannelijke leven Youssoef heette, is transgender en was om die reden niet meer veilig in zijn (haar) land. Ze had er tal van mishandelingen achter de rug.

Koningsdag 2019 is een feestdag, vooral in Utrecht. Voor de deur van de Opvang staat een kraam waar de bewoners overtollige zaken en zelfgemaakte voorwerpen verkopen. Omlijst door muziek uit het vaderland dat ze missen. Utrechters lopen met blikjes bier in de hand langs en nemen in, want het is immers feest. Maar dan schopt Fadiga, enigszins beneveld, tegen een leeg bierblikje dat op straat ligt. Net op dat moment zien twee agenten dit vergrijp en arresteren Fadiga. Ze verdwijnt voor ruim een week in "Soesterberg", onbereikbaar voor zelfs haar advocaat. Drie weken later blijkt ze te zijn verdwenen in vreemdelingendetentie, jawel in Rotterdam. Collega-vrijwilliger Nina, een rijk van tattoos en piercings voorziene jonge studente, en ik twijfelen geen moment: we gaan haar bezoeken.

We zijn nog nooit in een gevangenis geweest en moesten bij toegang onze broekriemen afgespen en onze schoenveters verwijderen. Even dachten we dat we zelf criminelen waren. Dan ontmoeten we Fadiga. We praten drie kwartier en worden tot de orde geroepen als we haar hand drie seconden vasthouden. Met moeite nemen we afscheid. Eenmaal veilig buiten omhelzen Nina en ik elkaar spontaan, troost zoekend bij elkaar na een ingrijpende ervaring.

Fadiga heeft inmiddels een verblijfsvergunning en woont in een van de buitenwijken van Utrecht. Een sterke vrouw en een mooi mens.

Niet iedereen kan een vreemdeling in detentie bezoeken. Wat goed dat mensen van goede wil maandelijks de wake op Zestienhoven blijven bijwonen.

Loek Nijholt

Abcoudse overpeinzingen

De kopij voor deze Werf ben ik aan het schrijven in de dagen voor Pasen, een bijzondere en ingetogen week. Van de Matthäus passion op de radio tot de voorbereiding op een gezamenlijk Avondmaal en een Paaspreek. Op mijn bureau staat een takje buxus dat is uitgedeeld in de dienst in Koog aan de Zaan.

Buiten bloeien al diverse bomen als teken dat het voorjaar echt komt, ondanks de nachtvorst vannacht. Misschien dat die verwondering over de natuur die weer uitloopt ook geldt voor onze gemeente. Het was echt zoeken de afgelopen maanden, na het afscheid van ons gebouw. Wanneer aan de kapel waarin we nu kerken, wanneer aan een piano in plaats van een orgel en gelukkig nog steeds dezelfde mensen en Conny die voor koffie zorgt. Langzaam begint er een optimisme te groeien, we hebben de coronajaren overleefd, we kunnen elkaar weer ontmoeten, ook de kringen komen weer bij elkaar. Werkgroepen zijn hard aan de slag, de nieuwe website, een gezamenlijk doel voor de diaconie, de diensten, een gemeenteweekend in voorbereiding ...

Tijdens het predikantenconvent van de Ring spraken we in Dordrecht verder over het onderwerp van het weekend waarover ik in de vorige Werf schreef. Krimp-krimp en hoe gaan we daarmee om. Alle gemeenten in de Ring zijn kleiner geworden, vergeleken met 50 jaar geleden en tegelijkertijd zijn er ook allerlei vormen van samenwerken ontstaan, vaak over Doopsgezinde grenzen heen. We waren het er met elkaar over eens dat we niet in een krimp willen schieten en dat we ook eens op moeten houden met neuzen tellen bij elke bijeenkomst. Laten we eens stil staan bij de bron waar we uit putten.

Een bron waar ik uit put als herder en leraar is pastoraat. In de jaren die ik als zzp-dominee werkte was dat het lastigste, je bent steeds voorbijganger, je hebt wel mooie gesprekken na een dienst en dat is het dan. In de Bijbel wordt telkens de opdracht aan alle mensen gegeven om in navolging van God en Jezus herders voor elkaar te zijn. Pastoraat of zielzorg, is een wezenlijke ontmoeting van mens tot mens, waarbij ik luister naar wat er verteld wil worden. Soms stel je vragen en soms is bij elkaar

zitten al genoeg.

Mondig (vroeger ADW, daarna *Doopsgezind.nl*) vroeg mij om een stukje te schrijven voor de rubriek "Zegenrijk". Dat is een verhaal over een pastorale ontmoeting. Het is niet een echte ontmoeting die ik beschreven heb, maar een compilatie van gesprekken, omdat ik de vertrouwelijkheid koester. Hierbij het eerste stuk: Het was nog in de coronatijd, tijd van lockdown, huidhonger en anderhalve meter afstand houden, een tijd die nu officieel achter ons ligt. Van elkaar ontmoeten in de dienst was geen sprake meer en ik moest leren omdenken hoe ik mijn taak als herder vorm kon geven met mijn schapen veilig in hun hokken. Het gedicht van Broeder Richard, dat viraal ging in de eerste maanden, over een nieuw bewust zijn van elkaar en de natuur gaf me de moed om niet te blijven hangen in angst voor besmetting maar nieuwe vormen te vinden van ontmoeten.

*'Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.*

*Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is'*

Zo heb ik het telefonisch pastoraat ontdekt. Je bureau opruimen, een kaarsje aansteken en met de telefoon op speaker een gesprek voeren. Een paar van die gesprekken zijn me goed bijgebleven. Misschien was het juist omdat je elkaar niet ziet en alleen luistert naar elke nuance in de stem van de ander om de betekenis op te vangen."



Tenslotte hoor ik graag of u een bezoek op prijs stelt of een afspraak wilt maken voor een ontmoeting in de werkkamer op 't Hang.

Met zusterlijke groet,
Henriette van Dunné

Bericht uit de kerkenraad



Dit artikel gaat over onderwerpen die besproken zijn in de kerkenraad (KR).

De Toekomst

De commissie Toekomst heeft de kerkenraad van DG Den-Haag benaderd om de mogelijkheden van eventuele bestuurlijke samenwerking met de kerkenraad van DG Den Haag te verkennen. In januari 2023 vond een eerste gesprek plaats met de leden van de kerkenraad DG Den-Haag. Op de Ringdag in Dordrecht kwam veel waardering voor ons initiatief van de zijde van de Haagse kerkenraadsleden. Wij realiseren ons dat samenwerking op het niveau van financiële, juridische en bestuurlijke zaken een proces van minstens 3 jaar beslaat. Dat vereist bij DGR een krachtige en consistente KR.

Beleidsvorming

Discussiepunt in de gemeente blijft of Werkgroepen het beleid maken of dat de KR het beleid maakt. Alles is anders geworden na het verlaten van het "Plan Tom Rijken". Gezien het Reglement 2014, dat vigerend en leidend is, is beleidsvorming een alleenrecht van de juridisch verantwoordelijke KR, dat vervolgens wordt goedgekeurd door de LV. Werkgroepen

zijn belast met uitvoerende taken, binnen hun jaarplan en werkgroep begroting.

Daarbij moet opgemerkt worden dat er in het Reglement van 2014 wel sprake is van een grote kerkenraad, bestaand uit voorzitters van werkgroepen met een dagelijks bestuur bestaand uit voorzitter, secretaris en eerste boekhouder. Dat betekent dat beleidsvorming tot stand kwam met inspraak van een groter deel van de leden van de DGR dan nu het geval is. In een nieuw reglement is het verstandig om beleidsvorming op een soortgelijke manier te organiseren.

Begrotingen DGR 2023 en verder

Over de begroting 2023 moet de Fico adviseren t.b.v. de besluitvorming door Ledenvertoeving, zoals vereist in het Reglement 2014. Basis vormen de begrotingen van de kringen en werkgroepen en de Balans en V&W-rekening over 2022, die Wilma Petersen in maart 2023 opstelde.

De meerjarenbegroting 2023-2027 zal gebaseerd zijn op het prijspeil 2023 en is bestemd voor de Stichting 1700, zoals gevraagd door het beoogd Bestuur van die Stichting, die inmiddels notarieel is opgericht onder de naam 'Stichting Fonds Rotterdamsche Vermaning anno 1700'. Basis voor de meerjarenbegroting vormt de begroting DGR 2023, waarbij de cijfers met beargumenteerde aannames worden geëxtrapoleerd naar de jaren erna.

Vertegenwoordiging

Joas van der Schoot is de nieuwe predikant van Maaskant Open Grenzen (MKOG). De intrededienst vond plaats op zondag 19 maart om 14.00 uur in de Laurenskerk, voorganger was ds. Harold Schorren. Bij zijn intrede waren Henriette als collega van Joas, Freekje en Truida als zangeressen in de Maascantorij en Roelof als vertegenwoordiger van de kerkenraad aanwezig.

Diensten

Gestaag zijn er tussen de 13 en 15 "vaste" bezoekers van de diensten. Henriette is in principe beschikbaar voor twee diensten per maand. In de Werkgroep Diaconie wenste men een grotere verscheidenheid aan gastpredikanten. Dat zat er niet in voor dit jaar 2023. Veel predikanten antwoorden niet op de vraag gastpredikant te willen zijn bij de DGR, zelfs niet na twee rappels van Loek. Loek zal eendaags bezig gaan met het opstellen van het predikrooster 2024.

Tot slot

We hebben besloten om de thermometer in de kerkenraad te steken en hebben een heidag gepland op 24 april aanstaande. Aanwezig zullen zijn: Henriette, Tjitske, Mark, Roelof, Peter en Loek als officemanager.

Met broederlijke groet,
Namens de kerkenraad
Roelof van Pesch (secretaris)

Planning De Werf 2023

De Werf 2023 nr 3, thema Wisseldiensten (starten 9-7-2023)

sluiting kopij 16-6-2023

naar drukker 29-6-2023

verzenden 5-7-2023

bij de mensen 9-7-2023

diensten tot 17-9-2023

Alle wisseldiensten worden in de Arminiuskerk gehouden.

De Werf 2023 nr 4, thema Vredesweek

sluiting kopij 22-8-2023

naar drukker 1-9-2023

verzenden 8-9-2023

bij de mensen voor aanvang Vredesweek (17 t/m 24-9-2023)

diensten tot 3-12-2023

De Werf 2023 nr 5 (Eerste advent: 3-12-2023)

sluiting kopij 10-11-2023

naar drukker 21-11-2023

verzenden 28-11-2023

bij de mensen 1-12-2023

diensten tot 6-2-2024

De kerstkaart wordt verzonden in week 50.

Loek Nijholt

Ring Zuid-West Nederland

De Ring zit te springen om een kandidaat voor de functie van voorzitter; Christien Duhoux zal haar bezigheden op 22 april a.s. neerleggen. Er heeft zich nog geen nieuwe kandidaat aangemeld.

Daarnaast is de Ring op zoek naar een nieuw lid van de Ledenraad namens de Ring. Bob van de Vijver heeft zich voor deze laatste functie beschikbaar gesteld.

In 2020 is de Ledenraad gevormd, met vertegenwoordigers van gemeenten uit de verschillende regio's. Het aantal vertegenwoordigers vanuit een regio wordt bepaald door het aantal gemeenten en individuele leden in zo'n gebied. De Ledenraad bestaat uit maximaal 20 leden en heeft als taak het toezicht op het bestuur en toezicht op de verantwoording die het bestuur aflegt. De leden van de Ledenraad leggen achteraf verantwoording af aan de gemeenten die hen hebben aangewezen.

Bob is de opvolger van Yvonne Ulrich - van de Vijver van DG Leiden.

Loek Nijholt

Ledenvertoeving 11 juni 2023

Hierbij alvast de aankondiging voor de vergadering van de Ledenvertoeving. Die is op zondag 11 juni 2023 na de dienst en de koffie, rond 12:00 uur in de Kapel in De Heuvel, Grotekerkplein 5.

U ontvangt tijdig de uitnodiging en de agenda voor deze vergadering. Op de agenda staan in ieder geval de jaarstukken over 2022, de begroting voor 2023 en de vermogensoverdracht aan de "Stichting Fonds Rotterdamsche Vermaning anno 1700". De oprichtingsakte van deze "Stichting 1700", zoals we die kortweg noemen, is op 21 maart 2023 na een lange periode van voorbereiding gepasseerd bij de notaris.

Tot slot spreken we over de toekomst van de DGR, een onderwerp waar de Werkgroep Toekomst druk mee bezig is.

Loek Nijholt

Vergaderdata Kerkenraad 2023

12 april,	van 13:30 tot 16:00 uur
1 juni,	van 14:00 tot 16:00 uur
6 juli,	van 14:00 tot 16:00 uur
17 augustus,	van 14:00 tot 16:00 uur
28 september,	van 14:00 tot 16:00 uur
2 november,	van 14:00 tot 16:00 uur
14 december,	van 14:00 tot 16:00 uur

De vergaderingen worden gehouden op Hang 10.

Loek Nijholt

Onderdak - Zonderdak

Het scheelt maar één letter
En toch – een wereld van verschil
Meer stress, onzekerheid?
geen thuis of vaste plek?
Maar toch niet klein te krijgen
die jongeren in Rotterdam.

Truida Lokhorst

Lees in deze Werf het artikel van Margreet over Dakloosheid in Rotterdam

Website

Hallo allemaal,
Hans ter Haar Koster heeft nog net voor 1 april 2023 aan mij (Bob) bericht dat onze website over is op het nieuwe platform. Wij geven dan ook met blijdschap kennis van deze nieuwe 'geboorte'. Met dank aan

ieders inzet en bijdrage in de herziening van de teksten, aanleveren van ideeën, nieuwe tekst, nieuwe plaatjes, enz. Maar bovenal met dank aan Hans voor zijn geduld en het verwerken en adviseren over plaatsing, gebruik van fotomateriaal, technische beoordeling, enz. Ik ben trots op het resultaat.

Ik denk dat de werkgroep communicatie dit project met succes kan afsluiten. We vragen Hans om de nota voor zijn tijd 'tot nu toe' in te dienen. Daarmee kunnen we de kosten ook afbakenen, zoals wat de kosten van de totstandkoming geweest zijn. Hierna zullen door Hans kosten gemaakt gaan worden voor reguliere ondersteuning en voor training (van Loek en Roelof) in het bijhouden van de site. De werkgroep zal ook op enig moment de komende maanden met Hans nabespreken, conform het contract, hoe e.e.a. is ervaren, wat er kan verbeteren, enz.

Een vraag van Hans is nog om 'alstublieft' materiaal aan te leveren om de site zo goed mogelijk up-to-date te houden. Zo kregen de Paasdiensten nog een update en de wandeldienst. En er kan nu ook meer gedeeld worden van wat er binnen Doopsgezind Nederland gepubliceerd wordt. Bob: Ik laat dat met een gerust hart over aan onze 'spin in het web' Loek. Er moet wel in de nieuwe Werf over dit onderwerp e.e.a. gepubliceerd worden. In ieder geval dat het gebruikelijke websiteadres van toepassing blijft. Dat is www.dgrotterdam.doopsgezind.nl. Maar ook dat iedereen Loek op de hoogte houdt van nieuwe vergaderdata van Kringen en Werkgroepen. In die context is het mogelijk dat we nog eens naar onze wens om een overzichtelijker agenda krijgen. Die vraag ligt bij de ADS en we horen t.z.t. of er iets mogelijk is en zo ja wat.

Bob van de Vijver en Loek Nijholt



Onze gemeente

Predikant

Ds. Henriette van Dunné dshenriettevandunne@gmail.com

06-270 424 22

Het mailadres predikant@dgrotterdam.doopsgezind.nl blijft voorlopig nog even in de lucht, maar dshenriettevandunne@gmail.com wordt het nieuwe adres

Kerkenraad

Algemeen kerkenraad@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Ieder mailtje wordt automatisch doorgestuurd naar de 3 privéadressen:

Voorzitter: Mark van Nispen markvannispen@gmail.com

Secretaris: Roelof van Pesch roelofvanpesch@gmail.com

Penningmeester (boekhouder):

Peter Appel peter.appel@upcmail.nl

Werkgroepen

Communicatie Bob v.d. Vijver 06-331 493 00

Personeel Tjitske Gelderloos 06-110 853 89

Diaconie Marijke v.d. Vijver 06-284 887 60

Diensten Freekje Wethmar 0180-317 728

Vredeswerkgroep Ineke Joustra 015-212 4727

Toekomst Roelof van Pesch 06-251 495 87

Officemanager en ledenadministratie

Loek Nijholt officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl

06-151 916 43

Adressen

Kerk Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam

Kantoor Hang 10, 3011 GG Rotterdam

Contact

Website www.dgrotterdam.doopsgezind.nl

E-mail info@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Inhoudsopgave

Diensten	p. 3
Over de voorgangers	p. 3
Over de diensten	p. 3
Excuses aanbieden	p. 5
Van de diaconie	p. 7
Valt er iets te vieren?	p. 10
Fadiga	p. 12
Abcoudse overpeinzingen	p. 13
Bericht uit de Kerkenraad	p. 15
Planning De Werf 2023	p. 17
Ring Zuid-West Nederland	p. 18
Ledenvertoeving 11 juni 2023	p. 18
Vergaderdata Kerkenraad 2023	p. 19
Onderdak – Zonderdak	p. 19
Website	p. 19
Onze gemeente	p. 21
Inhoudsopgave	p. 22
Colofon	p. 22

Colofon

De Werf, jaargang 61, nummer 2

De Werf is het blad voor mededelingen en contact van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. Het verschijnt ongeveer 5 maal per jaar.

Redactie: Werkgroep Communicatie.

De volgende Werf verschijnt op 9-7-2023. Kopij vóór 16-6-2023 naar werf@dgrotterdam.doopsgezind.nl



Doopsgezinde Gemeente Rotterdam

Noordmolenwerf 3 | 3011 AK Rotterdam

010 412 48 56 | info@dgotterdam.doopsgezind.nl

www.dgotterdam.doopsgezind.nl

rekeningnummer: NL97 INGB 0000 0648 16

ANBI-status onder RSIN nummer 002538258



*dopen wat mondig is
spreken dat bondig is
vrij in het christelijk geloven
daden gaan woorden te boven*