

Veertigdagentijd 2023



Doopsgezinde Gemeente Rotterdam

Aswoensdag 22 februari 2023 *Psalm 103:8-12*

Gij zijt Gij
godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw.

Gij draagt ons onze zonden niet na.
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden.
Groter dan alle zonden zijt Gij.

Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is
Zijt Gij voor ons een barmhartige vader.

Gij kent ons toch –

Huub Oosterhuis



Zesde zondag voor Pasen 26 februari 2023 *Matteüs 4:1-11*

Barmhartige God,
Laten we niet over vooruitgang spreken,
wanneer anderen eraan ten onder gaan.
Laten we niet over groei spreken,
wanneer anderen erdoor klein worden gehouden.
Laten we niet over vrijheid spreken,
wanneer dat betekent dat we anderen hun rechten ontnemen.
Laten we niet over gemeenschap spreken,
wanneer we mensen op grond van hun kenmerken uit onze groep
weren.
Laten we enkel dan over verandering spreken,
als we ook daadwerkelijk bereid zijn uw Koninkrijk dichterbij te
brengen.
Zoals we in Jezus' naam getuigen van het licht.
Amen

(gebaseerd op uitspraken van Mahatma Gandhi)



Vijfde zondag voor Pasen 5 maart 2023 *Matteüs 17:1-9*

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.

Amen



Vierde zondag voor Pasen 12 maart 2023 *Johannes 4:5-26*

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.



Derde zondag voor Pasen 19 maart 2023 *Johannes 9:1-13*
en 26-29

Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

Voor mensen die hopen,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.



Tweede zondag voor Pasen 26 maart 2023 *Johannes 11:1-4 en 17-44*

Ergens iemand heeft naar je gevraagd
Ergens iemand laat je komen.
Ergens iemand legt zomaar beslag op jou
Hij daagt je uit
Hij roept je op
Hij laat je meer doen dan jij van jezelf zou denken
Het zegt tot jou
Kom uit je zelf
En wees naast me
Word mijn naaste
Als zijn roepen bij je aankomt
Zet je alles overboord
Geen redeneren
Geen verstand
Geen stand zal hier gelden
Alleen het hart



Palmzondag 2 april 2023 *Matteüs 26:1-27*

Klein

Een beetje liefde
kan als een druppel water zijn
die een bloem de kracht geeft
zich weer op te richten
Een beetje liefde
kan een mens genezen!
Een mens genezen is hem helpen
de verloren moed terug te vinden
Meer dan door je mond
zal de liefde spreken
door de zachtheid van je handen
de tederheid van je gelaat
en de aandacht van je hart!



Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!



Witte Donderdag 6 april 2023 *Johannes 13:1-15*

God,
Die ons aan tafel vraagt
En geen regel geeft
Dan dat wij dienen
En elkaar lief hebben
Wij bidden:
Dat brood en wijn ons sterken
Om de regels te doorbréken
Om de onaanzienlijke te zien
En de monddode te horen
Om de grenzen van de groep
Te blijven verleggen
Totdat U komt
amen



Goede Vrijdag 7 april 2023 *Johannes 18:1-19:42*

De soldaat die Jezus kruisigde

Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen
Wild om den spijker toen 'k den hamer hief –
Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief –'
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen.

Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,
En werd een gek die bloed van liefde vroeg:
Ik had hem lief – en sloeg en sloeg en sloeg
Den spijker door zijn hand in 't hout dat barstte.

Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,
Trek ik een visch – zijn naam, zijn monogram –
In ied'ren muur, in ied'ren balk of stam,
Of in mijn borst of, hurkend, in het zand,

En antwoord als de mensen mij wat vragen:
'Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.'

Martinus Nijhoff





Stille zaterdag 8 april 2023 *Matteüs 28:1-20*

Stilte als vruchtbare bodem?

De wereld draait nog steeds door,
maar toch is alles anders.

Eerst stonden we daar met palmtakken te juichen,
nu staan we hier met lege handen,
nu houdt de wereld haar adem in
en trekt verdriet, sprakeloosheid en leegte
een mantel om ons heen.

Misschien is het af en toe wel nodig:
om stil te staan,
om toe te geven:
dat 'er geen woorden voor zijn',
dat ook wij ons 'on-machtig' voelen.

En als we de stilte,
in ons stille aanwezig en waakzaam zijn,
écht stilte laten zijn,
kan het misschien gebeuren
dat die stilte als een vruchtbare bodem wordt
waaruit nieuwe hoop, een nieuw begin kan
bloeien.

Dan loert de hoop al stilletjes om de hoek,
ook al is ze nog niet volledig te (be)grijpen ...

Elien Rogiers



Paasnacht

De eerste dag

Het was vroeg in de morgen
de eerste dag
van een nieuwe tijd

en het gebeurde
dat Hij die was gestorven
koud als een steen daar lag
achter een steen geborgen
opstond
in het licht liep
de dood meester
en terugriep
de in verdriet verdwaalden
de herder bleek die waarlijk
tot in de dood afdaalde
voor zijn schapen

het was vroeg in de morgen
de eerste dag van
een nieuwe tijd.

Inge Lievaart



Pasen 9 april 2023 *Johannes 20:1-18*

Liefde

Eén woord
maar alles en alles
is ermee gezegd,

alles en alles is
ermee gezongen
liefde,

val samen
met dit woord
ga er in op,

wees mens, mens
tot het uiterste,
tot het innigste,

laat liefde
je trefwoord zijn
je diepste naam.

Hans Bouma



Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

Licht, verschenen uit de hoge,
licht, gedompeld in de dood,
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

