

**Doopsgezind
Rotterdam**



De Werf

jaargang 61 | nummer 1

februari 2023



De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een ontmoetingsplek voor mensen die in vrijheid met elkaar in gesprek gaan over hun leven en geloof. We laten ons hierbij op een eigentijdse manier inspireren door bijbelse en andere verhalen, poëzie, kunst en muziek.

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een regiogemeente en bedient het gebied Voorne-Putten, de Hoekse Waard, de Krimpenerwaard en Rotterdam. De Vermaning van Doopsgezind Rotterdam staat in het centrum van de stad, vlakbij het Hofplein, aan het eind van het Haagse Veer.

Over de diensten aanvang 10:30 uur



datum	voorganger
19 feb.	Hans Fronczek
26 feb.	Henriette van Dunné (1e zondag in de Veertigdagentijd)
05 mrt.	Geen dienst
12 mrt.	Henriette van Dunné (3e zondag in de Veertigdagentijd)
19 mrt.	Christien Duhoux-Rueb (4e zondag in de Veertigdagentijd)
26 mrt.	Henriette van Dunné (5e zondag in de Veertigdagentijd)
02 apr.	Geen dienst (Palmzondag)
06 apr.	Vesper met MKOG, Laurenskerk (Witte Donderdag)
07 apr.	Vesper met MKOG (Goede Vrijdag)
09 apr.	Henriette van Dunné (Pasen)
16 apr.	Wandeldienst ivm Marathon
23 apr.	Henriette van Dunné
30 apr.	Eva Obbes
30 apr.	Jom ha Sjoa dienst Laurenskerk

Wij houden onze diensten in de kapel in gebouw De Heuvel. De ingang is op het Grotekerkplein 5, schuin tegenover de Laurenskerk.

Zie verder ook: www.rotterdam.doopsgezinden.nl

Veertig dagen

Veertig dagen lang bereiden wij ons voor op het komende Paasfeest, naar het voorbeeld van Jezus die veertig dagen in de woestijn doorbracht na zijn doop. In die dagen bereidde hij zich voor op zijn taak en intussen werd hij op de proef gesteld door de satan. Die beloofde hem alle macht in de wereld wanneer Jezus hem zou aanbidden in plaats van God. Jezus kiest voor het tegenovergestelde: hij zal de mensen dienen en vanuit nederigheid de wereld duidelijk maken wie God is. De duivel druipt af.

Een bisschop van de Anglicaanse Kerk werd gevraagd naar de essentie van de veertigdagen-tijd. Eerst wijdde hij uit over het woord 'nederigheid', dat naar zijn idee totaal verkeerd begrepen werd omdat het bij de meeste mensen de associatie van 'vernederen' en 'vernederd worden' oproept. Alsof je jezelf zou moeten vernederen om je als ware gelovige te tonen. Er zijn wel voldoende voorbeelden uit het verleden die kunnen bewijzen dat zo de houding van een gelovige zou moeten zijn: afzien van luxe, mooie dingen, wetenschap, reizen, blijheid, vrolijkheid, schoonheid, dus al die dingen die het leven voor velen zo prettig maken. Gelukkig hebben wij als vrijzinnige hedendaagse Doopsgezinden weinig last meer van zulke strenge voorwaarden aan ons geloof.



Wat niet wegneemt dat nederigheid het mogelijk maakt, volgens de bisschop, om het ware in het leven te ontmoeten dat zich verstopt heeft tussen en onder de glamour en de glitter en de ijdelheid in het leven. Het gaat erom, juist door de dingen héén te kijken om het ware te zien dat zich zo ontdekken laat. Dan zou je de veertig dagen voor Pasen kunnen gebruiken om stil te staan bij wat ons leven in

onze maatschappij waardevol maakt. De ware, de echte dingen in het leven liggen verstopt tussen de andere dingen. Ze zijn te vinden wanneer je een andere houding aanneemt, niet hoog van de toren, maar van onderaf!

Ga zelf eens op ontdekking uit, en leef vanuit die bijbelse boodschap om de wereld omgekeerd te bekijken. De wereld omgekeerd, hoe zou die eruitzien? Loopt iedereen dan op zijn kop, als een soort tegenvoeters? Het omgekeerde zit er in dat God ons voorhoudt dat de onderlinge verhoudingen omgedraaid kunnen worden. De eersten worden de laatsten, de mensen waar je op neerkeek, krijgen een voorname plaats in het Koninkrijk. Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.

In onze tijd moeten we opboksen tegen de tendens om alleen succesverhalen te willen horen over houvast, zekerheid, rijkdom en comfort, waarin de held na een zware strijd altijd overwint. Op Facebook en Instagram deel je mooie plaatjes en opgewekte verhalen. Terwijl er ook een andere kant is, die van de angstige herinneringen die opgeroepen worden door de oorlog in de Oekraïne, die van de zorg voor een leefbare toekomst die veel jonge mensen benauwd. De wereld die vol raakt en waar moeten we dan heen. Laten we ons niet verliezen in doemdenken, dat is niet waar ik op doel met van onderaf kijken.

Laten wij ons in deze dagen, onderweg naar Pasen, voornemen om dingen eens om te draaien, om vanzelfsprekendheden onder de loep te nemen en nieuwe betekenis te geven. Wat zullen we ontdekken, als we kijken vanuit de belofte van een wereld, waarin recht wordt gedaan en waar vrede heerst. Kan je dan je medemens met andere ogen zien of bejegenen? Om het veertig dagen vol te houden in deze vervreemdende omgeving daar is wel moed voor nodig. Durven we dat wel? Wanneer je de weg van het geloof wilt gaan, waar het met Pasen over gaat, staat je niet meteen een makkelijke tijd te wachten. Want je zorgen zijn niet opeens voorbij, wanneer je het leven serieus neemt, je begaan bent met het leed van anderen, als je niet de andere kant op kijkt. Het kan soms knokken zijn, om overeind te blijven, soms moet je op weg gaan zonder te weten waar je uit komt, slechts op hoop van zegen. Wij worden door het leven vaak op de proef gesteld of verleid en wij zijn geen Jezus en kunnen best wel eens zwichten of kiezen voor de makkelijke weg. Wij

zijn menselijk en houden ook van een rustig leven met wat luxe en soms wat glitter.

We hoeven het ook niet alleen te doen, want we staan in een lange traditie van geloven. Wij vormen met elkaar een gemeente die zich staande houdt tegen de stroom in, zonder zeker te weten waar we uitkomen en hoe lang we het nog kunnen volhouden. God is met ons, alle dagen, ook wanneer wij struikelen, wanneer wij twijfelen of wij nog wel kunnen geloven.

Laten wij het experiment aan gaan en veertig dagen *vanuit nederigheid* ons leven beleven en dan met elkaar voluit Pasen vieren als het nieuwe begin, het nieuwe leven omdat wij dan weer kunnen opstaan en leven gaan.

Ds. Henriette van Dunné

Ringzondag 22 januari 2023 in Dordrecht



Wat was het fijn zondag weer bij elkaar te komen! De organisatie had een mooi programma samengesteld rond de zeven hoofddeugden. Godwin gaf met een djembé-workshop vorm aan de hoop, Willemien liet de deelnemers de zelfbeheersing aan den lijve ondervinden en Corine liet de deelnemers nadenken over het

geloof terwijl ze onderwijs samen de kerk opbouwden (met de bouwplaat). Han vertelde over de CPT (Christian Peacemaker Teams Nederland) bij de moed. Bij de andere groepen werd gediscussieerd over wijsheid (met Christien), gerechtigheid (met Johanna) en naastenliefde (met Hermine).

Uiteraard was er ook aandacht voor de inwendige mens. Bij de lunch aten we brood gebakken van Menno-meel uit Ouddorp. Er was ook de mogelijkheid om meel en boekjes van het project te kopen. De Ringdag werd afgesloten met een vesperdienst geleid door ds. Han Cuperus.



De organisatie heeft drie jaar achtereen een programma bedacht voor de Ringdag en gelukkig was driemaal scheepsrecht. Heel hartelijk dank aan iedereen die voor en achter de schermen heeft meegewerkt.

Hermine Dekkers

(Uit: De Schakel, februari 2023)

<https://ringzuidwest.doopsgezind.nl/nieuws/een-impresie-van-de-ringdag-in-dordrecht/>

Na deze geslaagde Ringdag is eigenlijk Rotterdam aan de beurt voor de organisatie van de volgende, maar de gemeente Ouddorp vroeg of zij de Ringdag in 2024 mag organiseren om zo nog wat aandacht te schenken aan hun 400-jarig bestaan. In 2024 zijn we als DGR wel de organisator. De Ring die in 1862 is opgericht als “Zuidhollands-Zeeuwse Ring van Doopsgezinde gemeenten” bestaat uit elf doperse gemeenschappen. In alfabetische volgorde zijn dat: Aardenburg, Breda, Dordrecht, Goes,

Gouda, Den Haag, Leiden, Ouddorp, Rotterdam, Walcheren en Zoetermeer. We troffen op de Ringdag dit jaar ook vertegenwoordigers uit Eindhoven.

Loek Nijholt

Maatjesproject Humanitas

Humanitas Rotterdam heeft uw hulp nodig! Wij kampen met een vrijwilligerstekort bij de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen en wij hebben ook te weinig vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij verlies en rouw. Wij werken met een maatjessysteem waarbij een eenzame oudere gekoppeld wordt aan een vrijwilliger en deze gaan vervolgens samen een bakkie koffie doen, een wandeling maken of ondernemen een andere activiteit van deze orde. Eenzame ouderen worden hier gelukkig van, maar helaas kampen wij met een wachtlijst. Hierdoor zijn er veel eenzame ouderen die wij geen ondersteuning kunnen bieden. Daarom vragen wij u om hulp! Gemiddeld gezien spreken de eenzame ouder en het maatje eens in de twee weken af, maar dit kan vaker of minder vaak gebeuren.

De ouderen wonen zelfstandig thuis in Rotterdam. Met het koppelen van de vrijwilliger aan de eenzame ouder houden wij rekening met uw reistijd. Mocht u wel graag iets willen betekenen voor eenzame ouderen, maar vind u dit maatjesproject spannend of ziet u het niet zitten om alleen naar een eenzame ouder te gaan? Wij snappen dit en daarom wordt u goed begeleid door ons en wordt u gekoppeld aan een eenzame ouder waar u echt een klik mee heeft. Alle handen helpen en wij hopen op u te kunnen rekenen.

Mocht u interesse hebben of vragen hebben over het maatjesproject kunt u mailen naar jveraart@stichtinghumanitas.nl, of bellen naar 06-17415562. U bent ook van harte welkom op een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hopelijk tot snel!

Hier en Nu

De doopsgezinde gemeente in Rotterdam telt 90 leden en 45 belangstellenden. Van die 135 doopsgezinden zijn er 18 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn actief in werkgroepen, commissies en stichtingen. Allemaal zijn zij leden van de Ledenvertoeving en hebben daarin een stem. We hebben hier te maken met een platte organisatie.

Drie leden van de Ledenvertoeving zijn onderdeel van de kerkenraad en vormen het bestuur van de DGR. Zij zijn voorzitter, secretaris en de eerste boekhouder van de kerkenraad. Alle leden van de Ledenvertoeving zijn verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente. De kerkenraadsleden zijn daar ook juridisch aansprakelijk voor.

In het recente verleden dreigde de gemeente het zonder kerkenraad te moeten stellen.

Door dit probleem zijn min of meer twee reglementen (oud en nieuw) ontstaan die hun eigen leven gingen leiden. In het nu is sprake van één reglement.

Reglementen

Het “oude” Reglement¹ dateert (na een wijziging) uit 2014 en is nooit ingetrokken, dus geldt het nog steeds.

Het “nieuwe” Reglement² is opgesteld in 2021 en zou worden goedgekeurd in de Ledenvertoeving van 28-11-2021, maar deze vergadering is niet doorgestaan door de coronamaatregelen en de daaropvolgende lockdown in december 2021.

Hierna spreken we over “*Reglement 2014*” als we het “oude” reglement bedoelen en over “*Voorstel Reglement 2021*” als we het “nieuwe” reglement bedoelen.

In de na 28-11-2021 volgende Ledenvertoeving van 29-5-2022 is het “*Voorstel Reglement 2021*” niet op de agenda geplaatst: “Vandaar dat wij [...] de aanvulling op het Reglement [...] willen uitstellen tot een latere Ledenvertoeving. De mogelijke besluiten in deze vergadering zullen

daar namelijk veel invloed op hebben.” Ook in de latere Ledenvertoevingen (1-7-2022, 21-8-2022, 11-12-2022) is het niet geagendeerd. Het “*Voorstel Reglement 2021*” was bovendien niet onomstreden.

Op de agenda van de Ledenvertoeving van 1-7-2022, punt 5, staat wel het voorstel: **Kunnen de leden en belangstellenden instemmen met het loslaten van de nieuwe bestuursstructuur met bestuur op afstand en terugkeren naar de oude situatie met een kleine kerkenraad?** In de notulen staat daarover geen besluit vermeld, ook niet bij het uitgebreid bespreken van de toekomst van de DGR, maar in feite werken we nu al wel zo.

Na de oprichting van de ‘Stichting Fonds Rotterdamsche Vermaning anno 1700’ kan gewerkt worden aan de totstandkoming van een nieuw reglement.

Reglement 2014

Juridische verantwoordelijkheid

Het *Reglement 2014* legt de juridische verantwoordelijkheid bij de kerkenraad.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Het *Reglement 2014* verwoordt de bestuurlijke verantwoordelijkheid als volgt: De voorzitter van de kerkenraad roept een algemene ledenvergadering, de vertoeving, bijeen. In de vertoeving legt de kerkenraad verantwoording af over het afgelopen jaar. Door goedkeuring van de Ledenvertoeving wordt het beleid van de kerkenraad en de samenstelling van de kerkenraad goedgekeurd.

Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van functies en taken van de Gemeente

Het *Reglement 2014* legt bij de uitvoering van functies en taken de verantwoordelijkheid daarvoor bij de taakgroepen.

Draagvlak

Het *Reglement 2014* zorgt voor een Kerkenraad met taakgroepen die een deeltaak van de kerkenraad hebben.

Het *Reglement 2014* voorziet in een kerkenraad, een kleine kerkenraad (het dagelijks bestuur) en de oude dienst en de LV.

Autonomie

In het *Reglement 2014* heeft de kerkenraad de verplichting maatregelen te nemen ter bevordering van de uitvoering van de taak van de gemeente door het jaarlijks opstellen van een plan van werkzaamheden voor de in september beginnende periode. Hiertoe leveren, op aanwijzing van de kerkenraad, de taakgroepen tijdig hun jaarplan en de daarbij behorende begrotingsgegevens aan.

Platte organisatie

Een platte organisatie houdt in dat er een grote mate van zelfbeschikking is voor medewerkers. In ons geval zijn dat de vrijwilligers.

Samenwerken en participatie is beter dan tegenwerken en afstandelijkheid. Bij een platte organisatie gaat het om eigen verantwoordelijkheid, samen de puzzelstukjes zoeken en zorgen dat er een effectieve samenhang is van de verschillende functies, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Een platte organisatie is sterk aangewezen op de individuele bijdrage aan de doelstellingen. Ook ontbreekt het in een platte organisatie aan ingewikkelde structuren en afgebakende taken. Samen verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen.

DGR als platte organisatie



Rol van de kerkenraad

In de platte organisatie komt de kerkenraad kijken wanneer er financiële of juridische onderwerpen aan de orde zijn (begroting, jaarcijfers en het voeren van financieel beleid) in overleg met FiCo en de Stichting 1700. De kerkenraad maakt de agenda voor de Ledenvertoeving op in samenwerking met de taakgroepen en bovengenoemde twee gremia. Werkgroepen opereren binnen het ingediende budget. Bij overschrijding wordt de kerkenraad verwittigd.

Communicatie

Communicatie is een onderwerp dat de hele gemeente aangaat. Iedere taakgroep bepaalt wat belangrijk is voor anderen om van op de hoogte te zijn. Dit kan via de bestaande kanalen zoals dataplanners, Even Bijpraten, de website, de nieuwsbrieven, de onderlinge e-mails, de 'Mennograaf' enz. Bij berichtgeving die de hele gemeente aangaat, kan de secretaris de redactie verzorgen.

Slotopmerking

Alle leden van de DGR hebben, naar eigen kunnen, op zich genomen om de doelstellingen van de DGR te realiseren op een wijze waarbij de doopsgezinde geloofswaarden geëerbiedigd worden, evenals de ontstaansgeschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. Zij zullen het beheer van de Gemeente in de geest van zorg voor Rotterdams doopsgezind erfgoed uitvoeren zolang dat mogelijk is en hun taak te goeder trouw vervullen.

Met broederlijke groet,

namens de kerkenraad,
Roelof van Pesch (secretaris)

Noten:

- 1) Reglement 2014, treedt in werking op: 7 sept. 2014.
- 2) Concept Huishoudelijk Reglement van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam; 2021

Abcoudse overpeinzingen



Vorige week waren wij met 40 collega's in Dopersduin in Schoorl voor een nascholing, georganiseerd door de ANDPV (de predikantenvereniging), met docenten van het Seminarium. Het thema was terug naar de kern, naar de *voor* van *voorganger*. Ingegeven door Kramp en Krimp, de krimpkramp die de gemeenten en hun voorgangers in de greep lijkt te hebben en die ons niet zal redden. Een van de opdrachten was om alleen naar buiten te gaan en een wandeling te maken of ergens te gaan zitten en om daarna een (nieuwe) belijdenis te schrijven. Veel van de onderwerpen en opdrachten leken op wat ik met Soul of Leadership gedaan heb.

Soul of Leadership

Deze training 'bezield leiderschap', die ruim anderhalf jaar duurde, werd gegeven door Margaret Benefiel van het Shalem Institute in Washington DC. Het ging om een leiderschapscursus, waarin je leert om je leiderschap te verbinden met je eigen diepere waarden. Waar voel je roeping?

En hoe wil je daar in de praktijk handen en voeten aan geven? En hoe ga je om met belemmeringen in jezelf en in de context waarin je werkt?

De vier studiebijeenkomsten, elk half jaar, bestonden uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Dat betekende dat je niet alleen nieuwe informatie kreeg, we werden vooral uitgenodigd om op ons eigen handelen te reflecteren door allerlei opdrachten en oefeningen die met de theorie te maken had. We werkten vaak vanuit de stilte. Samen stil zijn heeft een grote uitwerking. Verder was er veel “lege” tijd in het programma voor reflectie. Het was steeds een afwisseling tussen theorie en oefenen in kleine groepjes, van bidden of meditatie en het delen van de opgedane ervaringen en inzichten, van rust en inhoud. Het was heel intensief en het gaf ook ruimte in je hoofd en lijf en inspiratie. Daarnaast was het de bedoeling dat je elke maand een kort paper schreef over een boek dat je gelezen had en een grote opdracht aan het eind. Eind december heb ik alles ingeleverd en kreeg twee weken later mijn certificaat.



Nieuwe bijbelvertaling

In het kader van 500 jaar Doperdom, *Anabaptism at five hundred*, heeft MennoMedia een doopsgezinde uitgever in Amerika, bedacht om een nieuwe bijbelvertaling uit te geven, op basis van 500 bijbelstudiegroepjes die ieder een stuk tekst krijgen om samen over na te denken aan de hand van een aantal vragen. Alle antwoorden en opmerkingen worden

verzameld, in het Engels vertaald en uitgewerkt. Flora Visser, Maaïke de Jong en mij lijkt het een mooie uitdaging om ons met onze gemeenteleden op te geven. Ooit kwamen een paar mensen bij elkaar, geroepen door de Heilige Geest, om samen de bijbel te lezen en uit te leggen, dat leidde tot de eerste volwassenendoop, nu 500 jaar later komen we nog steeds bij elkaar en kunnen wereldwijd van elkaar leren en elkaar inspireren. Laat mij graag weten of je mee wil doen. Het gaat om vier bijeenkomsten in april en mei!

Pastoraat

Tenslotte hoor ik graag of u een bezoek op prijs stelt of een afspraak wilt maken voor een ontmoeting in de werkkamer op 't Hang. Ook kan het zijn dat u gebeld wordt door Loek, onze officemanager om een afspraak te plannen.

Warme groet,
Henriette van Dunné

Werkgroep Toekomst tot op heden

De Werkgroep heeft drie opdrachten:

Opdracht 1:

Wat we in stand willen houden voor de DGR zijn: diensten, kringen, pastoraat, diaconie en het vredesgetuigenis. Wat hebben we minimaal nodig om dit waar te maken, aan menskracht, aan financiën en ruimte/gebouw.

Kringen: Kringen zijn belangrijk, alleen niet zichtbaar. Kringen zouden verslag kunnen maken van wat ze doen en deze verslagen publiceren in De Werf. De website uitbreiden met kringinformatie, maakt kringen wat zichtbaarder.

Pastorale zorg: Grote waarde hechten we aan de pastorale zorg. De kerkdiensten zijn pastoraal en sociaal belangrijk, zelfs al er maar 6 kerk-gangers zouden zijn. Om het pastorale en sociale aspect naar voren te halen, denken we aan af en toe een themadienst, bijvoorbeeld "geloof en literatuur", "geloof en muziek", een lekenpreek.

Vredesgetuigenis: We moeten onze vredesboodschap meer uitdragen. Er valt te denken aan de vorming van een “vrijzinnig clubje” in onze stad, bijv. samen met Remonstranten, Maaskant Open Grenzen e.a.

Diaconie: de werkgroep Diaconie is aangevuld met twee vrijwilligers. Dat is goed nieuws. De taken zijn nu over meer mensen verdeeld. Dat verlicht de werkdruk en maakt sparren wat gezelliger.

Opdracht 2:

Op onderzoek uit te gaan en andere gemeentes te polsen over mogelijke regiovorming, waarbij ieder zijn eigen gebouw en plek behoudt en met elkaar doet wat mogelijk is op bestuurlijk, financieel en organisatorisch gebied.

- Tjitske en Roelof zijn de trekkers van de werkgroep. Zij nemen het initiatief tot toenadering tot andere gemeenten.
- We hebben een gesprek gehad met Willemijn Heerlien van de ADS. We willen de ADS betrekken bij het denken over bestuurlijke, financiële en organisatorische samenwerking.
- We hebben contact gezocht met de DGDordrecht. Zij zitten in een proces van verkenning van vormen van samenwerking met de Vrije Evangelische Gemeente. We houden elkaar op de hoogte.
- We hebben contact gezocht met de DGDen-Haag. In januari vond een eerste gesprek plaats met de kerkenraad in goede sfeer. Willemein raadde ons aan om in het gesprek met de kerkenraad van DGDen-Haag te vertellen wat goed gaat en wat beter kan bij de DGR met als uitgangspunt de vraag of de DGDen-Haag met ons mee wil denken. Dat werkte goed. Het werd een uitwisseling van gedachten en ideeën, waarover later meer als de tijd rijp is.
- We gingen navraag doen naar het mysterieuze Regioplan van de ADS. Het Regioplan is een mythe die ontstaan is in oostelijk doopsgezind Nederland in gesprekken over de huidige situatie van gemeenten aldaar.

Opdracht 3:

Mocht dit op geen enkele manier haalbaar blijken, hoe kan er een alternatief gevonden worden en wanneer gekozen wordt voor afbouw van de gemeente wat is daarbij nodig en hoe wordt de pastorale zorg aan de leden verzekerd?

Daar moeten we nog aan beginnen. We houden jullie op de hoogte.
Wordt vervolgd.

Met zusterlijke en broederlijke groet,
Tjitske en Roelof

Zomaar een dak

..... zijn de eerste woorden van een lied van Huub Oosterhuis dat we graag zingen aan het begin van de dienst. Zomaar een dak: je zingt het 'zomaar', bijna 'gedachteloos' is mijn ervaring: de vanzelfsprekendheid van een (kerkelijk) dak boven je hoofd.

Met de indringende beelden van de afgelopen weken van de watersnoodramp van 1953 voor ogen word ik met de neus op de feiten gedrukt. Mensen die zich krampachtig, wanhopig vasthouden aan de noklatten boven op het dak van hun huis dat al onder water staat. En als je gered kon worden - van huis en haard beroofd - werd er gezocht naar een voorlopig onderdak. Ik kan me nog als klein meisje herinneren dat ook de Ahoy hallen daartoe ingericht werden.

Het is niet moeilijk om talloze hedendaagse schrijvende voorbeelden van dakloosheid in mij op te laten opkomen. Ver van mijn bed overstromingen in Pakistan, mensen die uit hun steden vluchten in Syrië voor het geweld van Assad en zijn trawanten, mensen op de vlucht vanwege honger, bedreigende klimaatverandering, geen middel van bestaan meer. Je eigen plek, je thuis verlaten omdat daar geen toekomst meer is voor jou en je gezin. Dichter bij huis de beschamende situatie enkele maanden geleden in Ter Apel. Hoe vinden we voor zoveel mensen op drift een dak boven hun hoofd? Niet in de laatste plaats voor iedereen die het geweld, de oorlog in Oekraïne ontvlucht.

In mijn eindverslag van mijn pastorale stage in de Pauluskerk in 1994 schrijf ik over een verslaafde vrouw die met haar tienerdochter laat op de avond door de politie 'gedumpt' wordt voor de deur van de Pauluskerk. Een uur lang op de koude treden in een tochtige gang naar hun verhaal geluisterd in gezelschap van hun immens grote, steeds weer

blaffende hond en een rat in een kooi. Ik kan ze toch niet laten slapen bij al die mannen op de britsen in de 'slaapzaal' (overdag de ontmoetingsruimte), maar waar dan wel

Dakloos, geen huis en haard meer, geen plek om tot jezelf te komen, waar je je veilig voelt.

Soms is er niet zo veel voor nodig om dakloos te raken. Het overkomt niet alleen vluchtelingen of mensen 'aan de onderkant' van de samenleving. Een breuk in een relatie, op zoek naar een ander onderkomen als het geld je ontbreekt een ander huis te kopen of te huren in de vrije sector u bent niet de enige, mevrouw/mijnheer zoveel wachtenden voor u.

Margreet Eberwijn- Verveld

Project diaconie '23/'24:

De werkgroep diaconie heeft vorige week op haar vergadering besloten dit en volgend jaar aandacht te besteden aan dakloosheid.

Het project Opstap, waar ons gemeentelid Floris Groeneveld zich actief voor inzet bevelen wij van harte bij u aan.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de doopsgezinde gemeente Rotterdam: NL97INGB0000 0648 onder vermelding van actie Dakloosheid.

Wij hopen u binnen een half jaar te laten weten hoe goed deze actie verloopt. Mocht u suggesties hebben hoe u in familie en/of vriendenkring of in een van de kringen van de gemeente geld voor dit doel inzamelt, laat het dan ons of via de Werf weten.

Ons project "Opstap":

In Rotterdam zijn helaas veel jongeren (tussen de 18 en 23 jaar) genoodzaakt iedere nacht een nieuwe slaappleats te vinden. Ze zwerven maanden en soms jaren van het ene naar het andere tijdelijke adres. Een groot aantal van hen komt terecht in een opvang. Veel van hen hebben

diverse problemen. De eventuele vrienden die zij op straat en in de opvang opdoen, zijn losse contacten en kunnen weinig ondernemen met elkaar. Terwijl zij net als hun niet-thuisloze leeftijdgenoten wel behoefte hebben aan gezamenlijke activiteiten (bijv. zwemmen, poolen, bowlen) of hun hart willen luchten bij iemand die ze vertrouwen.

Opstap geeft thuisloze jongeren weer een gevoel van thuis zijn. Samen met een groep vrijwilligers organiseren zij iedere maandag een sportieve of culturele activiteit of een uitgebreide lunch. Jongeren worden niet benaderd als 'probleem', maar als een gelijkwaardig mens die in hun jonge leven veel pech hebben gehad. Zo ondersteunen zij hen om een nieuwe start te maken.

1 op 1 begeleiding

Jongeren die extra hulp of begeleiding nodig hebben kunnen gekoppeld worden aan een maatje. Hulpvragen zijn er genoeg zoals het schrijven van een CV of het schrijven van een motivatiebrief, leren plannen, leren praten over gevoelens enz. Koppels spreken 1 tot 4 x per maand met elkaar af.

Wilt u/ je meer weten: vrijwilliger worden, stagelopen?

Neem dan contact op met Anna Boukema. Email: anna@maraprojecten.nl , tel. 06-81897259 .

Dopers Contactkring

De kring heeft ongeveer 9 leden en bestaat nu circa twee jaar. Periodiek komen we bijeen op Hang 10 om te discussiëren over vaak actuele maatschappelijke thema's die we plaatsen in dopers perspectief. De komende tijd willen we ons bezighouden met items op het snijvlak van duurzaamheid, economie en spiritualiteit. We volgen daarbij geen vast programma, maar praten associatief, waardoor de uitslag verrassend en onvoorspelbaar is en conclusies nooit van tevoren vaststaan. Dat houdt ons scherp op onze betrokkenheid bij ons geloof en bij de mens in een veranderende wereld met problemen voor velen hier en over de grenzen.

Jarenlang kwam de Kring Dopers Geloven bijeen in de kerkenraadskamer aan de Noordmolenwerf. Aangezien die Kring kleiner werd is die samen-

gevoegd met de Contactkring, die maandelijks op een ochtend bijeen kwam en ook kleiner werd. Die samenvoeging resulteerde in de Dopers Contactkring.

Tijdens een fijne bijeenkomst op 18 januari 2023 spraken we over uithalers, ingebracht door Cees van der Jagt, op welke momenten in ons leven wij iets 'uitgehaald' hebben dat bijzonder was en ons geloof versterkt heeft. Hij schreef voor deze Werf zijn column over dit onderwerp.

De volgende bijeenkomst is op 8 maart 2023. We gaan dan het derde stukje "Zorg voor de schepping" uit het boekje Bijbel en Duurzaamheid lezen op voorstel van Eva, natuurlijk met inbreng van Cees en van ons.

Loek Nijholt

De uithalers



RTL Boulevard © Openbaar Ministerie

Uithalers, zo las ik in mijn ochtendblad, dat zijn opgeschoten knullen die voor een vette fooi op een haventerrein drugs uit zojuist geloste zeecontainers halen. Een risicovolle job, zeker nu de douane de laatste tijd het toezicht op de kaden heeft verscherpt.

'Gesnapt mannetje,' zei mijn zorgvriendin, 'jij bent er ook zo een.'

Waarmee ze doelde op het feit dat ik in een van mijn zeemansverhalen sprak over hoe wij met het stoomschip Drenthe op de boeien in de haven van Madras lagen. En in de machinekamer het mandeksel van de immens grote zoetwaterverdampers openden, om er de daarin verborgen lading sloffen sigaretten uit te halen.

'Van de opbrengst ritselde ik aan de wal een mahoniehouten kamferkist die nu, zestig jaar later, een vermogen waard is en op de lijst van door jou te erven dingen staat,' zo kaatste ik terug.

Uithalers, ze zijn erin alle maten en soorten, bedacht ik.

Wat te denken van dat gesprek tijdens die lange vlucht van Houston naar Amsterdam, in een aluminium container van de KLM. Naast me zat een Engelse zakenman. Comfortabel business class vliegend diste hij een boeiend verhaal op over zijn onderneming in Londen waarmee hij uithalers opspoorde. De bemanning van een ergens op de zeven zeeën onder verdachte omstandigheden gezonken schip, noemde hij uithalers.

Verzekeraars wilden, alvorens tot uitbetaling van de soms verdacht hoge premie, ervan overtuigd zijn met een bonafide reder in zee te zijn gegaan. En betaalden zijn onderzoeksbureau dat werkte met in het Engels zeerecht gespecialiseerde jonge stuurlui grof geld, voor opdrachten die soms de hele wereld omspannen. 'Waarom ben jij er niet gaan werken, ouwe uithaler,' opperde mijn zorgvriendin Jolanda.

'Dit soort klussen is je op het lijf geschreven.'

Ik deed er wijselijk het zwijgen toe.

'Wat containers betreft,' pakte Jolanda het gesprek weer op, 'je vergeet er nog eentje.' De knolcontainer die bij je op de salontafel staat.' Ze doelde waarschijnlijk op de buikige Amaryllisknol, op de kop getikt bij Aafke's ... waaruit ten langen leste drie tere bladtrompetten ontsproten waren.



Welke uithaler zou hierop afgestuurd zijn, vroeg ik mij af.

Iemand met eindeloos geduld waarschijnlijk, want de dikbuik stond al maanden in huis zonder teken van leven te vertonen.

En welke boodschap bliezen de roze herauten onophoudelijk vanaf de salontafel mij toe?

Langzaam maar zeker daagde het dat er nog een uithaler moest zijn. Iemand die bloemen en planten omvatte in de holte van zijn hand. Ik vroeg mij af of diegene ook bij machte zou zijn om mij en andere laatbloeiers in gang te zetten? Zo ja, dan moest hij welhaast over bovenaardse krachten beschikken. Een hemelse Uithaler, op aarde zowel vervloekt als aanbeden.

Cees van der Jagt, 30 januari 2023

Archiefbescheiden DGR

Op 12 januari 2023 heeft Roelof van Pesch de schenkingsverklaring van het Stadsarchief Rotterdam getekend. Het gaat om drie bestanden:

27A archief van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam tot en met 1907 geschonken in 1908

27B twee kleine aanvullingen geschonken in 1995

27C aanvulling geschonken in augustus 2022

Eigenlijk is het bestand in 1908 niet geschonken, maar in bruikleen gegeven. Het gaat terug tot 1635, één stuk dateert zelfs uit 1496.

Deze archiefbescheiden zijn in principe openbaar. Wel is bepaald, dat kerkenraadsnotulen jonger dan 50 jaar en de ledenregistratie jonger dan 100 jaar alleen ter inzage zijn met toestemming van de gemeentearchivaris. De schenkingsverklaring is opgenomen in het papieren en het digitale archief van de DGR bij de officemanager.

Inmiddels heb ik een kleine hoeveelheid archief en foto's ontvangen van Truida Lokhorst.

Ook is Gieneke Kruisinga bezig met schoning van een stukje archief van de diaconie. Ik stel voor dat ik deze en eventuele toekomstige aanvullingen zelf naar het Stadsarchief breng, waarna ze eventueel als aanhangsel in de schenkingsverklaring worden opgenomen. Dan kan ik gelijk informeren hoe het staat met de plannen voor het inventariseren (= toegankelijk maken).

Alleen bestand 27A is al meer dan een eeuw geleden toegankelijk gemaakt door archivaris Eppe Wiersum (1969-1955), zie:

<https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identificer=MMKB24:080680000:00007&query=inventaris+doopsgezinde+gemeente+rotterdam+wiersum&coll=boeken&rowid=6>

Eind vorig jaar ben ik toegetreden tot de Commissie tot de Archieven van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). De taak van die Commissie is bevordering van behoud en toegankelijkheid van archieven van doopsgezinde gemeenten en instellingen. De belangrijkste deeltaak is het adviseren van kerkenraden over archiefzaken, zoals veilig bewaren, inrichten van de administratie, ordenen van de bescheiden, vernietigen van niet voor bewaring bestemde bescheiden, overbrengen van oudere bescheiden naar een openbare archiefbewaarplaats en inventariseren van het archief. Elk van de leden van de Commissie heeft de verantwoordelijkheid in een bepaalde Ring.

In oktober 2022 maak ik tijdens het Gemeenteweekend kennis met de voorzitter, Coos Wentholt en zij en ik hebben aangename gesprekken. Ik noem haar met een knipoog de Isabella van Eeghen van Den Haag, wat zij met een glimlach beantwoordde. Mejuffrouw van Eeghen (1913-1996) - ook doopsgezind - was een autoriteit bij het Amsterdamse Gemeente-archief voor wie nieuwsgierigheid en vooral human interest de drijfveer vormden. Begin november bleek dat er behoefte is aan versterking van het team. In het rayon Noord-Holland is een plaats vacant en daar zou ik een flinke kluit aan hebben denkt men. Ik hoef niet de hele provincie met zijn vele doperse gemeenten op mijn schouders te nemen, want nog een archivaris houdt zich voor een deel bezig met Noord-Holland.

De Commissie publiceerde twee documenten:

- a. Richtlijnen voor ordening en inventarisatie van het archief van een doopsgezinde gemeente (2005)
- b. Handleiding digitaal archiveren voor particulieren. Het eenvoudig beheren en (her)gebruiken van uw informatie met behulp van een mappenstructuur (Stadsarchief Amsterdam, 2016)

Beide gebruik ik om het deels digitale, deels papieren archief van DGR op poten te zetten. Het tweede document kan je ook “thuis” helpen bij en mappenstructuur op de PC of laptop.

Loek Nijholt



Tenslotte

Alleen kinderboeken lezen,
Alleen kinderdingen denken,
Al wat zwaar is, uiteen doen waaien,
Opstaan uit peilloos verdriet.

'k Ben zo dodelijk moe van het le-
ven,
Niets daarvan kan ik aanvaarden,
Toch bemin ik mijn arme land,
Want ik heb nooit een ander gehad.

In een verre tuin schommelde ik
Op een simpele houten schommel,
En zie weer de hoge donkere sparren
In een mistige koortsdroom.

Osip Mandelstam, 1908

Osip Mandelstam (1891-1938).

Geboren in Warschau als zoon van een Joodse handelaar. Studeerde in Parijs, Heidelberg en Sint-Petersburg. Was internationaal specialist in het werk van Dante. Sloot zich aan bij de acmeïsten en publiceerde zijn eerste dichtbundel in 1913. In de Sovjettijd kreeg hij grote problemen met de autoriteiten en is hij uiteindelijk gearresteerd; hij is omgekomen in een doorgangskamp in het verre oosten van Siberië. Eén van Ruslands grootste dichters van de twintigste eeuw.

Vertaling van Jo van Ringen (Dg Koog-Westzaan)

Onze gemeente

Predikant

Ds. Henriette van Dunné dshenriettevandunne@gmail.com
06-270 424 22

Het mailadres predikant@dgrotterdam.doopsgezind.nl blijft voorlopig nog even in de lucht, maar dshenriettevandunne@gmail.com wordt het nieuwe adres

Kerkenraad

Algemeen kerkenraad@dgrotterdam.doopsgezind.nl
Ieder mailtje wordt automatisch doorgestuurd naar de 3 privéadressen:
Voorzitter: Mark van Nispen markvannispen@gmail.com
Secretaris: Roelof van Pesch roelofvanpesch@gmail.com
Peningmeester (boekhouder):
Peter Appel peter.appel@upcmail.nl

Werkgroepen

Communicatie	Bob v.d. Vijver	06-331 493 00
Personeel	Tjitske Gelderloos	06-110 853 89
Diaconie	Marijke v.d. Vijver	06-284 887 60
Diensten	Freekje Wethmar	0180-317 720
Vredeswerkgroep	Ineke Joustra	015-212 4727
Toekomst	Roelof van Pesch	06-251 495 87

Officemanager en ledenadministratie

Loek Nijholt officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl
06-151 916 43

Adressen

Kerk Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam
Kantoor Hang 10, 3011 GG Rotterdam

Contact

Website www.dgrotterdam.doopsgezind.nl
E-mail info@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Inhoudsopgave

Over de diensten	p. 3
Veertig dagen	p. 4
Ringzondag 22 januari 2023 in Dordrecht	p. 6
Maatjesproject Humanitas	p. 8
Hier en nu	p. 9
Abcoudse overpeinzingen	p. 13
Werkgroep Toekomst tot op heden	p. 15
Zomaar een dak	p. 17
Dopers Contactkring	p. 19
De uithalers	p. 20
Archiefbescheiden DGR	p. 22
Tenslotte	p. 24
Onze gemeente	p. 25
Inhoudsopgave	p. 26
Colofon	p. 26

Colofon

De Werf, jaargang 61, nummer 1

De Werf is het blad voor mededelingen en contact van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. Het verschijnt ongeveer 5 maal per jaar.

Redactie: Werkgroep Communicatie.

De volgende Werf verschijnt op 21-4-2023. Kopij vóór 2-4-2023 naar werf@dgrotterdam.doopsgezind.nl



Doopsgezinde Gemeente Rotterdam

Noordmolenwerf 3 | 3011 AK Rotterdam

010 412 48 56 | info@dgotterdam.doopsgezind.nl

www.dgotterdam.doopsgezind.nl

rekeningnummer: NL97 INGB 0000 0648 16

ANBI-status onder RSIN nummer 002538258



*dopen wat mondig is
spreken dat bondig is
vrij in het christelijk geloven
daden gaan woorden te boven*