

**Doopsgezind
Rotterdam**



de Werf

jaargang 59 | nummer 9

augustus 2021



De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een ontmoetingsplek voor mensen die in vrijheid met elkaar in gesprek gaan over hun leven en geloof. We laten ons hierbij op een eigentijdse manier inspireren door bijbelse en andere verhalen, poëzie, kunst en muziek.

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een regiogemeente en bedient het gebied Voorne-Putten, de Hoekse Waard, de Krimpenerwaard en Rotterdam. De Vermaning van Doopsgezind Rotterdam staat in het centrum van de stad, vlakbij het Hofplein, aan het eind van het Haagse Veer.

Over de diensten



29 aug	Marijke Haisma, 16.00 uur
05 sept	geen dienst
12 sept.	Ds. Christien Duhoux
19 sept.	ds.Henriette van Dunné
26 sept.	ds.Henriette van Dunné
26 sept.	Ds. Harold Schorren, oecumenische dienst in de Laurenskerk om 19.00 uur
03 okt.	geen dienst
10 okt.	Muzikale dienst met Mark van Nispen
17 okt.	ds.Henriette van Dunné

Zondag 29 augustus 2021 16.00 dienst voor jong en ouder met aansluitend potluckmaaltijd

Herken je dit? Je hoort de bijbelverhalen al je hele leven en toch zijn ze niet echt van jou. Je hebt ze niet doorleefd. De Godly play methode neemt je mee in het verhaal. Je maakt het verhaal je eigen. Zondag 29 augustus vertelt Marijke Haisma een godly play verhaal over de 10 geboden. Samen gaan we ze betekenis geven.

Aansluitend vieren we de zondag met elkaar met een potluck maaltijd. Neem iets lekkers mee, maar niet te veel. Als we allemaal de handen uit de mouwen steken staat alles snel klaar, kunnen we heerlijk genieten van het eten en ook alles weer snel samen opruimen. Dan gaan we opgeruimd en geïnspireerd de nieuwe week in!

Zondag 26 sept.

In de ochtend is er een gewone dienst, maar op zondag 26 september wordt de Vredesweek 2021 besloten met een oecumenische viering in de Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam. Deze Vredesdienst begint om 19.00 uur. Het thema is 'Heb de moed om het licht te zijn. Verlangen naar een inclusieve samenleving'. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken

van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

Het initiatief voor deze dienst ligt bij het Oecumenisch Laurensberaad waarin de binnenstadskerken van Rotterdam vertegenwoordigd zijn en de Doopsgezinde Gemeente, Ambassade voor Vrede.



Uit het klein overleg

Geniet u ook zo van de zomer? Alles gaat op een lager of ander pitje. In de tuin, op het strand of op reis, lange lichte avonden, tijd voor elkaar en interessante zondagochtendiensten.

Een aantal mensen zijn al weer hard aan het werk om voor u deze Werf te maken. Freekje en Truida bedankt voor jullie al jarenlange inzet hiervoor! Vanaf nu worden Wilma Kievit en Marijke Haisma ingewerkt om ook de Werf te maken. Ook wordt hard gewerkt door de Vredeswerkgroep om de Vredesweek in september vorm te geven. U kunt hier meer over lezen in deze Werf.

Het bestuur heeft tijdens de ledenvertoeving afgelopen mei en in de Werf daarna gevraagd of u nog vragen had over de op te richten Stichting Rotterdamsche Vermaning anno 1700. De vragen die er waren zijn met Gerben Joustra besproken en door hem toegelicht. Daarnaast willen we op woensdag 6 oktober een voorlichtingsbijeenkomst organiseren waarbij het wel en wee van de stichting wordt toegelicht door de voorbereidingswerkgroep. Ook komt de stand van zaken van de werkgroep reglement aan de orde. We beginnen deze avond met een maaltijd, u aangeboden door het Klein Overleg. Meld u dan wel, met eventuele dieetwensen, aan bij Marijke Haisma. Aanvang vanaf 18.00 uur.

In de ledenvertoeving op zondag 28 november na de dienst (dus NIET op 19 september 2021) willen we uw goedkeuring vragen voor de oprichtingsakte en de leden van de Stichting benoemen. Hopelijk kunnen we dan feestelijk vieren dat de Stichting Rotterdamsche Vermaning anno 1700 formeel opgericht wordt.

Op 16 oktober 2021 willen we voor het eerst een Groot Overleg organiseren. Hiervoor zijn minimaal 1 lid van de werkgroepen en kringen uitgenodigd. De contactpersonen ontvangen een uitnodiging per mail. Agendapunten zijn onder andere de organisatie van de DGR en het

meerjaren beleidsplan voor onze gemeente.

Zoals u ziet: er is genoeg werk aan de winkel om onze Doperse tradities voort te zetten. Geniet nog van de laatste zomerweken!

Een warme groet van het Klein Overleg,

Het bestuur van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam,

Marijke Haisma, voorzitter/coördinator

Truida Lokhorst, secretaris

Mark van Nispen, penningmeester

en

Henriette van Dunné, predikant

Wilma Kievit, officemanager

Voor al uw vragen aan het bestuur kunt u terecht bij Marijke Haisma op het emailadres coordinator@dgrotterdam.doopsgezind.nl. Zij kijkt dan of zij uw vragen kan beantwoorden of deelt deze met het bestuur. Telefonisch is Marijke te bereiken via 06-20828223.

Vragen over de ledenlijst, adreswijzigingen, notulen kunt u stellen aan

Wilma Kievit, officemanager via het emailadres:

officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Abcoudse overpeinzingen

De wisseldiensten stonden dit jaar in het teken van ‘mijn held en ik’ en zij werden goed bezocht. Het is elk jaar weer plezierig om samen met de Remonstranten te kerken en samen koffie te drinken. Het was best een uitdaging om van de tekst van Virginia Woolf een preek te maken en tegelijkertijd was het een goede aanleiding om haar boeken weer op te pakken en te herlezen.

Hopelijk blijft het goed gaan met het aantal besmettingen en kunnen we deze herfst gewoon diensten houden. Ook de kringen gaan weer starten eind september. Het zal wat onwennig zijn om elkaar na lange tijd weer thuis te ontmoeten als kring en we zullen terugblikken en vooruitkijken met elkaar. Kring Hillegersberg heeft het afgelopen seizoen via Zoom het boek Job besproken en we gaan de volgende keer uit Openbaring lezen en een verband leggen met de pandemie. Kring Krimpen was nog bezig met de map van het Jaarthema van 2020, dit pakken we weer op, al zullen we de enthousiaste inbreng van Marieke moeten missen.

De Doperse Contactkring komt samen op een woensdagochtend en bespreekt een actueel thema of krantenartikel, daar is nog plek genoeg voor wie mee wil praten. De Werkers van half vijf en de jongeren hebben

ook plannen om weer samen te komen en zoeken contact met andere gemeenten zoals Den Haag en Leiden. Voor meer informatie en data graag onze website in de gaten houden.



Een aantal van onze leden heeft de afgelopen maanden in het ziekenhuis gelegen of wordt binnenkort opgenomen voor behandeling. Vanwege de strengere privacyregels mogen we geen namen noemen in de Werf. Ook zijn er wat verhuizingen geweest of op komst. Onze trouwe zusters van de Diaconie proberen om zoveel mogelijk op de hoogte te blijven en ervoor te zorgen dat er bloemen uit de dienst gebracht worden. We beseffen dan weer hoe kwetsbaar een mensenleven is en hoe belangrijk het is om andere mensen om je heen te hebben die je zien en voor je zorgen. Soms is dat familie en soms ben je afhankelijk van vreemden en vrienden. Het is fijn dat wij als gemeente met een bos bloemen, of een telefoontje of een kaart een teken van leven kunnen geven, je wordt gezien.

Intussen wacht ik op een oproep voor een knieoperatie en ben ik nog grotendeels een digitale dominee. Wat niet wegneemt dat ik beschikbaar ben voor een gesprek, via de telefoon, of na de dienst. Dankzij studenten-chauffeurs kan ik met mijn eigen auto naar Rotterdam gereden worden en bij diensten en vergaderingen aanwezig zijn, zo word ik gelukkig niet helemaal een vreemde in de stad.

Tijdens mijn vakantie van 29 augustus tot 16 september zal ds. Christien Duhoux-Rueb voor mij waarnemen. Zij zal dit ook doen wanneer ik onder het mes ga.

Met zusterlijke groet,
Henriette van Dunné

wat deden wij in vredesnaam: een kleine greep uit het verleden



vredeswandeling langs de brandgrens, afsluitende sprekers op het Schouwburgplein



cursus-avonden geweldloos communiceren: met kleine stappen leren van de Jakhals en de Giraf



documentaire Bloedbroeders vertonen i.s.m.the Hague Peace Project



een drominee in onze kerk: muziek en performance:” voor vrede vatbaar”



een maaltijd met vluchtelingen in ons kerk-restaurant, inclusief pianomuziek



de Vredesvlag hijsen op de Maasboulevard

- Lezingen in de kerk van oa Fernando Ens; Ghada Sugar; A. Klinefelder/CPT
- Fototentoonstellingen oa: “vergeven en verzoenen” ism het vredesmuseum Gouda;Vrede in Rotterdam van M. Laupman
- een gespreksavond: “wat betekent vrede voor mij” door gemeenteleden
- vredeskaarten maken en schrijven; kraanvogels vouwen ; dansen in de kerk
- stukjes schrijven voor de Postduif in de Werf

Vredesweek 2021

We leggen onze wapens neer zodat we elkaar kunnen omarmen.
We wensen niemand kwaad toe, willen eendracht voor iedereen
Laat de hele wereld weten dat dit waar is:

Ook toen we verdriet hadden, bleven we groeien

Ook toen we pijn hadden, bleven we hopen

Ook toen we moe waren, bleven we volharden

Zegevierend blijven we voor altijd verbonden

Niet omdat we geen nederlaag meer zullen kennen

Maar omdat we geen verdeeldheid meer zullen zaaien

De Bijbel leert ons dat iedereen onder zijn eigen wijnstok of vijgenboom moet zitten.

Zodat niemand hem nog bang kan maken.



Amanda Gorman.

Vertaling: Katelijne De Vuyst

Dit jaar heeft Pax voor de vredesweek 2021 gekozen voor het thema 'Een inclusieve samenleving'. Met als subthema 'Wat doe jij in vredesnaam?' Op die vraag staan verschillende antwoorden in de Werf en daar zullen we ook in de dienst van 19 september op in gaan. Zoals u elders kunt lezen is er op 26 september een oecumenische vredesdienst waar we op suggestie van Pax geïnspireerd worden door de slotregels van het gedicht, The hill we climb van Amanda Gorman. Zij, een jonge zwarte studente uit Californië, droeg op onnavolgbare wijze dit gedicht voor bij de inauguratie van Joe Biden als nieuwe president van de VS. Haar woorden raakten mensen van over de hele wereld en brachten hoop en werden volop gedeeld. Helaas is er enige controversie ontstaan in Nederland over wie het gedicht mocht vertalen, kan dat gedaan worden door een blanke schrijfster? Ik werd geraakt door een ander gedeelte van haar gedicht en heb dat ook gebruikt voor een YouTube-dienst in de Veertigdagentijd, bij de lezing uit de Bergrede over 'mijn ja is ja en mijn nee is nee'.

Het was in Jezus' tijd gebruikelijk om je woorden kracht bij te zetten met een eed of gelofte. Er werd zoveel gezegd, gepraat en geroddeld, er waren zoveel verschillende stemmen en meningen, dat je op een gegeven moment niet meer wist wat en wie je geloven moest. Om iemand te

overtuigen dat je de waarheid sprak en niets dan de waarheid, legde je een eed af. Je riep God daarbij aan als getuige: wanneer je toch onwaarheid sprak, dan zou God je mogen straffen. In de praktijk stelde het eed zweren niets voor. Jezus kaart dit aan en doet er een schepje bovenop: Zweer in het geheel niet en lieg niet. Al je woorden moeten waar en eerlijk zijn! Het gaat er niet alleen om dat je betrouwbaar bent in je spreken, maar juist dat je hele levenshouding eerlijk is. Je ja is ja en je nee nee. Mensen moeten ervan op aan kunnen dat wat je zegt of doet ook werkelijk gemeend is. Het gaat in de hele Bergrede steeds om het welzijn van de hele mens en het gaat er om dat de naaste wordt beschermd tegen onrecht en angst. Met als aantekening dat wanneer de waarheid spreken een ander juist benadeelt, of iemands leven op het spel zet, je mag liegen.

Dat doet me denken aan de uitdrukking een “Menniste-leugentje”. Menno Simons, de doperse reformator uit de zestiende eeuw, zit op de bok van een koets, naast de koetsier. Hoewel hij in het oosten een veilige woonplaats heeft, zoekt hij toch in Friesland, waar een aanzienlijk bedrag op zijn hoofd staat, zijn verstrooide schapen op. Soldaten houden de koets aan en vragen of Menno Simons in de koets zit. Naar waarheid kan Menno antwoorden dat Menno Simons niet in de koets zit. Dat hij wel op de bok zit, verzwijgt hij.

‘Laat de hele wereld weten dat dit waar is.’ Mensen zijn ook betrouwbaar terwijl zij verdriet hebben, pijn lijden, moe zijn. Oprechte mensen weten dat ze altijd gezien worden door God, omdat zij zich bewust zijn van het appèl dat het geloof op ze doet. Het is niet omdat we geen nederlaag zullen kennen, wel omdat we proberen geen verdeeldheid meer te zaaien. We kennen allemaal wel momenten van boosheid of frustratie of jaloezie omdat een ander iets overkomt dat jij graag zou willen. Dat maakt ons geen mindere mensen, zolang we niet met onze boosheid een ander willen raken en beschadigen. Probeer om te leven vanuit de nieuwe werkelijkheid van God, door te zeggen hoe het is, zonder extra garanties, geen gemanipuleer met woorden. Door jezelf niet beter voor te doen dan je bent, word je een betrouwbaar mens. Een goed mens! Iemand die in vrijheid durft te leven en niet langer slaaf is van regels die anderen of wij onszelf opleggen. Als je maar de moed hebt om eerlijk te zijn, kan er ruimte ontstaan in onze samenleving om met al onze verschillen in vrede samen te leven.

Henriette van Dunné



Vrede is iets dat voor iedereen zou moeten zijn. Er is geen onderscheid waar de vredesduif neerstrijkt. Daarom is deze duif gekleurd in plaats van wit, om zo te laten zien dat vrede voor iedereen is.

Geertje van Houten

Een geweer.....

een instrument van vrede en stabiliteit?

In de eerste wereldoorlog was mijn grootvader opgeroepen voor de militaire dienst. Hij werd enkele jaren bij de grens gestationeerd om de neutraliteit van Nederland te helpen handhaven. Na WO I werd hij overtuigd pacifist en liep met het 'gebroken geweeetje' speldje op zijn jas. Na de inval van de Duitsers in 1940 veranderde zijn zienswijze. Het werd hem duidelijk dat er soms met geweld moet worden gereageerd op geweld. Geweld van ondemocratische landen of instituten (Failed states) moet gestopt worden. Omdat 'om de lieve vrede niets doen leidt tot oorlog' (Frans Hiddema). Ik denk dat hij zich zou kunnen vinden in de woorden van generaal Peter van Uhm. In het Nationaal Militairmuseum Soesterberg zag ik de toespraak van Van Uhm uit 2011 (TEDx Amsterdam).

"Een geweer is soms het enige dat tussen goed en kwaad staat, om degenen die kwetsbaar zijn te beschermen tegen de kwaden. Ik sta hier niet om wapens te verheerlijken. Ik hou er echt niet van. Een geweer is niet een macho-instrument, maar een instrument van vrede en stabiliteit."

Van Uhm zegt dat dit ook statistisch aantoonbaar is. Oorlogen tussen ontwikkelde landen komen zelden nog voor. Moorden komen 50x minder voor dan in de middeleeuwen. Zijn we minder gewelddadig geworden? Stephen Pincker, Harvard Professor, stelt dat het gelegitimeerde monopoly op geweld zorgt voor de zekerheid van minder geweld. Dit aangevuld met strenge straffen op het gebruik van geweld. Zonder conflict

bloeit de handel beter. Beide partijen winnen meer zonder oorlog en dus is dat vaak een betere optie. Daardoor worden er weer minder wapens gebruikt.

“Failed States kennen niet het principe van het geweer als middel van vrede en stabiliteit. Daarom staat in de Nederlandse grondwet dat “het leger wordt gebruikt voor internationale vrede”.

De hele toespraak en een deel van bovenstaande is te zien op:
<https://www.frankwatching.com/archive/2011/11/25/tedxamsterdam-generaal-van-uhm-en-zijn-geweer/>
Pieter van Houten Pz.

Mens

Wat doe je
wat denk je
wat voel je
beest ben je
de wereld verknoei je
vrede op aarde
je moet het zoeken
de mens vecht
de mens doet
de mens bloedt

Vrede op aarde
we moeten het maken
mens vecht, geweerloos, niet weerloos
mens doe, doe het goeie
mens voel, met die ander
mens denk, aan die ander
het beest in ons, tem het

Mens voel, vooral voel mee.

WAT DOE JIJ IN
VREDESNAAM?



Djoke Winkler Prins, juli 2021

Al jaren verbaas ik mij er over dat er geen vrede is.
Geluk, gezondheid en genoeg voedsel verliezen het van hebzucht en
macht.

Milly van Houten- de Kom

Vredesmaaltijd aan de Noordmolenwerf zaterdag 25 september 2021

Op zaterdagmiddag 25 september, aan het eind van de Vredesweek, gaan we weer de tafels dekken in de kerk.

We nodigen een aantal andere geloofsgenootschappen, die ook actief zijn in het centrum van Rotterdam, uit. Sommige kennen we al, zoals de Maaskant gemeente, het Laurenspastoraat, het Steiger en de Remonstranten, maar andere zijn ons minder, of (nog) niet bekend.

Het gaat om kennismaken- en lekker eten met elkaar en het gesprek aan tafel. We discussiëren over het thema van de Vredesweek: “op weg naar een inclusieve samenleving”.

Dat kennismaken, d.w.z. elkaar leren kennen, daar een belangrijke eerste stap voor is, zal niemand verbazen.

We doen het volgens ons bekende recept: het wordt een potluck maaltijd: iedereen mag iets meenemen, zodat we alles bij elkaar een gevarieerd eetprogramma zullen hebben.

De inloop is om 17 uur en we sluiten rond 21 uur af.

Noteer de datum alvast en geef je op om aanwezig te zijn, het belooft een interessante middag/avond te worden. Opgeven kan bij Truida Lokhorst (tel.180.317728) of Ineke Joustra (tel. 015.2124727).

De werkgroep vredesgemeente: Henriette, Truida, Pieter, Marijke H. en Ineke



Uitgevochten

Een kempaan van het “ Vredesfront “
sloot met z'n hanen een verbond
zij zouden in een staking gaan
met vechten was het dus voortaan
voorgoed gedaan.

De hanen kraaiden keer op keer
“ wij kempen vanaf nu niet meer,
wij strijden alleen nog voor de vrede
er is al veel te veel geleden
tot op heden “

Strijdlustig en met veel gevoel
vochten de kemphanen voor hun doel
ze hebben zonder door te draven
de strijdbijl voor eeuwig en altijd begraven.

Ze stappen nu parmantig rond
de hanen van het “ Vredesfront “
ze pikken allemaal gedwee
van tijd tot tijd een graantje mee
leve de vrede HOEZEE !

Margriet van Gelder-Donker

Vrede is soms moeilijk.

Vrede is eigenlijk niet boos worden wanneer er niet naar je vragen en opmerkingen geluisterd wordt door de medewerker van een commercieel bedrijf die je aan de telefoon hebt. Ik werd wel boos. Later bedacht ik mij waarom ik boos werd. “Als je niet meedoet, maak je geen gebruik van de korting”: zei hij. Ik voelde mij dom. “U laat me niet uitpraten”: zei hij. Ik voelde mij niet gehoord. “U heeft een contract ondertekend”: zei hij. Ik voelde mij een spelbreker.

Ik kon hem nog wel een fijne dag wensen. Maar dat was niet gemeend.

Roelof van Pesch



Daden gaan woorden te boven

Een uitspraak die zeer bekend is onder Doopsgezinden.

Een mening hebben en daarnaar handelen is echter niet iedereen gegeven.

In onze gemeente komt dan bij mij één naam direct bovendrijven en dus verraste ik Jet Visser met een bezoekje voor een interview. Hoewel Jet moeite heeft met zich alles nog goed herinneren kon ik, door alles wat zij in de Werf door de jaren heen geschreven heeft, samen met haar veel terughalen.

We spraken over het werken in een kinderkuis in Duitsland, het project in Paraguay met gevluchte mennonieten uit Duitsland en de indianen die daar leefden. Onze eigen Doopsgezinde Gemeente voerde met succes actie om daar in 1968 een waterput te kunnen slaan en bij dat werk in Paraguay leerde Jet haar man kennen. Eenmaal weer thuis gaf Jet les op een basisschool in Ridderkerk.

Later nam Jet een jaar onbetaald verlof op om onder de vlag van Eirene in Belfast te werken waar de spanningen tussen de Rooms-katholieken en Protestanten heel voelbaar was en waar werken aan verzoening centraal stond. Zij hielp daar o.a. in een restaurant waar beide groepen elkaar konden ontmoeten. Met de plaatjes hieronder illustreerde zij haar missie.



In januari 2003 ging zij twee maanden werken aan wederopbouw in Srebrenica. De herinneringen aan de genocide van 1995 zorgde voor spanningen tussen Bosniërs en Serviërs. Jet gaf Engelse les maakte muziek met kinderen in een programma waar omgaan met conflicten en trauma-verwerking centraal stonden.

Jet deelde al haar activiteiten met ons door uitgebreide verslaglegging in de Werf.

En zodra ze weer thuis was ging ze in Ridderkerk weer onverstoort verder met haar werk op school, werk voor Vrouwen voor Vrede, binnen de Broederschap voor Wereldwerk, en binnen onze gemeente voor de diaconie.

Behalve misschien tijdens haar reis met CPT (Christian Peacemaker Teams) was Jet nooit in direct oorlogsgebied hoewel er in Belfast door beide partijen soms wel op elkaar geschoten werd.

Háár vredesmissie was om te werken aan verbetering van verhoudingen en leefsituaties.

Als je ergens geen vrede mee hebt en je kunt er iets aan doen, doe er dan ook iets aan was haar drijfveer. Daden gaan woorden te boven. "Waren je ouders nooit bezorgd?" vroeg ik nog." Als je je maar goed voorbereidt "zei haar vader.

En dat deed Jet. Veel internationale vriendschappen hield ze er aan over.

Wat doe jij in vredesnaam is de slogan dit jaar. Als je over de 80 jaar bent verdien je een plaatsje in dit nummer want Jet, wat deed jij veel in vredesnaam !

Truida Lokhorst

Vredig

.....ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula's verfraaid,
zag ik, zondags getooid een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam in sterkers gezaaid.

Ida Gerhardt

(Ingezonden door Cees van der Jagt)

Vrijheid is zinloos als je ze niet kunt geven aan mensen met wie je het honderd procent oneens bent. (Thomas Jefferson)

Uit: Citatenboek van Gerd de Ley

Verslag van het jeugdweekend

Zaterdag om 9 uur stapten we in de auto op weg naar morgenrood. Siegriet was vrijdagavond al naar Kinderdijk gekomen. Zo konden we vroeg weg gaan.

Bij aankomst was Henriette ook al bij het huis. We hadden nog geen sleutels van de kamers dus de spullen maar even in de auto laten liggen. Even kennis maken. Aangezien wij het laatste jaar natuurlijk nauwelijks in de kerk zijn geweest wisten de kinderen eigenlijk niet wie Henriette was. Maar het ijs was snel gebroken. Langzaam druppelde iedereen binnen en waren we rond 12 uur compleet. (5 volwassenen en 4 pubers en Eva uit Rotterdam en 3 volwassenen en 2 pubers uit Den Haag). Ook een uur later dan de planning maar dat mocht de pret niet drukken.

Eerst hebben we een soort kennismakingsspel gedaan aan de hand van ons thema helden. We mochten met ons groepje met, wat we gemaakt hadden aan de hand van een 4 stukig puzzeltje, onze speciale kracht verwoorden in een tekening.

We hebben nadat we kennis hebben gemaakt een heel dopers verantwoord spel gedaan. We hebben heerlijk "geweerwolft". Heel kort voor de mensen die het niet kennen. Eigenlijk heb je twee groepen. De weerwolven en de burgers. Zorg door moorden te plegen in de nacht dat de andere groep het niet wint.

Ja echt het wordt heel veel gespeeld op de AKC Kampen, een echte hit dus. Die houden we erin.

Als middag programma hadden we een paar opties. Zwemmen in het zwembad, Staalbergven of midgetgolfen. 4 mensen wilden graag zwemmen de rest midgetgolf. Dus dan werd het midgetgolf. Helaas was dat volgeboekt. Een alternatief was snookergolf. Ok dat doen we dan maar. Het was een goede keuze. Wat hebben we een lol gehad. Het waren 18 tafels met net als bij midgetgolf hindernissen. En nu moest je met een keu het balletje in het gat krijgen.

Daarna nog lekker met zijn allen een ijsje gegeten. Om een uur of 5 waren we weer terug bij het huis. Een aantal hebben daar een heerlijke maaltijd bereid en een ander groepje is nog even naar het ven gelopen om een verfrissende duik te nemen.

Oh half 7 zijn we met zijn allen aan tafel gegaan. Macaroni met vegetarische saus stond er op het menu, Heerlijk gegeten.

We aten binnen omdat er wel heel veel water uit de lucht kwam. De regen hield de pubers niet tegen om toch nog het beloofde kampvuur te maken. En wat doe je op een kampvuur, natuurlijk marshmallows roosteren. Rond 9 uur ging de groep uit Den Haag naar huis. Bedankt voor jullie gezelligheid.

We hebben bedacht dat we vaker samen dingen gaan ondernemen. Dus een vruchtbaar weekend. We waren nu nog met 3 volwassenen en 4 pubers en Eva over. Henriette en Siegriet waren ook al opgehaald door Cokki. Na nog even wat gehangen te hebben. Hebben we rond 10 uur de dag afgerond met een voorleesverhaal. Daarna zijn de moeders tanden gaan poetsen en lekker gaan slapen. Onze pubers hebben nog wel even de dag besproken en gingen rond half 2 ook lekker slapen.

Zondag ochtend om half 10 stonden de warme broodjes weer op tafel voor het ontbijt. Na een lekker ontbijt ook alvast even lunch gemaakt. Na het ontbijt had Marijke nog even een korte dienst/overdenking/meditatie gemaakt. Wat zijn onze helden en wie zijn er helden in onze maatschappij. Ook nog even een kaarsje aangestoken voor onze helden en ook even stilgestaan bij Margreet Eberwijn, zij zou die volgende dag geopereerd worden. Alles weer netjes opgeruimd, kamer sleutels ingeleverd. Rond kwart over elf stapten we weer in de auto's nu opweg naar een escape room. De pubers tegen de moeders. Allebei de groepen hebben gestreden voor wat ze waard zijn. Helaas niet ontsnapt maar wel heel goed samengewerkt en dat was de bedoeling. Daarna weer terug naar het huis. We hebben daar nog onze lunch gegeten en het weekend geëvalueerd.

Wat vonden we leuk en wat wat minder. Heel blij waren de moeders met de antwoorden van de pubers en Eva. Het weekend was leuk, we hebben allemaal leuke dingen gedaan. En we hebben genoeg tijd voor onszelf.

's Avonds nog even kletsen op de kamer was genoeg puber tijd. Wel een wens voor een volgende keer. Aankomst vrijdagavond.

Nou ik zeg een heel geslaagd weekend. Op naar de volgende bijeenkomst.

Margreet Alingh Prins





Gemeenteweekend 2 en 3 okt. thema: thuis op aarde

Het komt steeds dichterbij..... Het programma is verder ingevuld en als alles meezit komen er inderdaad deelnemers uit de gemeente Den Haag. Ook jonge gemeenteleden sluiten zich aan. Deelnemers krijgen nog een persoonlijke brief thuis, maar reken er vast op dat het duurt van zaterdag 11.00 uur tot zondag 15.00 uur. Wij hebben er zin in! Jij ook?

De voorbereidingscommissie

Vrijzinnig leerhuis

Er worden dit seizoen op Mennorode weer vier weekenden georganiseerd door het vrijzinnig leerhuis. In oktober en november 2021 en januari en maart 2022. De kosten hiervan zijn € 155. U kunt zich hiervoor aanmelden op het e-mailadres vrijzinnigleerhuis@ads.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.doopsgezind.nl of contact opnemen via telefoonnummer 020 – 6230914.

Doppen van flessen sparen voor (mede) financiering hulphond.

Wij sparen doppen en brengen die naar een adres waar ze ingeleverd kunnen worden om te helpen bij de financiering van hulphonden. Als u de doppen meeneemt of meegeeft naar de kerk brengen wij ze verder.

Truida en Freekje



Eerste stappen naar een meerjarenplan voor de DGR

Op de Ledenvertoeving van 22 mei 2021 heeft het bestuur beloofd dat er voor de Ledenvertoeving in december een meerjarenplan ligt voor de gemeente. Dat plan zal voor een deel gaan over geplande activiteiten, diensten, en de financiële kanten hiervan. Daarnaast lijkt het mij een mooie uitdaging om op basis van onze beginselverklaring aan te geven waar wij, als gemeente, de komende jaren onze energie in willen steken en wat wij belangrijke onderwerpen vinden om ons mee bezig te houden. Het is de bedoeling om met elkaar een beleidsplan te schrijven, niet alleen het bestuur op afstand.

Laten wij ons steeds bewust zijn dat wij op weg zijn naar een toekomst van de hele gemeente en in het onderlinge gesprek de tijd nemen om over de stappen, die we kunnen nemen, van gedachten te wisselen. Naast al het reorganiseren is het belangrijk om zo nu en dan stil te staan om de Geest door ons heen te laten waaien en geïnspireerd te raken. Er lijkt een verlegenheid te zijn bij Doopsgezinden om te praten over wat we geloven. Omdat wij vertrouwen op God, vraagt dat van ons om zekerheden los te laten en de uitkomst open te laten, want het hangt niet alleen van ons af.

Onze beginselverklaring maakt duidelijk waar wij als gemeente voor willen staan; hoe kunnen we daar handen en voeten aan geven samen met onze vergrijzende leden? Wat hebben wij van elkaar nodig? Waar verlangen wij naar? Als wij ergens naar verlangen maakt dat ons bereid om te veranderen en het kan ons soms ongeduldig maken wanneer er niet meteen resultaat te zien is. Wat zijn onze blinde vlekken?

Uit onze beginselverklaring kunnen we vier belangrijke woorden halen die met onze gemeente te maken hebben: een (t)huis, geloofsverhalen, weg van vrede, en ontmoeting.

Vragen die wij aan onszelf willen stellen:

1. Maakt het verschil voor het (t)huis dat wij als gemeente willen vormen dat wij geen eigen kerkgebouw of ontmoetingsplek meer hebben? Gelukkig kunnen wij de komende jaren wel de kerkzaal huren op zondag.

2. In onze gemeente mogen alle verhalen klinken en hoe verdraagzaam zijn wij hierin? Nemen wij ieder onze verantwoordelijkheid voor wat wij doen en zeggen?

3. Hoe belangrijk vinden wij onze voortrekkersrol (in de stad Rotterdam) als Ambassade van de Vrede?

4. Wij ontmoeten elkaar in de diensten, in de kringen en werkgroepen en via de Werf. Wij hebben geëxperimenteerd met digitale ontmoetingen tijdens de lockdown, met Zoom en YouTube. Is daar nog steeds behoefte aan? Zien wij het als een taak om ons te richten op de behoefte aan zingeving van buitenstaanders in de regio Rotterdam?

Om het gesprek over het meerjarenplan op te starten zou het Klein Overleg graag een reactie krijgen op bovenstaande vragen, van u als lid, van een werkgroep of een kring. In het najaar willen we met het Groot Overleg bij elkaar komen om dit meerjarenplan te schrijven. Antwoorden kunt u sturen naar mij, of als kopij insturen voor de volgende Werf of opsparen voor het Groot Overleg. Schroom niet om te dromen en daar eerlijk over te zijn!

Henriette van Dunné

De bijsluiter

Vanaf het balkon van mijn kamer met zeezicht aan de boulevard van Vlissingen, heb ik een weids uitzicht over de monding van de Westerschelde. De diepe, betonde vaargeul loopt vlak onder de wal. Zeeschepen komen en gaan.

Bij hoog tij verwijderen lome golven die zachtjes bruisend uitlopen over het strand, het spinrag uit mijn oude hersenen.

Aan de schepen moest ik wennen. Geen elegante zeeg meer te bekenen. Lompe bakken van wel een straatlengte lang, volgestapeld met plaatstalen dozen die in goed hollands containers heten, vervoeren goederen vanuit de hele wereld. Op de scheepsflanken staat met huizenhoge witte letters de naam van de rederij geschreven. Cosco, Maersk of MSC.

Ook Hollands glorie komt voorbij. Seatrade, Amazus en Spliethoff. De getijden, het water en de aan mijn oog voorbij trekkende schepen geven mij het idee dat het balkon een scheepsbrug is, vanwaar ik dingen waarneem en overzie.



'Kijk nu toch eens,' roep ik opgewonden naar Jolanda mijn zorgvriendin die mij vergezelt, 'recht voor ons neemt een schip de loods aan boord.' Een snelle loodsboot met okergele romp, witte opbouw en 'Pilot' met grote letters op de flanken, zwaait langs zij een schip in ballast waarvan het dek hoog boven het water uit torent.

Behendig klimt de loods via een lange touwladder aan boord.

Na een voor ons doen fikse middagwandeling en een voortreffelijk diner, zit ik tegen het vallen van de avond weer op de brug.

De strandsikkel ligt er stil bij, op twee zwarte streepjes in de verte na.

Wandelaars langs de waterlijn?

Soms staan de streepjes stil. Seconden lang zie ik een dik streepje.

Dan, als bij toverslag zijn er weer twee.

De avond daalt boven de Westerschelde, het strand en de zee.

Langzaam verdwijnt de zon achter de kim, waarna zij met enkele penseelstreken lucht, water en wolken samenvoegt tot een surrealistisch geheel. Vol aandacht zie ik toe, hoe in de verte de toplichten en contouren van een zeegaand schip oplossen in de paarse waas boven de horizon.

De volgende morgen, het is zondag, zitten we na het ontbijt met een kop koffie in de lobby van ons hotel. De ruimte heeft een voorname uitstraling. Gemakkelijke zitbanken met somptueuze kussens in de kleur van zeeschuim, samen met de beige vloerbedekking voorzien van lichtbruine

vegen met een staand gouden ornament hier en daar, verlenen de ruimte een frisse toets als opmaat naar het strand en de zee.

Jolanda verkeert in een filosofische bui. Waarom heten de preken in jullie kerk tegenwoordig “overdenking”, vraagt zij zich hardop af. 'Er waren predikers en predikanten. Hoe benoemen jullie die nijvere mensen nu?'

'Voorgangers,' zeg ik. Maar mijn antwoord klinkt niet erg overtuigend.

'Eigenlijk,' filosofeert mijn gezellin terwijl ze een slok koffie neemt:

' is die preek een bijsluiter bij de bijbel.'

'Een bijsluiter,' vraag ik met halfopen mond van verbazing.

'Ja een bijsluiter,' mediteert Jolanda verder. 'die voor mogelijke bijwerkingen van de bijbel de aandacht vraagt zoals:

'Geloof, hoop en liefde,' vul ik aan.

'Juist,' zegt ze met een glimlach. 'En tijd nemen voor genade.'

Later die ochtend wandelen we naar de oude haven. Bij de snackbar op het havenhoofd bestellen we onder het toezicht van Michiel de Ruijter, een broodje kroket. Een meneer met zijn zoontje aan de hand vraagt: 'dit is toch de Westerschelde?' Ik antwoord bevestigend en zing gratis voor niets de oude song 'east is east and west is west.'

Beneden ons vaart de loodsboot de haven uit en spurt met volle kracht naar een containerschip, dat aan het begin van de nauwe vaargeul naar de haven van Antwerpen wacht om de loods aan boord te nemen.

Ook als voor ons levenschip een onbekend vaarwater opdoemt, kunnen we erop vertrouwen dat de Grote Loodsman langs zij komt.

Niet in een snelle motorlaunch maar te voet, gaande over het water.

Cees van der Jagt 14 juli 2021

Algemeen

Vervoer naar de kerk?

Als u opgehaald moet worden om naar de kerk te kunnen komen, kunt u contact opnemen met vervoer op maat (als u daar een abonnement voor heeft). Of bellen met onze coördinator of de vertrouwenspersoon. Dat moet wel enige dagen van te voren (uiterlijk donderdag), want er moet weer contact gelegd worden met anderen.

Bloemen voor de zieken.

Zoals u weet gaan de bloemen uit de dienst meestal naar iemand die ziek is. Jammer genoeg weten we niet altijd op tijd dat mensen ziek zijn. Als u de naam van een zieke weet, wilt u deze dan doorgeven aan:

Truida Lokhorst, tel. 0180 317728.

Bereikbaarheid predikant en vertrouwenspersoon

Voor wie in moeilijkheden verkeert is er, naast de contacten met onze predikant, de mogelijkheid zich te wenden tot de vertrouwenspersoon van de werkgroep pastoraat/diaconie.

Wie dat wil kan zich wenden tot: Gieneke Krusinga, 010 461 0995.

Predikant

Onze predikant is in principe thuis te bereiken, als u haar niet treft kunt u een boodschap inspreken

Ds. Henriette van Dunné , 06-27042422, .

predikant@dgrotterdam.doopsgezind.nl

werkdagen:

maandag, dinsdag en donderdag (tijdens kantooruren).



Onze gemeente



Predikant

Ds. Henriette van Dunné
06-27042422

predikant@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Kosterij

010 4124856

koster@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Boekhouder

Mark van Nispen

boekhouder@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Coördinator

Marijke Haisma
0620828223

coordinator@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Secretaris

Truida Lokhorst
0180317728

secretaris@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Werkgroepen

Communicatie	Bob v.d. Vijver	0633149300
Personeel	Tjitske Gelderloos	0611085389
Diaconie	Marijke v.d. Vijver	0628488760
Diensten	Freekje. Wethmar	0180 317 728

Ledenadministratie:

Mevr.W.Kievit, , 010 4666722

officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Hang 7, 3011GG, Rotterdam

Inhoudsopgave

Over de diensten	3
Uit het klein overleg.....	4
Abcoude overpeinzingen.....	5
Wat deden wij in vredesnaam ?.....	7
Vredesweek 2021.....	8
Vredesduif, Een geweer instrument van vrede en stabiliteit.....	10
Mens (gedicht), spreuk.....	11
Vredesmaaltijd op 25 sept.....	12
Uitgevochten (gedicht) ; Vrede is soms moeilijk	13
Daden gaan woorden te boven.....	14
Vredig, een spreuk.....	15
Verslag van het jeugdweekend.....	16
Gemeenteweekend 2 en 3 oktober, Vrijzinnig leerhuis,.....	19
Doppen verzamelen.....	19
Eerste stappen naar een meer jarenplan.....	20
De bijsluiter.....	21
Algemeen	24
Onze gemeente	25
Inhoudsopgave <u>en colofon</u>	26

Colofon

De Werf, jaargang 59, nummer 9

De Werf is het blad voor mededeling en contact van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. Het blad verschijnt 8 tot 10 maal per jaar.

Redactie: werkgroep communicatie. Uitgever: bestuur DG Rotterdam.