

**Doopsgezind
Rotterdam**



de Werf

jaargang 59 | nummer 6

april/mei 2021



De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een ontmoetingsplek voor mensen die in vrijheid met elkaar in gesprek gaan over hun leven en geloof. We laten ons hierbij op een eigentijdse manier inspireren door bijbelse en andere verhalen, poëzie, kunst en muziek.

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een regiogemeente en bedient het gebied Voorne-Putten, de Hoekse Waard, de Krimpenerwaard en Rotterdam. De Vermaning van Doopsgezind Rotterdam staat in het centrum van de stad, vlakbij het Hofplein, aan het eind van het Haagse Veer.

Over de diensten



Bericht vanuit de Werkgroep Diensten

De eerste dienst die we nu in de kerk gepland hebben is de Pinksterdienst. We hopen daarna ook verder te gaan.

Bovendien zullen we een buitendienst houden zoals we al vele jaren (maar dan tijdens de marathon) doen.

Voor alle verdere informatie kunt u terecht op onze website.

Protocol voor de Pinksterdienst

Wij hopen van harte dat we elkaar op 23 mei weer in onze vermaning kunnen ontmoeten om samen het Pinksterfeest te vieren. Uiteraard blijft voorzichtigheid geboden. Wij brengen daarom het protocol zoals dat voor de diensten van augustus/september is opgesteld nog eens onder uw aandacht. Wij nemen aan dat deze regels ook nu de veiligheid van onze, toch over het algemeen oudere en daardoor meer kwetsbare, gemeenteleden beter kunnen garanderen.

- Mensen met klachten (ook lichte klachten!) mogen niet naar de kerk komen.
- Wij maken gebruik van de ingang bij de trap en toiletten om naar binnen te gaan en van de .deur van de kerkzaal om het gebouw weer te verlaten.
- Bij de ingang (dus bij de toiletten) wordt u verzocht uw naam en e-mailadres of telefoonnummer te vermelden op een lijst van mensen die de dienst bezoeken, zodat het, mocht er onverhoopt toch nog iemand besmet raken, mogelijk is een contactonderzoek te doen, dus om na te gaan waar diegene geweest is en met wie hij contact heeft gehad.
- Bij binnenkomst wordt u verzocht uw handen te wassen of te desinfecteren met de handgel die daar dan staat en er zal u worden gevraagd of u verkoudheidsklachten heeft.
- Wij schudden nog steeds geen handen.
- Degene die tweede dienst doet staat bij de deur en zal duidelijk aangeven waar mensen mogen zitten en waar niet. Gemeenteleden uit

hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten, bij de andere leden moet er 1,5 meter tussen de stoelen zitten.

- Helaas gaan we nog steeds niet zingen. Wij zullen de ons bekende organisten vragen of zij toch de diensten muzikaal willen begeleiden en eventueel kunnen we misschien gebruik maken van de muziekinstallatie.
- Ook het koffiedrinken na de dienst laten wij tot nader order achterwege. Jammer, maar het zou hierbij moeilijk worden om de 1,5 meter afstand te handhaven en elkaar niet aan te raken. Bijpraten met elkaar doen we buiten, op het plein voor de kerk.
- Als wij de kerk verlaten, doen we dat via de buitendeur in de kerkzaal.

Wanneer fysieke kerkdiensten op 23 mei nog niet mogelijk zijn, zullen we met de Werkgroep Diensten deze dienst in de week voorafgaand aan Pinksteren opnemen, zodat u deze digitaal kunt bijwonen.

Wij hopen velen van u weer te zien op 23 mei!
Namens de werkgroep Diensten
Mark van Nispen

Pinkstercollecte

De collecte, tijdens onze Pinksterdienst die weer gewoon in de kerk zal zijn, is voor de actie "Brood voor iedereen". Natuurlijk hopen we dat u ook zelf voor dit doel de weg naar het gironummer van de gemeente al heeft gevonden (NL97INGB0000064816)

Toch willen we met deze collecte de actie in de aandacht houden. In een van de volgende nummers van de Werf zal iemand namens het ROS vertellen wat er met het geld van de actie tot nu toe is gedaan.

De diaconie



Buitendienst 16 mei. 10.00 uur in het Bergse Bos



Net als in voorgaande jaren nodigen wij u uit om samen met onze predikant Henriette van Dunné een wandeldienst te houden. Vertrekpunt is de parkeerplaats bij restaurant Bergse Plas. Omdat het restaurant nog niet open is zal het bij regen niet door kunnen gaan. Laat u niet afleiden door de werkzaamheden langs de Rottebanddreef, de afslag links naar het restaurant is goed aangegeven. En wie weet zien we behalve elkaar ook nog schotse hooglanders die in het gebied grazen .

**Opgaven graag bij Freekje Wethmar
0180317728 en op de ochtend zelf op
0653517602.**



Van Hemelvaart en Pinksteren



Vleugels krijgen
bevlogen dromen van
vergezichten zien
in wind en water
in vuur en vlam

regenbogen hemelhoge
adem waaiend
het lied luidkeels
uitzingen

Waar staat in het Nieuwe Testament iets over Hemelvaart? De christelijke feestdag tussen Pasen en Pinksteren, is gebaseerd op een combinatie van twee teksten uit het evangelie van Lucas. Daar beschrijft hij hoe Jezus van zijn leerlingen heenging terwijl hij hen zegende en werd opgenomen in de hemel. Hoe dat precies gegaan is, wordt niet uitgelegd. In het vervolg van zijn evangelie, in het bijbelboek Handelingen, beschrijft Lucas Jezus' hemelvaart wel: 'en nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.'

Dat is alles. Meer is er over het gebeuren van Jezus' Hemelvaart niet te vinden.

Wel wordt in het Nieuwe Testament overall verondersteld dat Jezus 'in de hemel' is, verhoogd en verheerlijkt. In onze vrijzinnige traditie is Hemelvaart eerder een verhaal over de leerlingen die verweesd achter bleven en met Pinksteren de Geest krijgen, dan een Godsbewijs. Dat doet me denken aan het verhaal over die Russische kosmonaut die terugkwam van zijn ruimtereis en zei dat hij God daarboven niet gezien had, dus trok

hij de conclusie dat alle religie onzin is. Hoe jammer is het dat je, met zo'n letterlijke uitleg van het verhaal, het kind met het badwater weggooit.

Lucas schreef zijn evangelie en het boek Handelingen om de verhalen over Jezus als de zoon van God, die opgewekt is uit de dood, te verspreiden onder zoveel mogelijk mensen. Hij gebruikt in zijn verhaal zowel teksten uit de Profeten en de Psalmen over de hemel, als mythes uit zijn eigen tijd, opdat de mensen maar zouden gaan geloven in zijn goede boodschap. In zijn tijd bestonden er namelijk verhalen over sommige martelaren van het geloof en andere helden, die zonder te sterven, direct in de hemel zijn opgenomen. Zoals over de stichter van de stad Rome, koning Romulus. Toen de koning op een dag het leger monsterde, verduisterde de hemel. Het werd weer licht en de koning was verdwenen. Aan het volk werd verkondigd dat hij door de goden in de hemel was opgenomen. Romulus verscheen daarna aan één van zijn aanvoeders en zei: 'Ga heen, bericht de Romeinen, dat aldus de wil van de hemel is: dat mijn Rome het hoofd van de wereld zal zijn.' Vandaar dat het voor Lucas belangrijk was om over de Hemelvaart van Jezus te schrijven.

Jezus heeft zijn leerlingen geprobeerd voor te bereiden op zijn afscheid. Alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over hem geschreven staat, zal in vervulling moeten gaan. Dan zullen zij, zijn leerlingen, bekleed worden met de kracht uit de hemel. Toch duurt het nog even voor de leerlingen zover zijn.

Handelingen begint met de Hemelvaart van Jezus en beschrijft dan hoe de leerlingen zich terugtrekken om af te wachten op wat komen gaat. Ze zaten bij elkaar op een kluitje en wisten niet zo goed hoe het nu verder moest. Jezus was er niet meer en de meeste Joden geloofden niet dat Jezus de zoon van God was. Het was maar een klein groepje dat dit in het begin geloofde. Dat ze met elkaar Pinksteren vierden was niet zo gek, want het is een Joods feest. Het is dus niet zo dat christenen het Pinksterfeest hebben ingesteld. Van oorsprong was het een natuurfeest, een oogstfeest.

Op de eerste dag van het Pinksterfeest breekt opeens de hemel open, en komt er een windvlaag die hen wakker schudt. Geïnspireerd en gedreven door de Geest van God zullen de leerlingen hun verantwoordelijkheid

durven nemen en het wonderlijke levendige verhaal over Jezus' dood en opstanding verder vertellen.

De Geest waait nog altijd rond en inspireert mensen en zet zachte krachten in beweging. Zo klinkt de stem van God nog steeds door in onze eigen woorden en verhalen. En al die verhalen mogen blijven rondgaan. Ook bij ons in de gemeente in Rotterdam!

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan, Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Henriette van Dunné



“Ons gemeentelid Marieke Maas is wat aan het sukkelen met haar gezondheid. Om te revalideren zit zij tijdelijk dicht bij haar zuster in een verzorgingshuis in Oldenzaal. Het zou leuk zijn om haar te laten weten dat wij aan haar denken.

Haaradres is: Beatrixstraat 58a te 7573 AB Oldenzaal. “

Abcoudse overpeinzingen

Soms heb ik het gevoel dat ik een grammofoonplaat ben die blijft hangen, wanneer ik weer vol goede moed wil schrijven dat we nog steeds beperkt zijn door de coronamaatregelen en blijven hopen dat we weer in de kerk bij elkaar kunnen komen en zo meer. Dit keer hoop ik oprecht dat wij met Pinksteren een dienst kunnen houden. Toch hebben we voor alle zekerheid een datum geprikt om de dienst op te nemen, zoals we dat al een aantal keer gedaan hebben. De kwaliteit van de opnames is erg goed omdat we het geluk hebben dat Paul Delcour, onze cameraman, een professional is. Andere kerken kiezen ervoor om te streamen, dat betekent dat er op de zondag zelf een voorganger op de kansel staat en gefilmd wordt en dat het tegelijkertijd thuis op de computer te volgen is. Daarbij kan de techniek je nog wel eens in de steek laten. Van collega-predikanten hoor ik wel dat zij bang zijn dat mensen nu zo gewend geraakt zijn om, bij wijze van spreken in bed de kerkdienst te bekijken of op een ander moment dat hen goed uitkomt, dat zij niet meer naar een gewone dienst zullen komen. Ik kan mij dat niet voorstellen, de ontmoeting met elkaar, een kopje koffie na afloop, is toch juist wat we het afgelopen jaar zo gemist hebben?

Als het goed gaat, en de overheid geeft groen licht, dan kunnen we over een paar weken samen buiten wandelen en na de dienst bijpraten op het pleintje voor de kerk.

In de afgelopen weken zijn een aantal van onze leden opgenomen geweest in het ziekenhuis, en weer thuis of op een tijdelijk herstelplek gekomen. Het is heel fijn wanneer wij, of via de diaconie, of via onze coördinator of rechtstreeks bij mij, horen wanneer er lief of leed is, dan neem ik contact op en kan de diaconie een bloemetje sturen als bemoeiding. Juist in deze periode is het belangrijk om elkaar niet uit het oog te verliezen. Soms weten wij als gemeente niet wat er speelt en voelt iemand zich teleurgesteld over het gebrek aan aandacht en medeleven, wat een pijnlijk gemis is.

Elders in de Werf zal te lezen zijn wat er allemaal speelt op bestuurlijk gebied en wat de plannen van de diverse werkgroepen zijn. Zoals het er nu uitziet zullen we in het najaar weer vol goede moed kunnen beginnen om met de kringen bij elkaar te komen. Alleen de Kring Hillegersberg en

de Kring Hoeksche Waard hebben nu wel bijeenkomsten via zoom, waar helaas niet iedereen aan mee kan doen, en die goede gesprekken opleveren.

Met zusterlijke groet,

Henriette van Dunné

Wij zijn er nog !

In gele bosjes staan ze bij elkaar,
narcissen groot en klein ,
geen afstand geen besmettingsgevaar
gewoon zichzelf te zijn

De lente heeft zich aangediend
met regen, wind en zon,
de laatste als ons aller vriend
waar 't ons toch om begon

Camelia's zij rukken op
de kikker springt al rond.
De tulpen weliswaar in knop
alom ontwaakt de grond

Corona houd ons in de tang
maar lente is het toch.!
De bloemen roepen "wees niet bang,
geniet ! wij zijn er nog " !

Truida Lokhorst





Uit het klein overleg

Houdt u het nog een beetje vol? Een maand na de vorige Werf is er iets meer zicht op versoepelingen vanwege Covid-19. Sommigen van ons hebben al een eerste vaccinatie gehad of zelfs al twee. Hopelijk kunnen we zaterdag 22 mei van 10 tot 12 uur weer een ledenvertoeving houden in de kerk. In deze Werf vindt u daarvoor de uitnodiging. Mocht het anders lopen dan vindt de bijeenkomst via zoom plaats. Ook kunt u dan per telefoon of email stemmen. De stukken ontvangt u per post.

Een interim bestuur heeft de afgelopen maanden de taken van het bestuur opgepakt zodat alles door kan gaan. We roeien met de riemen die we hebben. Daarnaast is er goed nieuws: er zijn twee bestuursleden voor het nieuwe bestuur. We zoeken nog een derde bestuurslid. Meer nieuws hierover vindt u in deze Werf.

Een commissie heeft zich de afgelopen weken over ons reglement gebogen om dit aan te passen aan onze nieuwe organisatievorm. Dit concept reglement willen we ter goedkeuring aan u voorleggen op de komende ledenvertoeving. Daarin hebben we getracht helderheid te scheppen over de invulling van de nieuwe organisatievorm. Dit heeft prioriteit gehad voor het interim bestuur. Tijdens de a.s. ledenvertoeving willen we de in het reglement beschreven invulling en uitwerking van de organisatievorm voorleggen aan de leden en belangstellenden zodat we onduidelijkheden in de toekomst zoveel als mogelijk kunnen vermijden. Wanneer de ledenvertoeving zich hier in kan vinden ligt er een basis om nieuwe bestuursleden te werven

Blijf gezond en blijf lachen (soms tussen de tranen door..)!

Een warme groet van het Klein Overleg,

de aangemelde leden voor het interim bestuur van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam,

coördinator, Marijke Haisma

predikant, Henriette van Dunné

officemanager, Wilma Kievit

Voor al uw vragen aan het bestuur kunt u terecht bij onze coördinator Marijke Haisma emailadres coordinator@dgrotterdam.doopsgezind.nl.

Zij kijkt dan of zij uw vragen kan beantwoorden of deelt deze met het bestuur. Telefonisch is Marijke te bereiken via 06-20828223. Vragen over de ledenlijst, adreswijzigingen, notulen kunt u stellen aan Wilma Kievit, officemanager via het emailadres: officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl



HET KLEIN OVERLEG
nodigt u van harte uit voor een

ledenvertoeving

22 mei 2021
10.00 TOT 12.00 UUR

OP DE AGENDA STAAN OA:

HET NIEUWE CONCEPT REGLEMENT, DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR, AFSCHEID VAN HET DEMISSONAIR BESTUUR, DE FINANCIËLE STUKKEN VAN 2018, 2019, 2020 EN DE BEGROTING VAN 2021. DE STUKKEN WORDEN TIJDIG AAN U VERZONDEN.

NOORDMOLENWERF 3 OPPERZAAL
ROTTERDAM

Mocht het ivm corona niet lukken dan vergaderen we via zoom (stemmen kan dan ook via telefoon en email)

Heeft u vragen of opmerkingen? Belt of mailt u dan met onze coördinator Marijke Haisma 06-20828223 of coordinator@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Wat is er allemaal gebeurd bij de Doopsgezinde gemeente Rotterdam in 2020 ?

Het was een enerverend jaar! Het kerkgebouw was net verkocht en we waren hard op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden. Dat bleek lastig! Uiteindelijk is besloten ds. Tom Rijken voor een jaar aan te stellen om te kijken of we verder konden met een nieuwe organisatiestructuur. In diezelfde tijd hebben wij afscheid genomen van onze predikant, ds. Han Cuperus, die naar Dordrecht vertrok, en hebben wij een tijdelijk contract afgesloten met ds. Henriette van Dunné, zeker geen onbekende in de gemeente!

En toen kwam CORONA, ja, dat mag wel in hoofdletters, want dat heeft werkelijk alles in de war geschopt! Eerst mocht er maar een minimum aantal mensen in de dienst, toen ging de kerk helemaal dicht! De ledenvertoeving, die op 28 maart stond gepland, ging niet door, Henriette kon geen huisbezoeken meer doen, vergaderingen werden online gehouden en de kringen werden gestopt. Er zijn wel nieuwe initiatieven opgebloeid! In maart deden we mee met de diensten die gezamenlijk door de city-kerken werden georganiseerd in de Laurenskerk en die werden uitgezonden via TV Rijnmond. Veel mensen ontvingen een bloemetje, er werden belkringen opgestart, Henriette verzorgde wandelgesprekken, diensten werden uitgezonden via You Tube, kortom, de verbondenheid bleef bestaan!

Intussen heeft Tom na vele gesprekken met gemeenteleden Inge Koppert, Siegriet Pasma en Esther van Beek bereid gevonden een “bestuur op afstand” te vormen en is er een nieuwe organisatiestructuur op papier gezet om een en ander gestalte te kunnen geven. En omdat het bestuur “op afstand” wilde zijn, is er ook voor de periode van een jaar een coördinator benoemt, die als “spin in het web” alle contacten zal onderhouden binnen de gemeente, van bestuur naar werkgroepen en vice versa, en zal fungeren als vraagbaak vanuit de gemeente. Omdat er geen ledenvertoeving kon worden gehouden zijn er veel nieuwsbrieven verstuurd om iedereen toch op de hoogte te houden en goedkeuring voor alle plannen te krijgen. De oud-kerkenraadsleden Tjitske Gelderloos, Freekje Wethmar, Gerben Joustra en Bob v.d. Vijver konden hun taak neerleggen.

En wat hebben de verschillende werkgroepen nog kunnen doen?

Getuigenis en dienst

Het is vreemd om onder deze titel voor een jaarverslag te moeten schrijven dat er in 2020 door onze taakgroep nauwelijks iets te getuigen viel. Om gezondheidsredenen kon Jet Visser geen deel meer uitmaken van de taakgroep en bleef Truida Lokhorst als enig lid over. Dat betekende geen vergaderingen. Ook activiteiten die er altijd waren, zoals het organiseren van de vakantieweken voor vluchtelingen, konden door corona geen doorgang vinden.

Alleen de maandelijkse wakes bij Zestienhoven, waarover u soms ook iets in de Werf kon lezen, gingen door. Pas in december werd, voor het eerst na ruim 10 jaar ook de wake afgelast.

Onze gemeente gaf op verzoek van de werkgroep wel financiële steun om kerstpakketten voor de ingeslotenen in Zestienhoven te verstrekken. In de vernieuwde organisatie van de gemeente werden de activiteiten van de taakgroep getuigenis en dienst en die van de taakgroep Pastoraat en Gemeenschapsopbouw samengevoegd om verder te gaan onder de naam werkgroep Diaconie.

Deze werkgroep zorgde in de Adventstijd voor het maken en verzenden van een kerstkaart voor de leden en belangstellenden.

Gemeenteweekend

Vier leden van onze gemeente (Ineke Joustra, Eva Obbes, Marieke Maas en Truida Lokhorst) kwamen in Dordrecht in februari bij elkaar om samen met leden van die gemeente plannen te maken voor het gemeenteweekend van dat jaar.

Het jaarthema van de ADS “thuis op Aarde” gaf ons al veel inspiratie. Ook hier maakte corona een eind aan verdere plannen. De weekend datum moest later in het jaar ook worden afgezegd en er is nu nog een optie op het weekend van 2 en 3 oktober 2021 in Fredeshiem.

Werkgroep personeel

In de nieuwe organisatiestructuur is er een werkgroep personeel in het leven geroepen.

Doel is om alle personele zaken te behartigen. Hierin zitten Tjitske Gelderloos en Bob v.d. Vijver.

Het afgelopen half jaar hebben zij met alle werkers een gesprek gehad over lopende zaken.

Er is een afspraak gemaakt om eenmaal per half jaar met elkaar te spreken over het reilen en zeilen van het aandachtsgebied van de werker. Dit

gaat dan om de mensen die “in dienst” zijn, zoals de predikant, de coördinator en de office manager.

Er wordt een verslag gemaakt van de gesprekken en door de werkgroep bewaard. De verslagen zijn vertrouwelijk. Algemene aandachtspunten die kunnen voortkomen uit zo’n gesprek worden gecommuniceerd naar de betreffende personen/werkgroepen.

Ook is de werkgroep personeel de trekker van de beroepingscommissie.

Vredeswerkgroep

Deze bestaat uit Ineke Joustra, Pieter van Houten en Truida Lokhorst. Het thema voor de Vredesweek 2020 was: Vrede verbindt verschil.

In de Vredesweek is een gemeente avond georganiseerd in de kerk. Er waren vier sprekers, met muzikale omlijsting door Mark van Nispen. De bedoeling was een “postduif live”. (onder het kopje “postduif” verscheen eerder in de Werf steeds een stukje van een gemeentelid). De sprekers op 23 september waren: Cees v.d. Jagt, Corrie Horsten en Jacob Cuperus. En via een filmpje sprak Rira Poortvliet de aanwezigen toe. In totaal waren er, op “corona-afstand”, circa 18 aanwezigen en was er ook gelegenheid tot vragen stellen en wat discussie onder leiding van Tom Rijken. Tom had ook een inleiding over Doperse Vredesgeschiedenis/Dopers DNA.

Daarnaast zijn er twee diensten gehouden, op 16 september met Henriette in de kerk, op 23 september was er een gezamenlijke dienst in de Laurenskerk. Daar werden ook ansichtkaarten geschreven met een vredesboodschap voor diverse organisaties en anderen buiten de kerk. De enige activiteit, naast de Vredesweek, was het overleg onder leiding van het Platform L&R, over de op te richten Vredestafel in het Centrum. Aan dit Zoom-overleg is door de werkgroep tweemaal deelgenomen. Een Vredestafel is bedoeld om diverse religieuze organisaties in een wijk aan tafel te nodigen voor kennismaking en discussie. Iets wat wij als Vredesgemeente toejuichen en waar wij aan zouden kunnen deelnemen.

Jeugd- en jongerenwerk

We kunnen kort zijn over de activiteiten die wij dit jaar ontplooid hebben samen met de ouders en kinderen! Het zeer besmettelijke Covid-19 virus legde ook het ‘kerkelijk samenleven’ plat.

Ons nog van geen kwaad bewust, organiseerden wij op zaterdagmiddag 29 februari “Play&Meet&Eat”, een activiteit als een soort van mini- ge-

meenteweekend! Stoeien over een thema in tal van workshops , een vesper en een pot-luck maaltijd tot besluit .

Vanwege het los gebarsten carnaval en de daaropvolgende vastentijd is gekozen voor het thema “Van God los of ?” We gingen los (met een boerenzakdoek om onze halzen geknoopt) met gokken met smarties bij de rolkofferwedstrijd, schreven ernstig over hoe lelijk en gemeen we konden of wilden zijn en ook waar we loei spijt van hadden of ons voor schaamden. We stookten buiten ‘fikkie ‘ om as te verzamelen voor het askruisje’ , beleden meer of minder ernstig onze zonden en gaven elkaar om beurten in de kring een askruisje , luisterden naar het verhaal van het verloren kind (een bewerking voor kinderen van het verhaal van de verloren Zoon) , zongen, begeleid door Inge op haar viool , spraken gebeden uit en sloten deze af met het Onze Vader en ‘gezegend’ door dit al sloten we ons samenzijn af met een vastenmaaltijd .

En toen begon vanwege dat bizarre virus het vasten pas echtmaand na maand na maand

In november lieten we ons niet kisten door het virus en namen de uitdaging aan om de door jeugd -en ouders vanouds gedragen 4e adventsviering gestalte te geven . Wie kan wat? Kunnen alle kinderen wel aan bod komen ? Het mocht immers hooguit 40 minuten duren.....

Margreet Eberwijn bewerkte een verhaal uit de kinderbijbel “Het hoogste woord “. Een verhaal van Gerrie Huiberts waar zij Maria, de moeder van Jezus aan het woord laat over hetgeen geschiedde in die dagen. Er waren prachtige stiltebeelden bij te maken. Drie tieners lazen voor. Onder leiding van Mark van Nispen werd er gemusiceerd en gezongen. Alles op voorgeschreven afstand. Op en buiten ‘de bühne”. Op andere (advent)zondagen lazen tieners de bijbeltekst van die dag....

Van God en gemeente los nee: dat krijgt ook een covid-19 virus niet voor elkaar !!!!

Predikant

En wat heeft Henriette toch nog kunnen betekenen voor de gemeentelieden, nu er geen fysieke diensten meer gehouden konden worden en geen bezoeken meer konden plaatsvinden?

Zij schreef daar zelf het volgende over:

In januari 2020 werden Tom Rijken en ik hartelijk welkom geheten in de gemeente. Er was een taakverdeling opgesteld waarbij Tom zich zou richten op het revitaliseringsproces en mijn taak was pastoraat, begeleiden van de kringen en één keer per maand voorgaan in de dienst en andere typische domineestaken.

Al snel bleek dat twee dagen niet voldoende waren voor alle werkzaamheden en in april is besloten om er een dag aan toe te voegen. Het jaar 2020 dat zo hoopvol begonnen was, is anders geëindigd dan we ooit hadden kunnen denken. Vanwege het coronavirus en de lockdown, moest ik al snel stoppen met de huisbezoeken, het kringwerk en ook de diensten konden niet meer doorgaan. Dat betekende dat we razendsnel moesten schakelen naar een digitale vorm van vieren en naar telefonische en schriftelijke pastorale gesprekken.

De gemeenteleden zijn verdeeld in groepen met een contactpersoon, die de leden belt, één keer of regelmatig. Zelf voerde ik een aantal telefoongesprekken per week, schreef pastorale brieven en overdenkingen voor de Werf en kringen, en probeerde op deze manier het gemeentelieven gaande te houden. In veel vergaderingen en bij een aantal werkgroepen en kringen communiceren we nu via Zoom. Zo “zien” we elkaar en dat praat een stuk prettiger.

Daarnaast zag ik het als mijn taak als herder en leraar om naast de organisatorische (gemeenteopbouw) inbreng van Tom, ook een theologische inbreng op te stellen over waarom wij een Doopsgezinde gemeente willen zijn in Rotterdam.

De eerste maanden konden wij meedoen met een oecumenisch initiatief om korte vieringen op te nemen in de Laurenskerk en uit te zenden via TV Rijnmond, dit voorstel kwam uit onze koker en is opgepakt door de citypastor Harold Schorren. Toen de samenwerking met TV Rijnmond niet meer mogelijk was, hebben wij in de Adventstijd zelf vieringen opgenomen met een professionele cameraman en verspreid via YouTube, daar zijn heel veel lovende reacties op gekomen. Ik vond het een heel groot goed dat wij op deze manier toch met elkaar konden vieren. Al blijft het een dilemma dat een derde van onze leden niet digitaal vaardig is en er daardoor minder bij betrokken kan worden. Dit is regelmatig een onderwerp van gesprek met het klein overleg en de betrokken werkgroepen.

Waar mensen samenwerken, kan wrijving ontstaan, dat is ook gebeurd in het afgelopen jaar. We hebben een nieuw bestuur gekregen, dat intussen haar taak terug gegeven heeft. Er is soms onduidelijkheid over de

verantwoordelijkheden van de verschillende werkgroepen en dat hoort ook bij verandering. Ik houd mezelf altijd voor dat wrijving ook warmte geeft.

Terugkijkend op vorig jaar ben ik dankbaar en trots. Dankbaar dat jullie mij de kans geboden hebben om als voorganger in jullie midden te mogen zijn. Ik heb het ervaren als een thuiskomen en heb veel vertrouwen gekregen om de dingen op mijn manier te kunnen oppakken. Ik ben heel trots op onze gemeente dat wij het hoofd niet hebben laten hangen en ons met durf en creativiteit hebben geworpen op het vernieuwingsproces en het gemeente zijn op afstand.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.



De werf is er van allen
en voor allen.

De redactie ontvangt
graag foto's of teksten
die u met andere ge-
meenteleden wilt de-
len.

Geteisterde mensheid

Geteisterde mensheid
gekroond zonder goud
verlies van leefbaarheid
een wereld die rouwt
grenzen vervaagd
grensloos bejaagd
in beweging begrensd
door de plaag die zich spreidt
als een schijnbare lus in de tijd.

Onveroordeeld huisarrest
klokslagen die de dag afzagen
zij die zich opsluiten
of zij die hun onvrede uiten
gelatenheid als een keus
of wat onzichtbaar is niet verdragen
drijft een denkbeeldige wig
tussen jou en mij, ieder voor zich.

Wat rest is een sprankje hoop
als het onzichtbare verdreven
als de mensheid weer heelt
bereid tot een toekomst die
nieuwe kansen zal geven

Djoke Winkler Prins

27-02-'21

Lock down 1944

Aan het begin van de hongerwinter op de middag voor kerst 1944 klonk in plaats van galmende kerstklokken, het geluid van doffe explosies over de polder onder de rook van Rotterdam.

De bezetter was begonnen met het vernietigen van de haveninstallaties. Ook in de polder zelf klonk rumoer. Vanuit een afgelegen boerderij werd er die middag door de Ortskommandant van het dorp nabij de polder met zijn gevolg op hazen gejaagd en zo mogelijk een fazant. Ook een vermoeide Obergruppenführer met zijn adjudant behoorden tot de partij. Na felle gevechten aan het Ostfront hielden zij een rustpauze in het nabij gelegen barakkenkamp.

In het dorp, rond de barakken en op de boerenhoeve hing een sfeer van 'Leben und Leben lassen.'

De boer die meer Ausweisen op zak had dan een hedendaagse zakenman creditcards, reed de eveneens in het dorp gestationeerde Sonderführer met een sjiek paardenrijtuig voor wekenlijks overleg naar de grote stad. Vanwege die Ausweisen kon de boer ook na Sperrzeit of lockdown zoals het nu zou heten, gaan en komen wanneer het hem uitkwam. Een voorrecht dat de Ondergrondse niet was ontgaan. Die maakten er handig gebruik van door de boer als koerier op pad te sturen.

De boerin, een charmante Haagse die behoorlijk Duits sprak, fungeerde als tolk. Via haar liepen de contacten met zowel de bezetter als de ondergrondse. Ook had zij een Haagse onderduiker onder haar hoede, die als knecht hielp bij het voeren van de dieren en het uitmesten van de stallen.

Het grootste gedeelte van de akkers en weilanden in de polder hoorden bij de boerderij. Het bouwland grensde aan de spoorlijn richting Rotterdam. Vanwege de spoorwegstaking reden er geen treinen meer zodat het goederenvervoer tot stilstand kwam en in de stad honger uitbrak. Op fietsen met pittobanden rondtrekkende vrouwen en jongens op hongertocht, deden de boerderij aan voor graan, spruiten en aardappels. Ze dreven er ruilhandel want geld had geen waarde meer.

Op geringe hoogte boven de spoorrails vliegend, verscheen soms een nieuw fenomeen.

Een met ronkende raketmotor aangedreven V1, die door sabotage uit de koers was geraakt. Vliegende bommen met Londen als doelwit.

Vergeldingswapens die werden gelanceerd vanuit het verderop gelegen Heerjansdam.

In de namiddag keerden de jagers met hun buit terug naar de boerderij . De officieren lieten de boerin weten dat zij de kerstnacht op de deel



gingen vieren, met gestoofde hazenbout en gebraden fazant. Zelf zouden de militairen voor de nodige schnaps zorgen.

Waarop de boer begon met het villen en plukken van het wild.

In de stal loeide een drachtige koe.

Die avond laat arriveerden beide hoge militairen vergezeld door de Sonderführer, met de nodige flessen schnaps. Naast het boerenechtpaar, mocht ook de stalknecht met een achtergebleven hongertrekker zich te goed doen aan het kerstmaal. Tijdens de kluiverij besloot de koe te gaan kalven. Maar hoe zij ook kreunde en perste, alleen de pootjes van het kalf werden zichtbaar.

En zo kon het gebeuren dat midden in de heilige nacht de Kommandant met beide Führers om het hardst aan het touw trokken dat door de boer rond de hoefjes van de ongeborene bevestigd was.

In het gele licht van de olielantaarns namen hun schaduwen groteske vormen aan.

Even later was de spanning voorbij. Het pasgeboren kalf lag naast haar moeder in het stro.

Met de drie mannen in uniform, gekniel'd er om heen.

'Bezitters uit het Oosten die geschenken aandroegen: hazenrug, fazantendijen en veel schnaps.'

De boerin hief met zuivere stem een kerstlied aan dat door allen werd mee gezongen:

'Stille Nacht, heilige Nacht.'

De samenzang werd verstoord door een ronkend geluid dat boven de spoorlijn langs de hoeve trok. Plotseling verstomde het grommig kabaal. Seconden later liet een enorme ontploffing de hofstede op haar grondvesten schudden.

Cees van de Jagt

mei, 2021



Postduif

Vrijheid is een begrip dat veel wordt rondgestrooid door mensen. Neem de coronacrisis bijvoorbeeld. Mensen roepen bij de minste of geringste beperking en maatregel dat het “een beperking van hun vrijheid” is. Ergens kan ik dat wel zien waar zij dan op doelen. Er worden regels opgelegd die ervoor zorgen dat wij minder makkelijk kunnen bewegen, onze eigen weg kunnen volgen.

Maar als het voor de gezondheid is van alle mensen die in Nederland wonen zal het toch niet zo erg zijn?

Blijkbaar wel, want mensen hebben nu vaak genoeg hun ontevredenheid laten zien door middel van geweld. Er werd geplunderd toen de avondklok in werd gesteld en ook de handhavers van de orde werden vaak aangevallen. Dat allemaal om “de vrijheid”, waar iedereen recht op heeft, terug te winnen.

Ikzelf was erg geschokt dat veel mensen geweld gingen gebruiken om die vrijheid terug te winnen en ging me afvragen of geweld en vrijheid wel samen geassocieerd moeten worden.

Mijn overgrootvader, Anton de Kom, heeft ook veel gedaan in naam voor de vrede, voor gerechtigheid. Hij nam het op voor de minderheid die in zijn tijd nog steeds als minderwaardig werd beschouwd. Maar niet alleen voor de donkere bevolking kwam hij op. Hij streed uiteindelijk voor gelijkheid en vrijheid voor alle mensen. Voor een samenleving waarin iedereen gelijk was, wat hem uiteindelijk zijn leven heeft gekost. De vergelijking van vrijheidsbeperking vanwege de oorlog en in verband met de Corona maatregelen is natuurlijk niet realistisch te vergelijken. Maar ik ben geïnspireerd door de manier waarop hij zijn mening uitte. In tegenstelling tot een aantal mensen in de coronacrisis, streed hij voor de vrijheid van iedereen door middel van woorden en niet met geweld. Hij gebruikte argumenten om zo mensen op het onrecht te wijzen. Eén van de grote verschillen is dat er nu wordt gestreden om de ‘eigen’ vrijheid, de vrijheid van de individu. Mijn mening is dat door ons op dit moment in onze “vrijheid” te beperken we straks een vrijheid hebben voor iedereen, dat lijkt me toch een veel betere verdeling.

Geertje van Houten

JIJ BENT UITNODIGD DEEL TE NEMEN AAN HET

BESTUUR op afstand

We zoeken nog een enthousiast bestuurslid. Voor de functie geldt:
actief aan een overleg van 1,5 uur deelnemen elke 6 weken. De
andere taken doen de coördinator, officemanager en boekhouder.
Bij mooi weer gratis ijsjes!

BELANGSTELLING?

Bel of mail Marijke Haisma 06-20828223

coordinator@dgotterdam.doopsgezind.nl

In een droom liep ik een winkel binnen;
achter de toonbank stond een engel.
ik vroeg: "Wat verkoopt u hier?"
"Alles wat u maar wilt", zei de engel.

"O", zei ik, "Echt waar"?
ik wil graag vrede op aarde,
gezondheid en een veilig tehuis
vrijheid en respect voor iedereen".

"Wacht even", zei de engel,
"U begreep mij verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
alleen maar zaden die u zelf kunt zaaien".

(dichter onbekend)

Algemeen

Vervoer naar de kerk?

Als u opgehaald moet worden om naar de kerk te kunnen komen, kunt u contact opnemen met vervoer op maat (als u daar een abonnement voor heeft). Of bellen met onze coördinator of de vertrouwenspersoon. Dat moet wel enige dagen van te voren (uiterlijk donderdag), want er moet weer contact gelegd worden met anderen.

Bloemen voor de zieken.

Zoals u weet gaan de bloemen uit de dienst meestal naar iemand die ziek is. Jammer genoeg weten we niet altijd op tijd dat mensen ziek zijn. Als u de naam van een zieke weet, wilt u deze dan doorgeven aan:

Deze maand: Truida Lokhorst, tel. 0180 317728.

Bereikbaarheid predikant en vertrouwenspersoon

Voor wie in moeilijkheden verkeert is er, naast de contacten met onze predikant, de mogelijkheid zich te wenden tot de vertrouwenspersoon van de werkgroep pastoraat/diaconie.

Wie dat wil kan zich wenden tot: Gieneke Krusinga, 010 461 0995.

Predikant

Onze predikant is in principe thuis te bereiken, als u haar niet treft kunt u een boodschap inspreken

Ds. Henriette van Dunné , 06-27042422, .

predikant@dgrotterdam.doopsgezind.nl

werkdagen:

maandag, dinsdag en donderdag (tijdens kantooruren).



Onze gemeente



Predikant

Ds. Henriette van Dunné
06-27042422

predikant@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Kosterij

010 4124856

koster@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Boekhouder

Siegriet Pasma

boekhouder@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Coördinator

Marijke Haisma
0620828223

coordinator@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Werkgroepen

Communicatie

Bob v.d. Vijver

0633149300

Personeel

Tjitske Gelderloos

0611085389

Diaconie

Marijke v.d. Vijver

0628488760

Diensten

Freekje. Wethmar

0180 317 728

Ledenadministratie:

Mevr.W.Kievit, , 010 4666722

officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Hang 7, 3011GG, Rotterdam

Inhoudsopgave

Over de diensten	3
Buitendienst	5
Van Hemelvaart en Pinsteren.....	6
Abcoudse overpeinzingen	9
Wij zijn er nog (gedicht).....	10
Uit het klein overleg	11
Uitnodiging ledenvertoeving.....	12
Wat is er allemaal gebeurd (jaarverslag doopsgez.gemeente)	13
Geteisterde mensheid (gedicht)	19
Lock down 1944.....	20
Postduif	22
Vacature bestuur	23
In een droom, (Korte tekst)	23
Algemeen	24
Onze gemeente	25
Inhoudsopgave.....	26
Colofon.....	26

Colofon

De Werf, jaargang 59, nummer 6

De Werf is het blad voor mededeling en contact van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. Het blad verschijnt -8 tot 10 maal per jaar.