

**Doopsgezind
Rotterdam**



de Werf

jaargang 59 | nummer 5

maart 2021



De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een ontmoetingsplek voor mensen die in vrijheid met elkaar in gesprek gaan over hun leven en geloof. We laten ons hierbij op een eigentijdse manier inspireren door bijbelse en andere verhalen, poëzie, kunst en muziek.

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een regiogemeente en bedient het gebied Voorne-Putten, de Hoekse Waard, de Krimpenerwaard en Rotterdam. De Vermaning van Doopsgezind Rotterdam staat in het centrum van de stad, vlakbij het Hofplein, aan het eind van het Haagse Veer.

Over de diensten



Bericht vanuit de Werkgroep Diensten

Ook de laatste aanwijzingen van het kabinet zijn dusdanig dat we nog geen gewone diensten durven houden.

Daarom kunt u rond Pasen weer op YouTube opnames bekijken van korte diensten:

| | | |
|----------|------------------------|--|
| 28 maart | Palmpasen | Christien Duhoux en Kees Blijdorp |
| 1 april | Vesper Witte Donderdag | Henriette van Dunné en Mark van Nispen |
| 2 april | Vesper Goede Vrijdag | Henriette van Dunné en Mark van Nispen |
| 4 april | Pasen | Henriette van Dunné en Mark van Nispen |

De vesperdiensten beginnen om 19.30 uur

Voor alle verdere informatie kunt u terecht op onze website.

Warme groet namens de werkgroep diensten,
Tjitske Gelderloos





Oproep aan (klein)kinderen

Vanwege de lockdown kunnen we helaas nog steeds niet onze gewone kerkdiensten hervatten. In plaats daarvan heeft de werkgroep diensten een 2e serie diensten in gang gezet die in de lijdenstijd via You Tube te bekijken zijn. U las daarover al in de vorige Werf. Iedereen die deze diensten bekijkt is er zeer enthousiast over. We zien weer 'onze' bekende kerkruimte, de predikant, de avondmaalstafel, de vleugel of het orgel met onze organist, enz. Allemaal voor ons bekende zaken die we zo missen in deze al heel langdurende periode. Er is gelukkig wel licht aan het einde van de tunnel en als we die diensten kunnen bekijken dan helpt dat zeker om nog even de moed erin te houden.

Maar, er zijn ook ouderen in de gemeente die geen internet hebben en ook voor hen zou het zo fijn zijn als ook zij met het zien van die diensten die verbondenheid met de gemeente kunnen ervaren. Daarom een oproep aan (klein)kinderen met laptops, tablets en/of smartphones om hun moeder of vader, oma of opa te helpen om ook die diensten te kunnen volgen of op te nemen. De link naar ons You Tube kanaal is: https://www.youtube.com/channel/UC9-Wt0WVuAni0_bf-f3Spvg.

Daarnaast is het ook mogelijk om de opnames te downloaden (bijvoorbeeld op een usb stick). Google daar even naar dan vind je meerdere instructies daarvoor. Groot voordeel is dan dat er geen internetverbinding nodig is om de opname te bekijken. Mocht iemand daar echt niet uitkomen stuur dan een mailtje naar mij bob@vdvijver.org of geef me een belletje op 06 33 149 300.

Werkgroep communicatie.



40 dagen tijd.....

Voor Noach brak er na 40 dagen een nieuwe periode aan....

Mozes ontving na 40 dagen op de berg Sināi 'de 10 geboden'....

Jona wachtte 40 dagen op de ondergang van de stad Ninevé, wat niet gebeurde omdat de inwoners van deze stad zich bekeerden.....

Jezus vastte 40 dagen in de woestijn ter voorbereiding op Zijn roeping als Gods Zoon en de boodschap van 'heil en zegen' voor de hele wereld.....

De 40 dagen tijd is een symbolische periode, waarin niet alleen sprake is van een afgebakende periode, maar ook van een overgangssituatie, ter voorbereiding op een belangrijk gebeuren.

In de 'vroege kerk' bereidden gelovigen zich 40 dagen – voorafgaand aan Pasen – voor op hun doop. Er was tijd om te leren denken vanuit een bijbels perspectief en op te staan voor een leven in navolging van Jezus.

Wat doet u?

Bron Cor Nijkamp

(overgenomen van gemeente Joure)

Abcoudse overpeinzingen

Na een heerlijke vakantie in Drenthe was ik goed en wel weer aan het werk toen ik geveld werd door een griep. Daardoor kan het zijn dat ik wat minder mensen gesproken heb dan anders. We hebben in de afgelopen weken afscheid moeten nemen van een dierbare belangstellende van onze gemeente, Jan Oosterhuis en een actief, Remonstrants lid van de kring Hoeksche waard, Carla Steenhuis. Dan realiseer je weer eens te meer hoe kwetsbaar een mensenleven is en hoe belangrijk het is dat we elkaar niet uit het oog verliezen.

Helaas lijkt het er nog niet op dat we op korte termijn elkaar kunnen ontmoeten, anders dan digitaal. Hoewel de PKN het advies heeft doen uitgaan dat diensten met maximaal 30 mensen weer kunnen, zonder samenzang, lijkt het mij nog te vroeg. Hoe graag ik weer voor mensen zou willen preken in plaats van voor een camera, we kunnen geen risico's nemen met het leven van onze leden. Zodra de meesten van ons hun vaccinatie hebben gekregen en de overheid versoepelingen toestaat, zullen wij met de werkgroep Diensten gaan overleggen.

De kring Hillegersberg en de kring Hoeksche Waard komt samen via Zoom en dat levert goede gesprekken op. Ik kan me voorstellen dat dit niet voor iedereen haalbaar is. Het is mijn (goede) voornemen om andere kringleden na Pasen weer iets te lezen toe te sturen. Aarzel vooral niet om zelf in de pen te kruipen en een kaartje te sturen naar een mede-kringlid of iemand anders uit de gemeente, want het blijven zware tijden waarin we erg op onszelf zijn aangewezen. Misschien is er interesse om met elkaar een boek te lezen, dan zijn we toch verbonden. Wie behoefte heeft aan een luisterend oor of iets wil vertellen, kan mij altijd bellen, als ik niet kan opnemen, bel ik u terug.

Op Palmпасen, Witte Donderdag, Goede vrijdag en Paasmorgen zullen er weer vieringen te zien zijn op YouTube. Daarnaast staat er met enige regelmaat een preek op de website van de gemeente. Ook de ADS plaatst elke week een viering online en elke dag is er een kort verhaal voor de jeugdigen onder ons.

Vrolijke Paasdagen, Henriette van Dunné

Pasen

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula's verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Ida Gerhardt (1905-1997)



Uit het klein overleg

En toen was er ineens die brief... het bestuur treedt af. We kunnen ons voorstellen dat dit rauw op uw dak viel. We kregen reacties van onbegrip en van steun. Hoe kon dit gebeuren? We hebben toch allemaal de cursus Geweldloos communiceren gevolgd? Is het aftreden definitief? In deze Werf kunt u in de brief van het demissionaire bestuur lezen hoe zij de ontstane situatie hebben ervaren. Zowel het demissionaire bestuur als werkgroepvertegenwoordigers hebben niet overal voldoende ruimte, vertrouwen en respectvol communiceren ervaren.

De basis ligt in de nieuwe organisatievorm en hoe die eruit zou moeten zien. Op papier zag het er mooi uit. In de praktijk bleken er te veel verschillen van inzicht in hoeveel ruimte iedereen zou moeten hebben. Vragen als: zijn de werkgroepen autonoom, wanneer informeer je het bestuur, hoever is het bestuur op afstand, bleken lastig te beantwoorden. Het kostte veel energie voor betrokkenen om hierover te communiceren. Natuurlijk is er nog veel meer over te zeggen, maar we willen nu vooral vooruitkijken. De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam leeft en wil haar missie blijven uitdragen, ook wanneer het voor ons moeilijk is.

“Wij willen met elkaar in Rotterdam een Gemeente vormen waar veiligheid, liefde en geborgenheid is. We willen de weg van de vrede bewan-

delen en elkaar blijven dragen en bijstaan, ook wanneer dat moeilijk is. Omdat wij geloven dat we moeten opstaan tegen onrecht en geweld willen we zichtbaar zijn in de stad als een baken van vrede en gerechtigheid. Wij vieren en ontmoeten elkaar in de kerk, wij ontmoeten elkaar in diverse kringen, wij dansen, wij spelen, eten en zingen samen; wij vieren, dienen, delen en leren samen.”

Tot 1 april 2021 is het demissionaire bestuur verantwoordelijk. Daarna neemt, noodgedwongen, een interim bestuur de bestuursverantwoordelijkheid over. We zoeken naar een passende manier om afscheid te nemen van het demissionaire bestuur en hopen elkaar in de gemeente te blijven ontmoeten.

Vooruitkijkend is het belangrijk helderheid te scheppen over de invulling van de nieuwe organisatievorm. Dit heeft prioriteit voor het interim bestuur. Tijdens een ledenvertoeving willen we de invulling en uitwerking van de organisatievorm voorleggen aan de leden en belangstellenden zodat we onduidelijkheden in de toekomst kunnen vermijden. Wanneer de ledenvertoeving zich hier in kan vinden ligt er een basis om nieuwe bestuursleden te werven. Zoals we u eerder hebben medegedeeld is er een interim bestuur gevormd uit (wisselende) mensen van de 4 belangrijkste werkgroepen. Mocht u ons willen komen versterken dan horen wij dat graag! Een belangrijk feit is dat het bestuur vooral de bestuursverantwoordelijkheid draagt. Verder neemt de coördinator het bestuur veel werk uit handen. De coördinator zorgt dat de dagelijkse gang van zaken doorgaat.

In deze tijden van corona blijven de diensten tot Pasen voorlopig via YouTube filmpjes. Wij hopen u allen daarmee te bereiken. Heeft u hulp daarbij nodig? Laat het weten! We houden nauwlettend de overheidsinformatie in de gaten en hopen gauw weer bijeenkomsten in de kerk te kunnen organiseren. De financiële stukken over de afgelopen jaren en de begroting voor 2021 zijn bijna klaar. Die willen we graag aan u voorleggen op een ledenvertoeving. Uiterlijk in mei en anders zal het toch via de mail of Zoom moeten plaatsvinden.

Blijf moed houden, elkaar bellen, kaarten sturen en ons licht laten schijnen!
Een warme groet van het Klein Overleg,

de aangemelde leden voor het interim bestuur van de Dg. Rotterdam,
coördinator, Marijke Haisma
predikant, Henriette van Dunné
officemanager, Wilma Kievit

Voor al uw vragen aan het bestuur kunt u terecht bij onze coördinator op het emailadres coordinar@dgrotterdam.doopsgezind.nl. Zij kijkt dan of zij uw vragen kan beantwoorden of deelt deze met het bestuur. Telefonisch is Marijke te bereiken via 06-20828223.

Vragen over de ledenlijst, adreswijzigingen, notulen kunt u stellen aan Wilma Kievit, officemanager via het emailadres: officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl

11-02-2021

Beste zusters en broeders,

Afgelopen jaar, in oktober, gaven jullie ons het vertrouwen om onze gemeente te gaan besturen volgens een nieuw organisatiemodel. We hebben deze opdracht enthousiast opgepakt.

Gaandeweg bleek dat de invulling van de nieuwe organisatiestructuur, een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen werkgroepen en bestuur op afstand, coördinator, officemanager en predikant, nog onvoldoende is uitgewerkt en dat dit aardig wat 'ruis' veroorzaakt.

Daarop hebben we besloten, zoals u in de laatste Werf kon lezen, om met elke werkgroep om de 'zoom'tafel te gaan om goede samenwerkingsafspraken te maken.

Als de generatie van de toekomst wilden wij de kar van dit veranderings-traject graag verder trekken, samen met onze fantastische coördinator. De basis voor het slagen van dit proces, vinden wij, is dat we elkaar de ruimte en vertrouwen (kunnen) geven én respectvol communiceren. He-las hebben wij dit niet overal voldoende ervaren.

Met verdriet in ons ons hart, zeggen wij daarom ons bestuurslidmaatschap per heden op.

Esther van Beek
Siegriet Pasma
Inge Koppert



Postduif

Dankbaarheid

Hongerwinter 1944, mijn vader, uitgever Ad. Donker en zijn vertegenwoordiger Fred van Amerongen gaan de barre onderneming aan, boeken aan de man brengen.

Boeken is een groot woord. Omdat mijn vader een kleine uitgever was, kreeg hij navenant papier, dus weinig, dus kleine boekjes.

De tocht gaat dit keer naar Noord-Holland.

Diverse boekhandels worden bezocht en dan wordt het lunchtijd.

Lunchtijd in de hongervinter !

Met de moed der wanhoop kloppen ze aan bij een boerderij, de boerderij van boer Engel. (what 's in a name) met het verzoek of ze iets te eten konden krijgen. De boer en z'n gezin zitten juist aan de paling in 't groen en vader en Fred van Amerongen worden van harte uitgenodigd mee te eten.

Als dank voor dit warme onthaal geeft mijn vader één van z'n boekjes.

Van elk boek die mijn vader in z'n verdere leven heeft uitgegeven, en dat zijn er nogal wat, heeft hij een exemplaar naar boer Engel gestuurd.

Toen mijn vader overleed heeft mijn broer Willem de uitgeverij voortgezet en de traditie.

En toen overleed boer Engel.

Z'n vrouw stuurde de rouwkaart en een bedankje voor al die prachtige boeken die in de loop der vele jaren als dank voor die ene maaltijd gestuurd waren.

Mijn broer heeft weduwe Engel een bezoek gebracht.

Hij werd in de mooie kamer ontvangen en daar stond een boekenkast met uitsluitend de boeken die mijn vader en broer uitgegeven hadden.

Als prachtig monument, voor die ene, nooit vergeten, paling in 't groen lunch !

Margriet van Gelder-Donker

Het hart van de Bergrede



Groot was de consternatie in de Broederschap toen in de jaren 90 door de ADS een boekje werd uitgegeven waar op de voorkant het dopers wandbord in scherven werd afgebeeld. Dit schervenboekje, dat eigenlijk Geloven vragenderwijs heette, was bedoeld om een aanzet te geven tot doopsgezind belijden. Voor veel gemeenteleden was de tekst op het bord juist de samenvatting van wat Doopsgezind zijn inhoudt: dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in het christelijk geloven, daden gaan woorden te boven. Over je geloof praat je niet dat doe je. Die vrijheid is essentieel voor de meeste Doopsgezinden, en hangt nauw samen met onderlinge verdraagzaamheid als kenmerk van een gemeente. Liever in vrede met elkaar leven, luidt het devies, dan elkaar het leven verzuren om verschillende religieuze denkbeelden. Ethiek is belangrijker dan dogmatiek. Verdraagzaamheid is vrijheid in gebondenheid. Waar we minder makkelijk bij stil staan is dat verdraagzaamheid wel iets van je vraagt. Het doet een beroep op je geduld en je vermogen om je eigen handelen onder de loep te nemen.

Na het afgelopen jaar, waarin we veel meer op onszelf waren aangewezen, waar we veel onduidelijkheid te verdragen hadden en mensen soms lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan in hun opvattingen over virusbestrijding en wat waarheid is en wat niet, is verdraagzaamheid misschien een wat versleten woord geworden. Gaat het meer om volhouden, en daarom soms volharden in je eigen mening en geen ruimte hebben voor een andere interpretatie.

In deze weken waarin we weliswaar als gemeente toeleven naar Pasen, en het vooral op onszelf moeten redden, staat de Bergrede centraal. Daar lezen we in Mattheus 7 vers 12, als hoogtepunt van alles wat Jezus zegt, de gulden regel. 'Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.' Het vergt veel van een mens om zo te handelen, want dan moet je de ander de ruimte geven en gunnen dat die net zoveel rechten en plichten heeft als jijzelf. Dat jij dus niet belangrijker of beter bent dan een ander. Dat jij zijn/haar broer en zus kunt zijn, waar je voor wilt instaan. Verdraagzaamheid kan ook schuren en soms pijn doen. Het gaat verder dan de lieve vrede bewaren.

De ander behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden, vraagt van ons als gemeente dat wij weten wie we zijn en dat we onze eigen opvattingen en geloof serieus nemen en steeds willen toetsen aan die van een ander. Het vraagt van ons om ook op momenten dat het spannend is een gesprek te blijven voeren en opvattingen uit te wisselen, al lijkt dat soms een brug te ver. Hoe herpak je je dan?

Misschien is een reden waarom het boekje dat zich bezighoudt met Doopsgezind belijden, een wandbord, dat zo vertrouwd is, in scherven heeft laten vallen, dat we kwetsbaar zijn, als mens en als gemeente. Soms voel je je zo, in stukken gebroken, omdat de werkelijkheid te heftig is om te verdragen. Kan je op zo'n moment de woorden van Jezus horen, zoals hij ze heeft uitgesproken? Wij zijn geneigd om het om te draaien, naar hoe willen wij dat mensen met ons omgaan? Dat ze ons vertrouwen, om ons geven en ons waarderen. Echter, Jezus zegt in de Bergrede, behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Wanneer jij met respect behandeld wilt worden begin er dan zelf mee, breng dat wat jij van een ander verwacht zelf in de praktijk naar de ander toe. Daar gaat het om in de wet en de profeten. Toon verdraagzaamheid voor je naaste! Vaak komen we daar niet aan toe, pas wanneer we geconfronteerd worden met een pandemie gaan we nadenken over de manier waarop we leven en reizen hier in het Westen. Beseffen we dat we een ander moeten gunnen wat we onszelf graag gunnen. Wij hebben elkaar nodig! Daarom is het wezenlijk om als gemeente uit te drukken waar je voor staat, waar anderen je op kunnen aanspreken. Want als gemeente willen we zichtbaar zijn en blijven.

De Bergrede is geen kant en klare preek maar een aanzet tot discussie. Kunnen wij elkaar uitnodigen om ons ertoe aan te zetten om de gemeente te behouden voor de toekomst en daar moeite voor te doen, hoe lastig het proces soms kan zijn. Zoeken, vragen, kiezen en vinden maken allemaal deel uit van gemeente zijn. In het woord verdraagzaam zit het woord dragen. Het roept de vraag op: kunnen, willen wij elkaar dragen, tot steun zijn, ook wanneer het erop aan komt, en meer gevraagd wordt dan mooie en lieve woorden.

Zou ik zo verdraagzaam kunnen zijn? In de Bijbel begint het niet met die vraag! Daar lezen we over een beweging van verdraagzaamheid die al gaande is. Het is God, die niet meteen korte metten maakt, die zijn uiterste best doet om de mensen vertrouwd te maken met zijn liefde en vrijheid. Dat schept ruimte om te leven, ruimte die ons wordt gegeven om te leren om elkaar te verdragen en elkaar te dragen wanneer dat nodig is.

Henriette van Dunné



Brood voor iedereen

De actie is gestart. We kregen een positieve reactie van Stichting ROS (Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt). Zij zullen als “tegenprestatie” af en toe iets schrijven over de doelen waar ons geld heen gaat. Zie hiervoor de vorige Werf. Telefonisch kregen we al een reactie van een zuster uit een andere gemeente die graag wilde bijdragen. Volgt u haar voorbeeld?

Doopsgezinde Gemeente Rotterdam NL97INGB0000064816 onder vermelding van Brood voor iedereen

De diaconie

Lock down ?

Sinds deze zomer verlenen
wij enkele tortels asiel.
Hoewel ze blijven niet slapen
't is het voer dat hen wel beviel.

Maar drie is teveel is hun motto
't wordt oorlog en meer nog dan dat.
Verdraagzaamheid wilden wij leren
want duifjes heus voer is er zat.



Twee tortels sloten echt vrede
maar wel met ons mensen voortaan,
de anderen blijven op afstand
maar ze komen wel dagelijks aan.

Een duif gedroeg zich als schaapje
zij kwam het eerst over de dam
haar partner hij aarzelde langer
voordat hij de hindernis nam.

Ze eten, en 't is niet figuurlijk
het graan nu gewoon uit de hand.
Eerst één voor één maar nu samen
zijn zij iedere dag vaste klant.

Een probleem is nu dus geboren,
althans in ons mensenrijk
Ze mogen wel komen eten
maar niet allebei tegelijk

Lock down hoe vertel je dat tortels
Mark en Hugo we probeerden het wel
Maar, vreemde vogels, ach weet je
we zijn hartstikke blij met dit stel

Truida Lokhorst

De man met het vlammeende zwaard

Voor me op tafel ligt de map met de jaarlijkse update van mijn zorginstelling

Er moet een besluit genomen worden of ik mij wél of niet wil laten reanimeren en die beslissing dient met mijn handtekening te worden bekrachtigd. Bij het nadenken gaan mijn gedachten terug naar een jaar of wat terug, toen ik in het streekziekenhuis door een internist van midden dertig werd onderzocht op ijzergebrek in mijn bloed.

Normaal maakt het lichaam dat stofje zelf, maar bij sommige mensen op leeftijd zoals ik geeft dat mechanisme er de brui aan.

Het onderzoek duurde maanden. Veel langer dan mijn doktersassistente mij had voorgehouden. Naast de ijzerarmoede schonk hij in het bijzonder aandacht aan de conditie van mijn hart. Op mijn opmerking wat mijn rikketik in vredesnaam met de ijzerarmoede te maken had, omzeilde hij een direct antwoord.

Na meerdere gesprekken, de test van een zoveelste plas en het aftappen van in mijn ogen liters bloed kwam de internist tot zijn oordeel: 'U bent zo gezond als een man op leeftijd maar zijn kan en dat ijzergebrek kan geen kwaad meer.'

'Hoezo geen kwaad meer?'

'Voor het goed functioneren van je libido heb je ijzer nodig,' zei hij grijnzend.

Tussen de observaties door luisterde de internist met aandacht naar mijn wereldomvattende belevenissen. Vooral de episode die handelde over het Rotterdamse vrachtschip 'Nedlloyd Wonosari' trok zijn aandacht. In dat verhaal, waarbij deze volgeladen vrachtvaarder na middernacht tijdens de hondenwacht het Engelse kanaal aanliep, klonk in de machinekamer het fluitje van de spreekbuis.

Het was de derde stuurman op de brug die met zijn immer lijzige stem om meer machinevermogen vroeg. 'Tien klappies extra met die ouwe kar van jou om druk op het roer te houden, anders ra-



ken we met de sterke stroom en dwarse wind op de rotsen van Dover.' 'Weet de ouwe hiervan,' vroeg ik.

'Eer die gepord en bij de tijd is, zijn we allang uit het roer gelopen.'

'Okay maatje' riep ik door de praatpijp, 'jij krijgt je tien klappies.'

En drukte de zware brandstofhandel van de hoofdmotor diep in het rood.

'Dus lag het lot van schip en haar bemanning tijdens de vaart door het Kanaal in de handen van twee jonge mannen,' peinsde de internist.

Na ons laatste gesprek sloot hij mijn file in zijn computer af, ging me in zijn witte jas voor door het halletje van zijn kantoor en opende de gangdeur. Onverwachts blokkeerde hij met uitgestrekte arm de uitgang. Even leek hij op de engel uit het paradijs die mij met een vlamvend zwaard de weg versperde.

'En nu nog eens wat' zei hij ernstig, 'je hebt een prachtig leven gehad met duizelingwekkende ups en downs. De hele wereld behoorde tot je werkterrein en je kunt er meeslepend over vertellen.'

Even haalde de specialist diep adem. Toen kwam zijn boodschap:

'Laat je nooit reanimeren. Iemand als jij die na reanimatie wilsonbekwaam in een verpleeghuis terecht komt, dat wil ik je besparen.'

'Zo,' zei ik eenmaal van mijn verbazing bekomen, 'die kwam binnen.'

'Dat was de bedoeling,' zei de internist. 'Doe er wat mee.'

Enkele weken later op de koffie bij mijn schoondochter, ze werkt aan de brandwondenbalie in hetzelfde streekziekenhuis, vroeg ik haar 'ken jij die internist?' En ik gaf een korte omschrijving van de man. 'Ja,' die kende ze wel. 'Een veelbelovend iemand.' 'Ik mag me niet laten reanimeren,' zei hij.

Lang roerde ze in haar koffie. In haar ogen blonken tranen.

'Naast internist hier is hij ook hartchirurg,' zei ze. 'Twee jaar terug had hij op de hartchirurgie de leiding bij de vergeefse reanimatie van je jongste zoon, die daar na hartfalen tijdens een spelletje badminton was binnengebracht.'

Cees van der Jagt

Rotterdam, 13-1-21

De beroepingscommissie

In de voorgaande Werf riepen wij u op u op te geven voor deze commissie. Laat ons eerst een mogelijk misverstand wegnemen. Het is beslist niet zo dat onze huidige predikant met tijdelijke aanstelling, ds Henriette van Dunné, aan het einde van dit jaar wil vertrekken, in tegendeel.

Het Reglement, waarin ook de spelregels vastliggen met betrekking tot het uitbrengen van een beroep, voorzagt (nog) niet in een situatie met 'een bestuur op afstand' (daar werd al aan gewerkt). Datzelfde reglement voorziet zeker niet in de situatie die nu is ontstaan met een 'de-missionair' bestuur op afstand. En toch zal er een beroepingscommissie op korte termijn moeten worden gevormd. Er zal op tijd duidelijkheid moeten zijn, ook op het gebied van een te beroepen predikant, over hoe we als gemeente verder willen gaan na 2021. En daarbij niet te vergeten dat ook onze huidige (tijdelijke) predikant terecht op tijd duidelijkheid wil hebben over wat er gebeurt na het einde van haar huidige contract.

Conform het huidige reglement wordt de beroepingscommissie enerzijds gevormd door de Kerkenraad aangevuld met even zoveel leden en/of belangstellenden uit de gemeente om ervan verzekerd te zijn dat er een breed draagvlak vertegenwoordigd is. Vervolgens zal die commissie een profiel opmaken voor een gewenste predikant. Daarna wordt er een taakomschrijving opgesteld die, na beroeping, onderdeel wordt van de beroepingsbrief (het arbeidscontract tussen predikant en gemeente). Dan wordt er, indien gewenst, een advertentie opgesteld of er wordt besloten dat men in zee wil gaan met de huidige predikant die op basis van een tijdelijk contract is aangesteld. Tenslotte brengt de beroepingscommissie een unaniem advies uit aan de Ledenvertoeving wie als predikant te beroepen/aan te stellen. Dat is in het kort de procedure.

Hoe vliegen we dit nu aan in de ontstane situatie zonder bestuur op afstand? Wij denken dat zolang er een beroepingscommissie wordt samengesteld die zijn wortels vindt in brede lagen van de gemeente (kringen/werkgroepen/leeftijden/enz.) dan kan deze commissie, ook in de ontstane situatie, zijn werk doen en tot een afgewogen voorstel naar de Ledenvertoeving komen.

Inmiddels zijn er wel een aantal aanmeldingen maar we roepen u nogmaals op om aan te geven of u in deze commissie plaats wilt nemen.

Tjitske Gelderloos: patagonis13@gmail.com

Bob van de Vijver: bob@vdivijver.org

(werkgroep personeel)

In memoriam

Jan Tjeerd Oosterhuis

Sneek, 5 augustus 1937-Rotterdam, 22 januari 2021

Twee data waartussen een leven zich heeft afgespeeld, het leven van een bijzonder mens: Jan Oosterhuis.

Op 30 januari namen we afscheid van Jan in de aula van begraafplaats St Laurentius in Rotterdam-Crooswijk. Jan was in korte tijd geveld door het covid 19 virus. De aula was dan ook spaarzaam gevuld in verband met alle covid-maatregelen. Dat maakt een afscheid moeilijker en eenzamer ... maar het is niet anders.

Bij het afscheid vertelde zijn vrouw Carla over hun lange leven samen, met veel liefde en gevoel voor humor. En intussen keken we naar foto's van Jan door de jaren heen.

Ook zijn oudste broer en zijn tweelingbroer vertelden over Jan, en hoe vreemd het was dat die broer er nu niet meer was, terwijl hij er toch altijd was geweest. Ze spraken met spijt over het gebrek aan waardering dat Jan had gekregen van zijn ouders. Jan had namelijk geen academische titel, iets wat hem zelf ook dwars bleef zitten, dat wil zeggen, het gebrek aan waardering van zijn ouders voor de vele kwaliteiten die hij wél had, empathie, sociale vaardigheden, vanzelfsprekende betrokkenheid bij mensen.

Ook uit de verhalen die twee neven met ons wilden delen, sprak zijn warme belangstelling, zijn meeleven en meedenken met anderen. Niemand klopte vergeefs bij hem aan. Hij was gul met aandacht, goede raad, maar ook met materiële ondersteuning. Jan was een mentor, rots in de branding, steun, houvast of hoe ieder dat ook maar omschreef ... Dus lazen we psalm 1 over een boom aan stromend water om zijn leven te gedenken. Een boom die stevig geworteld is en zich laat voeden om te groeien, een boom die zich uitdeelt in goede vruchten, zoals geduld, liefde en aandacht voor anderen.

In de bijbelkring waar ik Jan en Carla leerde kennen bereidde hij zich nauwgezet voor op elke bijeenkomst. Hij bestudeerde de bijbeltekst en de uitleg, voegde daaraan eigen ideeën toe, zocht zaken op, las en verwerkte informatie. Geen academische titel (wat daarvan het belang dan ook is in een mensenleven), maar wel het bijbehorende denkvermogen en daarnaast een warm hart dat uitging naar de mensen om hem heen. We zullen hem missen en vragen om G'ds ontferming voor Carla en alle anderen die hem dierbaar waren:

Jan Tjeerd Oosterhuis,
jouw naam staat geschreven in de palm van G'ds hand,
moge je voortleven in de liefde van de Eeuwige,
moge je geborgen zijn in diens vrede in eeuwigheid.
En moge je voortleven in ieder van ons, als wij verder gaan met ons leven.

Amen

Christien Duhoux-Rueb

De Werf 2021 – inleverdata kopij en verschijningsdata

U ziet hieronder in een schema de belangrijke data van dit jaar met betrekking tot de uiterste inleverdatum van kopij, wanneer de Werf bij de drukker moet zijn en wanneer u het blad ongeveer in uw brievenbus kunt verwachten. Zoals u ziet kunt u dit jaar 8 x een Werf verwachten waarvan u inmiddels er al 1 heeft ontvangen. We zullen trachten zoveel mogelijk de informatie te bundelen in de Werf en minder dan vorig jaar 'losse' Nieuwsbrieven e.d. te verspreiden.

Ook een oproep aan u allemaal om ons, de redactie van de Werf, van voldoende kopij te voorzien zodat we er echt een levendig blad van kunnen maken. Het maakt niet uit of het een kort gedichtje is of een stukje over zaken die u graag met de gemeente wilt delen. Of een verhaal over vroeger, enz. We zien uw kopij met belangstelling tegemoet bij voorkeur per mail aan het volgende mailadres:

'werf@dgrotterdam.doopsgezind.nl'.

Werf 2021

| Inleverdatum kopij | Bij de drukker | Verschijningsdatum |
|--------------------|----------------|--------------------|
| 15 januari | 20 januari | 29 januari |
| 5 maart | 10 maart | 17 maart |
| 16 april | 21 april | 28 april |
| 29 mei | 2 juni | 9 juni |
| 2 juli | 7 juli | 14 juli |
| 13 augustus | 18 augustus | 25 augustus |
| 24 september | 29 september | 6 oktober |
| 12 november | 17 november | 24 november |

werkgroep communicatie:

Freekje Wethmar – Marijke Haisma – Wilma Kievit – Bob van de Vijver

Algemeen

Vervoer naar de kerk?

Als u opgehaald moet worden om naar de kerk te kunnen komen, kunt u contact opnemen met vervoer op maat (als u daar een abonnement voor heeft). Of bellen met onze coördinator of de vertrouwenspersoon. Dat moet wel enige dagen van te voren (uiterlijk donderdag), want er moet weer contact gelegd worden met anderen.

Bloemen voor de zieken.

Zoals u weet gaan de bloemen uit de dienst meestal naar iemand die ziek is. Jammer genoeg weten we niet altijd op tijd dat mensen ziek zijn. Als u de naam van een zieke weet, wilt u deze dan doorgeven aan:

Marieke Maas tel.0180510913.

Bereikbaarheid predikant en vertrouwenspersoon

Voor wie in moeilijkheden verkeert is er, naast de contacten met onze predikant, de mogelijkheid zich te wenden tot de vertrouwenspersoon van de werkgroep pastoraat/diaconie.

Wie dat wil kan zich wenden tot: Gieneke Krusinga, 010 461 0995.

Predikant

Onze predikant is in principe thuis te bereiken, als u haar niet treft kunt u een boodschap inspreken

Ds. Henriette van Dunné , 06-27042422, .

predikant@dgrotterdam.doopsgezind.nl

werkdagen:

maandag, dinsdag en donderdag (tijdens kantooruren).



Onze gemeente



Predikant

Ds. Henriette van Dunné
06-27042422

predikant@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Kosterij

010 4124856

koster@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Boekhouder

Siegriet Pasma

boekhouder@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Coördinator

Marijke Haisma
0620828223

coordinator@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Werkgroepen

Communicatie

Bob v.d. Vijver

0633149300

Personeel

Tjitske Gelderloos

0611085389

Diaconie

Marijke v.d. Vijver

0628488760

Diensten

Mevr. M.F. Wethmar

0180 317 728

Ledenadministratie:

Mevr.W.Kievit, , 010 4666722

officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Hang 7, 3011GG, Rotterdam

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Over de diensten | 3 |
| Oproep aan kinderen..... | 4 |
| b40 dagen tijd..... | 5 |
| Abcoude overpeinzigen..... | 6 |
| Uit het klein overleg..... | 7 |
| Beste zusters en broeders..... | 9 |
| Postduif..... | 10 |
| Het hart van de bergrede..... | 11 |
| Brood voor iedereen..... | 13 |
| Lock down ?..... | 14 |
| De man met het vlammeende zwaard..... | 15 |
| De beroepingscommissie..... | 17 |
| In memoriam..... | 18 |
| De Werf 2021 inleverdata kopij en verschijningsdata..... | 19 |
| Algemeen | 20 |
| Onze gemeente..... | 21 |
| Inhoudsopgave..... | 22 |
| Colofon..... | 22 |

Colofon

De Werf, jaargang 59, nummer 5

De Werf is het blad voor mededeling en contact van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. Het blad verschijnt 6-8 maal per jaar.