

**Diepsgezind
Rotterdam**



De Werf

jaargang 59 | nummer 4

februari 2021



De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een ontmoetingsplek voor mensen die in vrijheid met elkaar in gesprek gaan over hun leven en geloof. We laten ons hierbij op een eigentijdse manier inspireren door bijbelse en andere verhalen, poëzie, kunst en muziek.

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een regiogemeente en bedient het gebied Voorne-Putten, de Hoekse Waard, de Krimpenerwaard en Rotterdam. De Vermaning van Doopsgezind Rotterdam staat in het centrum van de stad, vlakbij het Hofplein, aan het eind van het Haagse Veer.

Over de diensten



Bericht vanuit de Werkgroep Diensten

Helaas is het, zoals het nu lijkt voorlopig nog onmogelijk om fysieke kerkdiensten te houden. Jammer omdat de echte ontmoeting dan uitblijft.

In de adventtijd hebben we YouTube filmpjes gemaakt en die zijn veel bekeken en erg positief ontvangen.

Voor de komende periode hebben we besloten om weer YouTube filmpjes op te nemen van korte diensten.

Te beginnen met 21 februari de eerste zondag in de 40 dagen tijd. Henriette, Mark en zangers zullen deze viering verzorgen evenals 14 maart vierde zondag van de 40 dagen tijd, witte donderdag en goede vrijdag.

Palmpasen zal ds.Christien Duhoux samen met jeugd de opname verzorgen.

4 april met Pasen wordt verzorgd door Henriette en Mark.

Samengevat in een (voorlopige) overzicht ziet het er zo uit:

21 februari	Henriette, Mark en kwartet	eerste zondag 40 dagen
14 maart	Henriette, Mark en kwartet	vierde zondag
28 maart	Christien Duhoux, Kees Blijdorp	Palmpasen met jeugd
01 april	Henriette, Mark en kwartet	Witte Donderdag
02 april	Vesper Henriette, Mark en kwartet	Goede Vrijdag
04 april	Henriette, Mark	Pasen

De vesperdienst van Goede Vrijdag begint om 19.30 uur

Voor alle verdere informatie kunt u terecht op onze website.

Warme groet namens de werkgroep diensten

Tjitske Gelderloos

Uit het Klein Overleg



Het nieuwe jaar is begonnen. We wensen u veel geluk en zegen toe voor 2021!

Om alvast ook contact met de mensen buiten de Doopsgezinde Gemeente te maken in de stad en daar buiten is er een nieuwjaarskaart namens het Klein Overleg aan hen gestuurd. Deze nieuwjaarskaart vindt u ook in deze Werf.

Vol verwachting kijken we ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten in het kerkgebouw aan de Noordmolenwerf. In een gemeenschap staat de ontmoeting centraal. Daar zien we de blik in de ogen, voelen we elkaars aanwezigheid en kunnen we volop mens zijn. Ons geduld wordt flink op de proef gesteld. Houdt u het nog een beetje vol?

Ondertussen overleggen we via email, de telefoon en via Zoom. Het bestuur is al niet meer nieuw, maar meer dan 3 maanden onderweg samen met de coördinator, predikant en officemanager. Na een geplande evaluatie na 3 maanden hebben het bestuur en de coördinator besloten met elkaar door te gaan.

We vinden steeds meer samen onze weg. Dat gaat met onderzoeken, uitzoeken en begrijpen gepaard. Het is een hele verantwoordelijkheid om een gemeente te besturen. En dat op afstand. En na een reorganisatie. We voelen ons echter dubbel op afstand vanwege corona. Gelukkig kunnen we nog een beroep doen op de oude kerkenraadsleden. Zij vervullen belangrijke taken in werkgroepen. Samen zoeken we naar een goede manier om de begrippen: besturen op afstand, zelfstandige werkgroepen en dienstbaarheid naar elkaar toe vorm te geven.

We wilden in het najaar een Groot Overleg organiseren om meer duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden te scheppen. Helaas gooide corona roet in het eten. Ondertussen hebben we wel via Zoom een Mid-den Overleg met de werkgroepen gehad waarin de ontmoeting, elkaar leren kennen, hoe gaat het tot nu toe in de nieuwe organisatievorm en hoe gaan we verder centraal stonden.

Het handen en voeten geven aan de nieuwe organisatievorm vraagt energie en flexibiliteit van ons allemaal. We denken dat als we op korte termijn concrete afspraken maken over taken en verantwoordelijkheden,

communicatie en het delen van informatie, met de werkgroepen we toekomstige 'ruis' kunnen voorkomen. Door corona konden we niet zoals gepland het Groot Overleg hiervoor gebruiken. Dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Daarom hebben we in het Klein Overleg besloten dat we alle werkgroepen om beurten uit willen uitnodigen voor het Klein Overleg om afspraken over de samenwerking te maken.

Het bestuur op afstand overlegt in het Klein Overleg met de predikanten, coördinator en officemanager meestal de 2e dinsdagavond van de maand. U kunt korte samenvattingen van de notulen voortaan teruglezen in De Werf. Deze suggestie kwam uit het Midden Overleg om de terugkoppeling te verbeteren.

Qua financiële administratie heeft er een wijziging plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2021 doet Samen010 ook de financiële administratie voor ons. De personeelsaangelegenheden blijven via de ADS lopen. Wilma Kievit, onze officemanager werkt al meer dan vier jaar vanuit Samen010 voor ons. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking met Samen010, ook op dit vlak!

Zoals u in deze Werf kunt lezen blijft ons kerkgebouw voorlopig gesloten, maar verschijnt De Werf vaker en worden er filmpjes met diensten gemaakt. Het bestuur heeft een brief gemaakt met strikte voorwaarden waaronder de opnames voor de filmpjes plaats moeten vinden. We zullen extra voorzichtig zijn tijdens de opnames. Onze gezondheid staat voorop! We moeten elkaar de komende tijd nog blijven vasthouden op afstand. Verder wachten wij net als u de berichten over corona af. Zodra het weer verantwoord is hopen we dat de kerkdiensten weer door kunnen gaan in de kerk.

Omdat de Ringdag helaas niet door kan gaan vanwege corona, is ons gevraagd een kort filmpje te maken van wat we wel doen in deze tijd. Dit filmpje zal ook op onze website en facebookpagina worden geplaatst. Ook vanuit de andere gemeenten worden deze filmpjes gemaakt en met elkaar gedeeld zodat we toch een beetje verbonden zijn met elkaar.

We zouden eigenlijk dit voorjaar een ledenvertoefing willen houden om onder meer onze financiële stukken vast te stellen. Vanwege de situatie met corona zoeken we nu een andere oplossing. Tot slot: houd moed en denk aan elkaar, in liefde en met aandacht!

Mocht u vragen of opmerkingen aan ons hebben dan kunt u deze mailen aan: coordinator@drotterdam.doopsgezind.nl. Vertrouwelijke zaken kunt u aan het bestuur via: bestuur@drotterdam.doopsgezind.nl.

Een warme groet van het Klein Overleg,

Inge Koppert, voorzitter
Esther van Beek, secretaris
Siegriet Pasma, penningmeester
coördinator, Marijke Haisma
predikant, Henriette van Dunné
officemanager, Wilma Kievit

Voor al uw vragen aan het bestuur kunt u terecht bij onze coördinator Marijke Haisma op het emailadres coordinator@drotterdam.doopsgezind.nl. Zij kijkt dan of zij uw vragen kan beantwoorden of deelt deze met bestuur. Telefonisch is Marijke te bereiken via 06-20828223. Vragen over de ledenlijst, adreswijzigingen, notulen kunt u stellen aan Wilma Kievit, officemanager via het emailadres: officemanager@drotterdam.doopsgezind.nl

Het bestuur en de werkgroep personeel vragen het volgende:

Het bestuur wil, op aangeven van de werkgroep personeel, een beroepsprocedure opstarten:

Einde 2021 eindigt de tijdelijke aanstelling van ds. Henriette van Dunné. We willen tijdig met een beroepsprocedure beginnen. Wij roepen u hierbij op om aan ons door te geven of u bereid bent om in een **beroepscommissie** plaats te nemen. Graag jullie reactie vóór 5 februari a.s. aan:

Bob van de Vijver: 'bob@vdvijver.org' of

Tjitske Gelderloos: 'patagonis13@gmail.com'

Abcoudse overpeinzing

Het is alweer een jaar gleden dat Tom Rijken en ik werden welkom geheten in de dienst. Het jaar dat al in november begonnen was, begon vol goede ideeën en afspraken. Een volle agenda met huisbezoeken, één keer per maand voorgaan in de dienst en een deel van de kringen begeleiden. Kring Krimpen hield zich bezig met het jaarthema en de GDB map, Hillegersberg verdiepte zich in Job, de Hoeksche Waard in Johannes en de Dopers Contactkring met de actualiteit. Dat de wereld en ons gemeentelieven er plotseling totaal anders uit kwam te zien, hoef ik u niet meer te vertellen. Het maakte wel dat de focus van mijn werkzaamheden verschoof van ritten ,en bezoeken aan Rotterdam ,naar digitale dominee zijn. Het is wennen geweest voor ons allemaal en het heeft ook weer hele nieuwe ontmoetingen en ervaringen gegeven. Ik kijk terug op een bewogen en bijzonder jaar in de gemeente en verheug mij er zeer op om met u nog een jaar verder te gaan als herder en leraar.

Zoals ik al schreef in de Nieuwjaarsbrief ik ben geen mens van goede voornemens en toch heb ik er dit jaar een die ik wil proberen waar te maken. In mijn grote betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeente en mijn eigen enthousiasme voor mijn werk en roeping, maakte ik veel meer uren dan in mijn contract staat. Dat hoort voor een deel bij het werk en het is ook iets om bij stil te staan. Met welke opdracht ben ik

vorig jaar begonnen en welke klussen zijn erbij gekomen? Het antwoord op deze vraag gaat ons allemaal aan, het is het geheel van de gemeente dat aangeeft wat essentieel is, pastoraat, diaconie, vieringen, vredesgetuigenis of een zichtbaar baken in de stad zijn etc.



Elders in de Werf kunt u lezen over de onlinediensten tot Pasen, en wat er

nog meer bedacht is voor deze periode in lockdown. Omdat een deel van onze leden en belangstellenden geen toegang heeft tot internet, noch kan zoomen of YouTube filmpjes bekijken, willen we via de Werf zoveel mogelijk delen. Aarzelt u daarom niet om zelf in de pen te klimmen en uw gedachten, verhalen of recepten of foto's voor de volgende Werf in te zenden. Zo blijven wij met elkaar vormgeven aan onze waardevolle Doopsgezinde gemeente Rotterdam.

Met zusterlijke groet,

Henriette van Dunné

Bericht van Tom Rijken d.d. 17 januari.

Beste bestuursleden en gemeente,

Vandaag zou ik mijn afscheidsdienst in DG Rotterdam hebben gehad als de pandemie ons niet zo zwaar had getroffen.

Helaas kon dit afscheidsfeestje in de kerk niet doorgaan.

Gistermiddag werd ik verrast met een mooie grote bos tulpen van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam.

Hartelijke dank daarvoor.

De bos bloemen staat op mijn werkkamer en ik geniet ervan.

Zoals ik ook geniet van het resultaat dat wij in het afgelopen jaar bereikt hebben in de Gemeente.

Te zien dat er een jong bestuur is aangetreden, dat de functie van de coördinator een gouden greep is, en dat het groot-overleg een goede verbreding in de Gemeente is.

Er is weer toekomst.

Nu ben ik op 1 januari in DG Breda begonnen, helaas kon de intrededienst daar niet doorgaan, dus dat komt in de toekomst nog.

Ik ga wel voorzichtig op huisbezoek bij mensen en verheug mij weer op het basic gemeentewerk.

Nu zoals afgesproken kom ik nog een keer langs als het "groot-overleg" bij jullie live plaats vindt.

Jullie alle goeds gewenst.

Met hartelijke groeten, Tom

Van de diaconie: Brood voor iedereen

Weet u nog hoe we met elkaar jaren geleden garant stonden voor een waterput bij een school in Ramallah, zorgden voor hout om passende meubels te maken voor gehandicapte kinderen in Nepal en waka waka lampjes kochten voor schoolkinderen in Tanzania.? Drie grote acties voor ver buiten onze grenzen. Voor dit jaar willen we als diaconie een actie voeren voor mensen van dichtbij. Mensen in de stad Rotterdam en nog wel voor hun eerste levensbehoefte n.l. eten.

Overall in ons land doen voedselbanken goed werk. En in de Coronatijd is de behoefte alleen maar toegenomen. Er zijn echter , en vooral in onze grote steden, mensen zonder verblijfspapieren die nergens recht op hebben. Dus kunnen ze ook niet terecht bij de voedselbank. Gelukkig is in Rotterdam de Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) een organisatie die zich het lot van deze mensen aantrekt.

Dat een groep mensen juist in de moeilijke Coronatijd tussen wal en het schip dreigen te vallen mogen we niet laten gebeuren!

Voor on jaarproject vroegen wij Maarten Goezinnen de coördinator van het ROS om informatie en hij stuurde ons onderstaand bericht.

Noodfonds Corona

Dit voorjaar in aanloop naar de eerste lockdown hebben wij ingeschat dat grotere groepen ongedocumenteerden die zichzelf altijd konden redden, door het wegvallen van werk in de problemen zouden gaan komen. Dit is ook gebeurd. Reguliere ondersteuning en zelfs de Voedselbanken, zijn voor deze doelgroep niet bestemd en zij kunnen hier geen aanspraak op maken.

Wij hebben samen met reguliere fondsen, met particuliere giften en zeker ook met het Rode Kruis het Noodfonds Corona opgetuigd en hebben tot nu toe 300 tot 400 mensen een beetje steun kunnen geven in de vorm van boodschappenvouchers of geld. Aan de hand van vastgestelde criteria proberen wij een inschatting te maken wie steun vanuit het fonds kan krijgen en wie niet. De noodzaak van het fonds blijft voorlopig bestaan. Pas zodra in 2021 de economie en daarmee ook de werkgelegenheid weer aantrekt zal de vraag om ondersteuning weer af gaan nemen schatten wij in.

ROS To-Go

Begin december zijn wij vanuit onze noodopvanglocatie op Katendrecht en met vrouwen uit de opvang begonnen met een take-away. In de Corona tijd nog net mogelijk. Elke woensdagavond wordt er gekookt en voor 7,50 kan er een lekkere voedzame maaltijd afgehaald worden. De ene keer Eritrees, een volgende keer West Afrikaans. De eerste ervaringen zijn voorzichtig positief. Het achterliggende idee is onder andere: activering, financiële zelfredzaamheid, het opdoen van werkervaring, participatie, draagvlak creëren in de wijk.

Als (ondanks alle Corona beperkende maatregelen) de ervaringen positief blijven, willen wij dit graag structureler en professioneler voortzetten in 2021. Ondanks het idee dat de deelnemers dit project vooral zelf moeten doen zal er enige professionele ondersteuning en begeleiding noodzakelijk zijn.

De diaconie wil zich dit jaar met uw hulp hiervoor inzetten

In het jaar waarin we veel aandacht in de kerk willen besteden aan de Bergrede kwam als naam voor het project “Brood voor iedereen” direct bij ons naar boven.

U kunt uw giften overmaken naar gironummer NL97INGB0000064816 van de gemeente onder vermelding van” Brood voor iedereen” .

Daarnaast ontvangen we graag suggesties voor ludieke acties om geld voor dit doel te verdienen.

De diaconie

Afstand
afstand nemen
afstand houden, vergroten
we willen het niet.
Houd het vol
dan weer
omhelzen

Radiostilte

Het is zondagochtend rond half negen. Als ik me behaaglijk nog drie maal omdraai, klinkt onbarmhartig de deurbel. Het is mijn vaste zorgjuf, die me op dit onmenselijk vroege uur uit bed belt voor het vaste ochtendritueel van steunkousen aantrekken en ogen druppelen. 'Wat kijkt u stompzinnig,' opent zij hartelijk het gesprek.

Even later vertrouwt ze me toe dat haar buurvrouw die stuurvrouw op de grote vaart is naar Port Said vliegt, om daar aan te monsteren aan boord van een zware lading schip voor een trip over de stille oceaan naar het verre oosten.

Inmiddels zo ver wakker dat mijn spraakvermogen naar behoren werkt, vertel ik haar hoe in mijn zeemanstijd die nu zo'n dikke zestig jaar achter me ligt er op het midden van die grote plas radiocontact onmogelijk was. Het betekende dat wij op de vier wekenlange reis van San Francisco over de Pacific naar de Philippijnen, een week lang van de buitenwereld waren afgesloten.

'Een scheepje onder Jezus hoede met 45 zielen aan boord, op Gods onmetelijke oceaan.'

'Hou op met dat gepreek,' interrumpeert mijn zorg. 'Vertel me liever wat jullie voor zondigs deden.'

'Moet dat nou echt?' zeg ik.

Ze blijft aandringen, dus vertel ik haar hoe in die tijd vrachtschepen min of meer als een welkom opvangtehuis dienden voor wie de wal niets meer te bieden had, waaronder drankzuchtigen, daklozen en jonge mensen met gezagsproblemen.

Enmaal aan boord, smeedde de eentonige discipline van wachtlopen op zee het bonte gezelschap aaneen tot een redelijk betrouwbaar geheel.

De officiershutten lagen in de midscheeps, matrozen en olielui bivakkeerden op het achterschip.

Op een zondag, gedurende de radiostilte tijdens een trip naar Manilla, werd ik als vierde machinist uit mijn kooi gepord om de



douche van de boots te repareren. Grommig vanwege het vroege porren zon ik op wraak en verwisselde na de reparatie de warm en koud water aansluiting van de douche. Waarna ik ongeduldig wachtte op wat komen ging.

Zingend betrad de boots zijn gefikste douchecabine, maar een moment later zat hij me op het dek in zijn blote toechus luid vloekend achterna.

'Kijk dat bedoel ik nou meneer de emeritus voorganger,' antwoordt de juf met een cynisch lachje.

'Zo onschuldig als u zich voordoet was u vroeger blijkbaar niet.'

Na het aftekenen van de medicijnen lijst verdwijnt mijn zorg.

'Braaf blijven he,' roept ze staande in de deuropening.

En laat mij alleen achter.

Alleen met mijn telefoon, radio en TV.

In mijn eentje met het mobieltje, de I-Pad en PC.

Mijn gedachten spoelen terug naar dat verre verleden, waarin een samengeraapte bemanning met hun roestig stoomschip voort ploegde door de slome deining van de eindeloze zee.

Moederziel alleen, vanwege de aldaar heersende radiostilte.

Zeven dagen en zeven nachten lang.

Cees van der Jagt 30 nov 2020

Werktijden van ds. van Dunné

De werkgroep personeel heeft in gesprekken met ds. Henriette van Dunné vastgesteld dat zij met regelmaat meer uren maakt dan haar aanstelling is (0,6 fte). Het beroep van predikant houdt weliswaar in dat dit met enige regelmaat gebeurt maar dat moet niet disproportioneel worden ten opzichte van haar aanstelling. Wij hebben, in overleg met haar, aangegeven waar mogelijk tijd geschrapt kan worden. Laten we haar werktijden zoveel als mogelijk respecteren.

Die zijn:

maandag, dinsdag en donderdag (tijdens kantooruren).

Het spreekt voor zich dat u bij dringende zaken ook buiten deze tijden contact met haar kunt opnemen.

Tjitske Gelderloos & Bob van de Vijver

Ze protesteren
dat het niet waar is
Een complot : “geloof ze toch niet!
Corona ?oplopende besmettingen?
Verzonnen om je bang te maken,
te manipuleren.
Geloof het toch niet “

Hoe bestaat het dat er mensen zijn
die niet willen weten
van zoveel doden,
te volle ziekenhuizen.
Waar men niet bang wil máken
maar het wel is.
Geloof dat maar !

Hoe kunnen ze elkaar bereiken
(als ze dat al zouden willen)
de ontkenners, de realisten
met recht van demonstreren, het vrije woord
maar dan wel zónder geweld
én respect voor de ander
en geloof dat het kan.

Truida Lokhorst



Uit het Midden Overleg

Omdat er door de coronamaatregelen geen Groot Overleg kon worden gehouden, is gezocht naar een vorm van overleg om toch vast een en ander te kunnen bespreken en dat is het Midden Overleg genoemd, het bestuur, de coördinator, de predikant, de office manager en de vertegenwoordigers van de werkgroepen. Dit overleg is gehouden op 28 november jl.

Hoe gaat het tot nu toe? Het werken met een coördinator, een bestuur op afstand en de werkgroepen verloopt over het algemeen goed, al moet iedereen nog zoeken naar zijn/haar rol in deze nieuwe organisatiestructuur. Wij hopen dat er in het voorjaar wel een Groot Overleg gehouden kan worden, waar dan ook de afgevaardigden van de kringen bij aanwezig zullen zijn, zodat iedereen binnen de gemeente weet wat er speelt, tenslotte zijn alle leden verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Er wordt gevraagd of er uitbreiding kan komen in de werkgroep Communicatie. Wie kan de website beheren, wie weet goed zijn weg op de computer? Graag aanmelden bij de coördinator, Marijke Haisma.

Het zou goed zijn om de jongeren binnen de gemeente meer te laten meedenken.

De werkgroepen zijn gevraagd om input voor de begroting voor 2021. Als deze klaar is zullen zij deze ook ontvangen.

Zondag in Zeeland

Ons uitzicht is een bewegend schilderij.

Het raam omkadert de akker voor ons.

Het groen van de bieten beweegt langzaam op de wind.

Een roofvogel bidt voor het eten.

In de verte een trekker.

En nog verder weg vaart een zeil tussen de weilanden.

Een jong paar op de fiets.

Aan het stuur een plastic tasje met het hoedje voor in de kerk.

Zondag in Zeeland.

Het is stil, heel stil.

Cocky Brouwer

Postduif

Wat betekent vrede voor jou ?

Deze keer de bijdrage van Jacob Cuperus tijdens de dienst in de vredesweek:



Om met het makkelijkste te beginnen is vrede voor mij dat ik recht heb om te denken wat ik wil en dat ik mijn eigen mening mag hebben. Hierbij hoort ook natuurlijk dat we geen oorlog hebben in ons eigen land. Ik weet namelijk dat er wel landen zijn waar oorlog is.

We mogen in Nederland zijn wie we willen zijn. Wij kunnen ons eigen geloof volgen. We mogen ook op onze eigen manier van iemand houden, het maakt niet uit of het een man, vrouw, transgender of non-binary is, daarnaast hebben we ook de keuzen of dat één of meerdere mensen zijn. Hierdoor heb je ook zelf de keuze hoe je zelf in je vel zit. Wat ik hiermee bedoel dat je zelf mag kiezen wat voor geslacht je kan zijn en dus niet bent vastgebonden aan het geslacht waarmee je mee bent geboren.

De overheid helpt ons ook veel met ons leven. Ze verplichten mensen om een zorgverzekering te nemen maar ze zorgen er wel voor dat mensen het kunnen betalen door ook een zorgtoeslag aan te bieden. Ze bieden hulp aan door ouders te helpen met opvoeden van hun kinderen. Ze helpen studenten met de mogelijkheid om te studeren door een deel van hun opleiding te vergoeden.

Nu we het toch hebben over studeren. Door de vrede hebben de scholen contacten op kunnen bouwen met andere scholen die in andere landen zitten. Hierdoor is er de mogelijkheid voor studenten dat ze aan een programma mee kunnen doen waardoor ze tijdelijk naar een school kunnen in het buitenland. Daarnaast hebben scholen contacten met bedrijven die in het buitenland zitten, hierdoor hebben studenten ook de mogelijkheid om in het buitenland stage te kunnen lopen.

Over het buitenland gesproken. Doordat er vrede is hebben we de mogelijkheid om te kunnen reizen naar andere landen voor vakantie. Maar wat op dit moment nu heel belangrijk is wat niet zonder vrede mogelijk was is dat heel veel landen op dit moment kunnen samenwerken om een geneesmiddel te kunnen vinden tegen het coronavirus.

Algemeen

Vervoer naar de kerk?

Als u opgehaald moet worden om naar de kerk te kunnen komen, kunt u contact opnemen met vervoer op maat (als u daar een abonnement voor heeft). Of bellen met onze coördinator of de vertrouwenspersoon. Dat moet wel enige dagen van te voren (uiterlijk donderdag), want er moet weer contact gelegd worden met anderen.

Bloemen voor de zieken.

Zoals u weet gaan de bloemen uit de dienst meestal naar iemand die ziek is. Jammer genoeg weten we niet altijd op tijd dat mensen ziek zijn. Als u de naam van een zieke weet, wilt u deze dan doorgeven aan:

Wieberthe Schots 010 474 6442.

Bereikbaarheid predikant en vertrouwenspersoon

Voor wie in moeilijkheden verkeert is er, naast de contacten met onze predikant, de mogelijkheid zich te wenden tot de vertrouwenspersoon van de werkgroep pastoraat/diaconie.

Wie dat wil kan zich wenden tot: Gieneke Kruisinga, 010 461 0995.

Predikant

Onze predikant is in principe thuis te bereiken, als u haar niet treft kunt u een boodschap inspreken

Ds. Henriette van Dunné , 06-27042422, hvavandunne@me.com
www.verhalenderwijs.info

werkdagen:

maandag, dinsdag en donderdag (tijdens kantooruren).



Onze gemeente



Predikant

Ds. Henriette van Dunné

06-27042422

www.verhalenderwijs.info

dshenriettevandunne@gmail.com

Kosterij

010 4124856

koster@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Boekhouder

Siegriet Pasma

boekhouder@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Werkgroepen

Communicatie

Bob v.d. Vijver

0633149300

Diaconie

Marijke v.d. Vijver

0628488760

Diensten

Mevr. M.F. Wethmar

0180 317 728

Ledenadministratie:

Mevr.W.Kievit, , 010 4666722

officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Hang 7, 3011GG, Rotterdam

Inhoudsopgave

Over de diensten.....	3
Uit het klein overleg.....	4
beroepingscommissie.....	6
Abcoudse overpeinzing.....	7
Bericht van Tom Rijken	8
Van de diaconie.....	9
Radiostilte	11
Werktijden ds. van Dunné.....	12
Protest.....	13
Uit het middenoverleg	14
Postduif (wat betekent vrede voor jou ?).....	15
Algemeen	16
Onze gemeente.....	17
Inhoudsopgave.....	18
Colofon.....	18

Colofon

De Werf, jaargang 59, nummer 4

De Werf is het blad voor mededeling en contact van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. Het blad verschijnt 6-8 maal per jaar.

Redactie: werkgroep communicatie. Uitgever: bestuur DG Rotterdam