

**Doopsgezind
Rotterdam**



de Werf

jaargang 60 | nummer 3

april 2022



De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een ontmoetingsplek voor mensen die in vrijheid met elkaar in gesprek gaan over hun leven en geloof. We laten ons hierbij op een eigentijdse manier inspireren door bijbelse en andere verhalen, poëzie, kunst en muziek.

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is een regiogemeente en bedient het gebied Voorne-Putten, de Hoekse Waard, de Krimpenerwaard en Rotterdam. De Vermaning van Doopsgezind Rotterdam staat in het centrum van de stad, vlakbij het Hofplein, aan het eind van het Haagse Veer.

Over de diensten



Zondag 1 mei 19.00 Jom ha Sjoa herdenkingsdienst, Laurenskerk
Liturg: ds. Henriette van Dunné

Zondag 8 mei
Voorganger: ds. Henriette van Dunné
Organist: Mark van Nispen

Zondag 15 mei Buitendienst in het Kralingse bos

Zondag 22 mei
Voorganger: ds. Christien Duhoux-Rueb
Organist: Kees Blijdorp

Zondag 29 mei
Muzikale dienst, aansluitend Ledenvertoeving
Organist: Mark van Nispen

Zondag 5 juni Pinksteren (dienst op YouTube, zie website)
Voorganger: ds. Henriette van Dunné
Organist: Mark van Nispen

Zondag 12 juni
Voorganger: ds Han Cuperus
Organist: Mark van Nispen

Zondag 19 juni Jeugddienst in Den Haag
Voorgangers: ds. Marijn Vermet en Henriette van Dunné
Organist: Alicia Witarsa

Zondag 26 juni
Voorganger: ds. Christien Duhoux-Rueb
Organist: Kees Blijdorp

Zondag 3 juli geen dienst

Van 10 juli tot en met 24 augustus zijn de Zomer wisseldiensten met de Remonstranten.

Buitendienst

In voorgaande jaren koppelden wij onze buitendienst aan de marathon in Rotterdam. Dit jaar staat de dienst echter gepland op 15 Mei. Omdat door de aanleg van de A16 ons restaurant in het Berg Bos slecht bereikbaar is wijken we dit keer uit naar het Kralingse Bos. Vanaf de Boezemweg rechtsaf en vanaf de Bosdreef linksaf de Kralingseplaslaan op. Voorbij de plas aan de linkerkant de rotonde op tegenover de korte kade en dan links het bos in. Voorbij de tweede molen is een parkeerterreintje. Check even of het op zondag betaald parkeren is!



Heb je vervoer nodig b.v. vanaf metro Voorschoterlaan neem even contact op met Truida Lokhorst 0180317728 of per mail wetlokni@xs4all.nl

Na afloop van de wandeldienst drinken we koffie op het terras of binnen bij restaurant de Tuin tussen de molens. We verzamelen tussen 10.00 uur en 10.15 uur bij het parkeerterrein. Neem gerust een wandelvriend of vriendin mee.



Truida Lokhorst

Pinkstergloed

Soms kun je, terwijl je iets heel anders aan het doen bent, opeens een ingeving krijgen. Een hele nieuwe gedachte komt in je op en als men ernaar vraagt, zeg je iets als, oh ik kreeg plotseling inspiratie en toen ging ik iets doen, of iets maken, of iets schrijven. Pinksteren is eigenlijk een ingeving van God die wakker wordt in de mens.

Iemand wie dat aan den lijve heeft meegemaakt is de apostel Paulus. Van verwoed Christenvervolger werd hij door een plotselinge ingeving, een volger en stichter van diverse gemeenten. Paulus had er moeite mee om de mensen te overtuigen van de oprechtheid van zijn bekering en de waarheid van het evangelie dat hij verkondigde.

Zijn grote verlangen was om de mensen in Rome, het middelpunt van het Romeinse wereldrijk, te overtuigen van zijn geloof. Rond het begin van de jaartelling was er in Rome een grote joodse gemeenschap die God vereerde in hun eigen synagogen in het getto. Daar buiten bruiste de Romeinse wereld vol afgoden en offerpraktijken. En er was er een prille christelijke gemeente. Die bestond uit heidenen die zich tot Christus bekeerd hadden en joden, die hoewel zij bekeerd waren, ook naar de synagoge gingen. Die twee groepen mengden slecht.

Paulus schrijft een brief aan de Romeinse christenen waarin hij zijn lezers probeert uit te leggen wat Pasen en Pinksteren met elkaar verbindt. Met de opstanding van Jezus Christus is een nieuw tijdperk ingegaan, waarin de mensen geleid worden door de Heilige Geest. De boodschap van het evangelie is openbaar geworden voor allen die het willen horen. Dankzij dat ene Pinksterfeest kan iedereen het evangelie in zijn eigen taal verstaan. Voor wie gelooft bestaat het onderscheid tussen Jood, Griek, Romein of Aziaat niet meer. Wees je er echter wel van bewust dat dit geen vrijbrief is voor wetteloosheid. Noch een reden om jezelf op de borst te slaan omdat je een betere gelovige bent. Allerlei groepen mensen moeten leren samen te werken in de gemeente.

Gods Geest geeft vrijheid, zegt Paulus, en deze vrijheid staat ver af van vrijblijvendheid en onverschilligheid. De gerechtigheid van God gaat over de hele mens en diens welzijn. Terwijl de Romeinse rechtsopvatting daarentegen is gebaseerd op de gedachte dat de mens ontvangt wat hem toekomt, beloning of straf. Ons rechtssysteem is nog steeds op dit principe gebaseerd.

God geeft de mens niet wat hem of haar als beloning of straf toekomt. God geeft de mens bestaansrecht. Hoe verschillend we ook in het leven staan, hoe anders we ons geloof ook vormgeven, God spreekt ons aan. God biedt ons de ruimte om op onze manier ons leven en ons geloof vorm te geven. Hij laat ons daarin niet aan ons lot over. De Geest van God vervult ons met Pinkstergloed.

Henriette van Dunné



Uit het Klein Overleg



De madeliefjes en tulpen bloeien weer volop! Het is lente!

Een tijd van hoop en nieuw leven, vooruitkijken. Daar hebben we ook als Klein Overleg nadrukkelijk bij stil gestaan. We hebben de noodkreet van een aantal broeders en zusters serieus genomen en willen dit ook met u bespreken.

Vanwege de verbouwing van de kerk, die waarschijnlijk rond augustus 2022 zal beginnen, moeten we nu ook nadenken over andere tijdelijke kerkruimte. Na de verbouwing kunnen we nog tot december 2024 de kerk die dan Muziekwerf heet

gebruiken. Wie heeft suggesties voor tijdelijke kerkruimte?

Op het Groot Overleg op 14 mei spreken we u graag over bovenstaande zaken. Aansluitend kunnen we brood en soep met elkaar eten en verder napraten. Op 29 mei is er na de dienst een Ledenvertoeving.

We hopen u allen te zien tijdens het Groot Overleg en graag weer tot ziens in de kerk!

Een warme groet van het Klein Overleg,

Het bestuur van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam,

Marijke Haisma, voorzitter/coördinator

Truida Lokhorst, secretaris

Mark van Nispen, penningmeester

en

Henriette van Dunné, predikant

Wilma Kievit, officemanager

Voor al uw vragen aan het bestuur kunt u terecht bij Marijke Haisma op het emailadres coordinator@dgotterdam.doopsgezind.nl. Zij kijkt dan of zij uw vragen kan beantwoorden of deelt deze met het bestuur.

Telefonisch is Marijke te bereiken via 06-20828223.

Vragen over de ledenlijst, adreswijzigingen, notulen kunt u stellen aan Wilma Kievit, officemanager via het emailadres: officemanager@dgotterdam.doopsgezind.nl.

De gedachtenisbijeenkomst

Laurenskerk 14 mei 2022 van 12.00 – 12.45 uur



Op zaterdag 14 mei a.s. herdenken we het bombardement op Rotterdam met tal van activiteiten, zoals de kranslegging op Plein 1940 bij het monument 'De verwoeste stad' van Zadkine en de Hoflandlezing. Zo willen we blijven gedenken hoe op 14 mei 1940 grote delen van onze stad door bommen is as werden gelegd en vele honderden inwoners het leven lieten.

Hoe verwoestend haat en oorlog kunnen zijn, zien we in deze dagen helaas opnieuw in Oekraïne. Niets is vanzelfsprekend. Vrijheid niet en vrede niet. Het is noodzakelijk te blijven gedenken, om voortdurend ons hart te richten op het goede.

Kringen

Na twee jaar onderbreking door de pandemie kunnen we weer bijeenkomsten opstarten.



Kring Hillegersberg komt samen op donderdag 12 mei ten huize van Peter Appel en gaat een start maken met het bijbelboek Ester.

Op dinsdag 17 mei komt de Kring Krimpen bij elkaar ten huize van Elly van Crimpen. We beginnen om 10.00. Wij verdiepen ons in het jaarthema van de Broederschap aan de hand van de GDB-map. Door de lange onderbreking zijn wij nog met het thema van 2 jaar geleden bezig. Wie mee wil praten is welkom, graag opgeven bij Elly of mij. Desgevraagd kan ik voor een kopie van de map zorgen.

De Dopers-Contactkring komt eens in de 4 à 6 weken op donderdagochtend bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de kerk en bespreekt met elkaar een actueel onderwerp.

Wie graag een keer wil meepraten is van harte welkom op donderdag 19 mei om 10.00.

Ook in de Hoeksche Waard is de oecumenische gesprekskring weer gestart, deze kring wordt afwisselend begeleid door ds. Tjaard Barnard en ondergetekende, en komt samen in het NPB-kerkje van Oud-Beijerland. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 17 mei en daarna op maandag 19 juni. We lezen elke keer een hoofdstuk uit het boek Mijn held en ik.

Met de jeugd en ouders gaan we samen met de 12+ groep uit Den Haag, de dienst van 19 juni voorbereiden. Het wordt een dienst voor jong en oud in de Haagse Vermaning, en zal de vorm hebben van een Kliederkerk. Er is de mogelijkheid om met elkaar mee te rijden naar Den Haag.

Henriette van Dunné

Gemeenteweekend Fredeshiem 2022

Dit najaar willen we weer met elkaar een gemeenteweekend houden in Fredeshiem. De deelnemers zullen net als vorig jaar vanuit de doopsgezinde gemeentes Rotterdam, Dordrecht en Den Haag komen. Mogelijk sluiten er “verspieders” vanuit de DG Breda bij aan.

We gaan dit weekend aan de slag met het jaarthema voor het komende jaar: Omgekeerde wereld. De invulling van het programma moet nog vorm krijgen, maar met de hulp van vele handen vanuit de verschillende gemeentes zal het weer een mooi weekend worden.

Het weekend zal plaatsvinden op 8 en 9 oktober 2022.

De prijzen van de kamers zijn:

- 1-persoonskamers €147,00 per persoon.
- 2-persoonskamers €127,00 per persoon.
- Kinderen helft van de prijs

U kunt zich aanmelden bij Marijke Haisma marijkehaisma@hotmail.com of 06-20828223.

Namens de organisatie,

Han Cuperus

Marijke Haisma

Elze Jongsma

Ineke Roodhuijzen

Goed, beter, best? Een inkijkje in de nieuwste Bijbel (NBV21)

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 is vernieuwd: de NBV21. In oktober vorig jaar kreeg onze koning het eerste exemplaar overhandigd. Inmiddels wordt de NBV21 al in veel kerken gebruikt. Maar wat houdt het precies in? Duizenden kleine verbeteringen in de vertaling én een aantal opvallende, grote veranderingen. Doet Job boete of vindt hij troost? Is Prediker wel echt zo vrouwonvriendelijk als altijd werd

gedacht? En laat God de kinderen boeten als ouders Hem ontrouw zijn, of ...

Prof. dr. Matthijs de Jong, projectleider van de herziening van de NBV21, biedt een kijkje achter de schermen. Waarom deze nieuwe versie? Welke discussies speelden er achter de schermen? Wat zijn de grote veranderingen? En wat levert de NBV21 op voor de gemiddelde bijbellezer? Kom luisteren naar het verhaal achter de NBV21. Er is ruimte voor vragen, discussie en gesprek. Iedereen is welkom. De spreker: Matthijs de Jong is werkzaam bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap als hoofd vertalen en exegete en als bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Woensdagavond 18 mei van 20.00-21.30 in Het Steiger, Hang 18 te Rotterdam

De toegang is gratis, maar om zicht te krijgen op hoeveel mensen we kunnen verwachten, verzoeken we u aan te melden op e-mail info@laurenspastoraat.nl.

De ontmoeting

De korte rit naar de GGD voor een opfrisprk in het sportcentrum aan de Crooswijksestraat verloopt zonder problemen. Een verkeersleider wijst met een koffiebeker in de hand naar een open plek van het parkeerterrein. Op een blauw bord staat met grote letters 'vrij parkeren.' Beslist een unicum, want de stad Rotterdam heft statiegeld aan alles wat daar op wielen rond rijdt. Het is druilerig weer. Oudjes worden uitgeladen. Uit kofferbakken komen vierwielige kunststof maaksels te voorschijn, die uitgeklapt, het gaan van bejaarden vergemakkelijken. Tussen de eeuwige rommel in het achteronder van mijn C2 tje graai ik naar een wandelstok.

Bij de ingang vraagt de receptioniste of meneer verder per rolstoel wil. Ik weiger kortaf. Eigenlijk heeft ze wel gelijk, wat zij voor zich ziet is een kromgebogen oude man, zwaar leunend op zijn staf. In het met linten afgezette vaccinatiedoolhof dat de hele ruimte van de sportzaal in beslag neemt, vormen genummerde hokjes de eerste horde die genomen moet worden. Hier dient een ingevulde verklaring over de staat van gezondheid te worden overhandigd, alsmede het GSM nummer. Zonder die cijferreeks hou ik op te bestaan.

Een vriendelijke jongen voert mijn gegevens in het brein van een computer. Met die handeling maak ik weer deel uit van de samenleving. Vanwege het dagelijkse tablet dat een anti stollingsmiddel bevat, brengt de lintenslalom mij vervolgens bij een arts, een vriendelijke dame. '2 minuten afdrucken,' schrijft ze op mijn gezondheidsverklaring. Op cruciale punten in het labyrint staan opgewekte meiden die mij verder helpen. Zo bereik ik een onbemand hokje met enkele stoelen. Hier zal de injectie worden toegediend. Een oud zeeman boezemt dit gebeuren geen vrees meer in. Als jonge vent werden bij het aanmonsteren hele cocktails met antistoffen tegen een scala van tropische ziekten, in mijn lijf gedumpt.

Als ik mij ontdaan heb van winterjas en trui komt een jonge vrouw het hokje binnen met een meters lange naald in haar hand. 'Kent U me nog,' vraagt ze intussen de injectie toedienend. Inderdaad komt het knappe toetje met opgestoken haar me bekend voor. 'Van de 'Schone lei' aan de Kralingse plas.' Even trekt ze haar maskertje af.' Ik serveerde hapjes bij zonsondergang toen U samen met een vriendin op het terras neerstreek, na de begrafenis van uw zoon,'. 'Dat is al weer jaren terug,' zeg ik. Het 2 minuten dichtdrukken worden er minstens vijf. Behulpzaam helpt ze bij het aanschieten van trui en jas. Doktersassistente is ze nu, zegt ze. Stapvoets, leunend op mijn stok volg ik het labyrint.



Om uiteindelijk in de wachtruimte te belanden, waar een kwartier pas op de plaats gemaakt moet worden, mochten er zich nog complicaties voordoen. Tijd genoeg om het effect van de onverwachte ontmoeting dieper tot me te laten doordringen. De volgende dag vertel ik een zorgmevrouw van de Lelygroep wat mij tijdens het vaccineren overkwam.

Hoe mijn onverhoeds overleden zoon Koen voelbaar aanwezig was tijdens het toedienen van de boosterprik. Bij het aantrekken van mijn steunkousen maakt de zorg een hand vrij, om die vervolgens met een veelzeggend gebaar omhoog te heffen. 'Je bedoelt dat Hierboven mijn zeil in het oog houdt,' antwoord ik. Het klonk als een dankgebed.

Cees van der Jagt 8 december 2021

Gehoord, gezien, gelezen

Onder deze naam hebben in het verleden leden van onze Doopsgezinde Gemeente regelmatig geschreven in ons blad de Werf. Ik noem o.a. Tineke Joustra, Piet Breeuwer en Dick Westland.

Ik daag de lezers uit om ook eens iets te schrijven over wat hij of zij onder ogen kreeg en mogelijk het delen met anderen waard is.

Ik zal een start maken. Op 16 januari keek ik op TV naar De Verwondering. Annemiek Schrijver ontving die keer Chris van Dam en naar het gesprek dat volgde heb ik met belangstelling gekeken en geluisterd.

Chris van Dam is politiemans en officier van justitie geweest. Als Tweede Kamerlid van het CDA was hij voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie in de welbekende toeslagenaffaire.

In het interview stond het maken van de juiste keuzes en de dilemma's die zich daarbij voor kunnen doen centraal. In zijn kerk was hij jaren betrokken bij de voorbede en binnen het CDA was hij een groot pleitbezorger voor vluchtelingen. Toen hij in de kamer kwam is hij gestopt met die speciale aandacht voor de vluchteling en met de voorbede omdat dat onverenigbaar was met zijn werk in de kamer. Het "mijn ja is ja", een geliefde spreuk van Doopsgezinden, is in een coalitie dus moeilijk vol te houden..... Het was voor hem een bewuste keuze.

Chris van Dam deelde nog een ervaring. In zijn werk had hij te maken met ex- gedetineerden begeleid door de organisatie Exodus. Bij de kennismaking stelden zij hem op de proef." Ga maar op de tafel staan, hielen over de rand en laat je achterover vallen. Wij vangen je op"

Hij durfde vertrouwen. Pas daarna vroegen ze wat hij gedaan had." Officier van justitie "was zijn antwoord.

"Als we dat geweten hadden.....was plagend hun reactie".

Staan voor de keuzes die je maakt en vertrouwen hebben in je medemens dat is wat ik deze zondagmorgen als "een preek " tot mij nam. Soms is een covid lock down zo gek nog niet.

Truida Lokhorst

JOM HA SJOA **gedenkdienst**

Jaarlijkse herdenking in Rotterdam
van de moord op joodse medeburgers
en van oorlogsgeweld nu

zondag 1 mei 2022

19.00 uur

Laurenskerk Rotterdam



David Olère, zelfportret, 1952

*onder verantwoordelijkheid van de kerken in Rotterdam
en leden van de Joodse gemeenschap in Rotterdam*

Informatie: dmattijsen@hotmail.com / www.sjoaberaadrotterdam

Als er geen volk zit in het restaurant,
moet je je altijd afvragen waarom.

Jo Kyle

Je kunt er van alles bij bedenken: het menu te saai of aan verandering toe, de afstand te ver, het personeel

In memoriam Edward Eberwijn

Rotterdam 26 augustus 1946 – 6 maart 2022

Op vrijdag 11 maart hebben we afscheid genomen van Edward in een volle kerk, zijn kist naast een ware bloemenzee en met een prachtige dankdienst. Vanuit zijn kerk, want dat was het vele jaren, is hij weg gebracht naar Rotterdam Zuid, waar hij ook als kleine jongen is opgegroeid.

Met dit afscheid is een eind gekomen aan een lange periode van steeds minder kunnen. Dat begon o.a. met het niet meer kunnen klussen in de kerk, dat vond-ie heel erg! Hij zag de spijkerkopjes niet meer of kon de meetlat niet meer hanteren... jaren geleden alweer, maar zo begon het. Maar ook later, in de periode dat hij een zorgboerderij bezocht, vond hij het vreselijk dat-ie niet meer echt nuttig kon zijn.

Edward, de grote, rustige man, het type van opgestroopte mouwen en geen woorden maar daden. In zijn werkzame leven altijd bezig geweest met bouwprojecten. Daarvan hoorden we af en toe wel verhalen, want dat waren vaak lange projecten: Blijdorp en Schiphol bijvoorbeeld. Zijn laatste project: het oude huis aan de rivier in Moordrecht heeft-ie helaas niet helemaal kunnen vervolmaken, maar wat was-ie daar vol van toen het net was gekocht. Onder de kerkdienst hebben wij samen vele foto's ervan bekeken. Dat was me nog 's een "klus"!

Een boom van een man, partner van Margreet, vader van Tamar, Jiska en Jort, zoon van Emmy, vriend van velen... In onze gemeente een heel bekend en geliefd iemand. We hebben meegeleefd de laatste zware jaren, met hem en met Margreet. Tot op het laatst nog in voor een (kleine) wandeling rondom Oldeslo in Den Haag. Wetend dat hij in eerdere jaren een actief wandelaar en fietser was, paste dat wandelingetje wel bij hem (en bij ons). Ooit was hij de aanjager bij fietstochten van

zijn gezin met dat van Anneke en Ger Bakker bijvoorbeeld, die konden zijn tempo maar ternauwernood bijhouden!

Als gemeente zijn we hem voor heel veel dankbaar, maar het meest er uit springend is wel zijn kerkmeesterschap. Hij kende het gebouw op zijn duimpje, wist zelfs alle leidingen, stopcontacten en noem maar op te vinden. In de onderhoudscommissie had Edward de technische leiding en mede dankzij zijn inzet is het gebouw nog steeds in zeer goede staat van onderhoud. Zijn betrokkenheid en kennis en werkkraft, we misten hem helaas al jaren.

Zingen en muziek was ook een hobby van hem. In menig koor(tje) heeft hij jarenlang als tenor zijn bijdrage geleverd. En tot op het laatst was muziek luisteren een groot deel van zijn dagbesteding. Met de muziekklanken van radio 3 in onze oren hebben we hem uitgeleide gedaan over de tegelvloer in de kerk, waar zo ontelbaar veel voetstappen liggen, maar ook herstel- en voegwerk van hem is aan te wijzen. Over verfwerk maar niet gesproken.....

Bedroefd om zijn overlijden, maar opgelucht dat aan zijn lijden een einde is gekomen, namen wij afscheid: moge hij rusten in vrede.

Ineke Joustra-van den Bergh



In memoriam Mette Evenhuis

15 april is Metje Evenhuis-Wartena overleden op de leeftijd van 95 jaar.

Het is al een aantal jaren geleden dat Mette uit Rotterdam (eigenlijk Maasland) vertrok naar Culemborg waar een van haar dochters woont. Mette heeft in onze gemeente actief meegedaan en van april 1990 tot februari 1996 in de kerkenraad gezeten. Bij haar afscheid werd met veel waardering gesproken over haar kennis van de Nederlandse taal en historisch inzicht.

Mette kwam uit een intellectueel gezin. Zij is in Leeuwarden geboren, waar haar vader directeur was van een gymnasium. Zelf werd zij lerares klassieke talen in het voortgezet onderwijs.

In de kring Schiedam, Vlaardingen, Maassluis was zij een gewaardeerd lid. Een deelnemer uit die kring noemde haar een zelfbewuste vrouw met een heel eigen mening. Zij hield van diepgaande discussies waar zij intensief aan mee deed. Die kring vond zij zelfs zo belangrijk dat zij ook vanuit Culemborg nog lang de bijeenkomsten is blijven bezoeken. Zij werd door haar dochter Hilda gebracht en gehaald. Zij laat een goede herinnering achter.

Freekje Wethmar



Kopij volgende Werf

De volgende Werf verschijnt rondom 9 juni. Kopij graag uiterlijk 29 mei aanleveren bij Werf@drotterdam.doopsgezind.nl

Onze gemeente



Predikant

Ds. Henriette van Dunné
06 - 27042422

predikant@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Kosterij

010 - 4124856

koster@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Boekhouder

Mark van Nispen

boekhouder@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Voorzitter en Coördinator

Marijke Haisma
06 -20828223

coordinator@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Secretaris

Truida Lokhorst
0180 - 317728

secretaris@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Werkgroepen

Communicatie

Bob v.d. Vijver

06 - 33149300

Personeel

Tjitske Gelderloos

06 - 11085389

Diaconie

Marijke v.d. Vijver

06 - 28488760

Diensten

Freekje Wethmar

0180 - 317728

Ledenadministratie

Mevr. W. Kievit
010 - 4666722

officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl

Adres Hang 7 3011GG Rotterdam

Inhoudsopgave

Over de diensten.....	3
Buitendienst	4
Pinkstergloed.....	5
Uit het Klein Overleg.....	6
De gedachtenisbijeenkomst.....	7
Kringen.....	8
Gemeenteweekend Fredeshiem 2022.....	9
Goed, beter, best? Een inkijkje in de nieuwste Bijbel (NBV21.....	9
De ontmoeting.....	10
Gehoord, gezien, gelezen.....	12
JOM HA SJOA gedenkdienst.....	13
In memoriam Edward Eberwijn.....	14
In memoriam Mette Evenhuis.....	16
Kopij volgende Werf.....	16
Onze gemeente	17
Inhoudsopgave en colofon.....	18

Colofon

De Werf, jaargang 60, nummer 3

De Werf is het blad voor mededeling en contact van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. Het blad verschijnt 8 tot 10 maal per jaar.

Redactie: werkgroep communicatie. Uitgever: bestuur DG Rotterdam.